

## **Canada 19. august til 10. oktober 2019**

### **Mandag d. 19. august 2019**

De sidste dage er brugt til at pakke kufferter og få det hele fordelt, så vægten ikke er for stor..

Huset er pakket ned, og Mogens ar overtaget post kig efter huset..

Mandag kl. 10 var der stå start fra Kolding station med toget til København. En dejlig tur i stillekupe og med en lille madpakke med hjemmefra. Bookede ind på hotellet i Coldbjørnsensgade – 250 m. fra hovedbanegården, og efter afl. Af kufferter, gik turen rundt i byen i det dejligste vejr, - 23 g. og sol og kun lidt vind. Ned af Strøget, ned til Nytorv, over til Nyhavn, ned til Skuespilhuset, fik lidt kaffe i cafeen, - dejligt sted med fin udsigt til Operaen og Amager.

Tilbage op gennem byen ad Bredgade – Gothersgade, over til Fiolstræde, Købmagergade, og tilbage til hotellet og få en snak med Myrna i vancouver, om de sidste praktiske ting. Fik dejlig kinesisk mad på den anden side af gade, og så ellers i seng. Vel – det halve af natten gik overboen rundt i værelset, og det var umuligt at falde i søvn, men lidt blev det da til.

Gået ca. 17 km. - sol og 25 gr. hele dagen.

### **Tirsdag d. 20. august.**

Op kl 6, og så pakket lidt om, for at få fordelt vægten lidt. Over til banegården og få lidt morgenmad, så med Malmø toget ud til lufthavnen. Meget fint og nemt. Bare op af trappen og så var man i det hele. Fik efter lidt forsøg printet et boardingcard, og så igennem sikkerheds check med alle ting i de små kasser. Blev scannet og maskinen hylede, - havde lige glemt at tage uret af !,- nå nemt igennem, og så tid til lidt kaffe. – gik helt ud til gate 39, så bare er 48 km ude – ca...

Vi kom ombord – 400 mennesker, og der var bare fuldt stoppet, så ikke en plads. Fik en god plads i bagenden med kun 2 stole, så fint nok. Kom til at sidde ved en canada mand, som boede i Sverige med sin svenske kone, og var på vej hjem til sin familie i toronto. - Turen gik fint nok, . 6500 km og 8 timer.. – fint mad og betjening. Men længe at sidde ned..

Kom til Toronto til tiden, og så gennem paskontrol og emigrationscheck, men fik da lov at komme ind i landet. – ned til en bus, som kørte til indenrigs terminalen, og så ellers rund af gange til en gate 58. og her var der bare kaos.. - der var booket for mange folk på maskinen, så nogle måtte overtales til at tage en anden flyver, og det gik fuldstændig i skudder for dem. Så vi var lige 30 min.

Forsinket..

Ellers en ok tur – 4500 km. Over Canada og 5 timers flyvetid. Også her var fyldt op.

Nåede til Vancouver kl 16.40 lokal tid.- ca 02.00 min tid. Så havde rejst ca. 18 timer. Fik min kuffert og så var der ellers modtagelse af Myrna, og det var jo herligt at se hende igen efter 3½ mdr. Vi tog metroen ind til byen, og så en lille gåtur til lejligheden. Fik afleveret kufferterne, og så en lille gåtur rundt i eftermiddags byen og den er ret stor. Ca. 650.000 i centrum og 1 mill. Med det hele.

Tilbage til lejligheden efter lidt indkøb, og så lidt let mad og i seng.

Fik nu ikke sovet så meget, var overspændt og lidt rundtossed efter alle de timer i flyveren, og mine ben var ikke så glade for at sidde stille...

Gået ca. 8 km. – varmt og sol 27 g.

### **Onsdag . 21. august.**

Fik sovet lidt og kl 08.30 lokal tid var det op og så nyt tøj og et bad, og så dejlig morgenmad...

Vi bor på 7 etage i en lejlighed med udsyn over byen. Så skønt at se alle flotte højhuse,- der er mange af dem ! - men må indrømme, at Trump-tower er et af de smukkeste ...

Efter udpakning og lidt oprydning, startede vi gennem byen ned til vandet for at tage en lille bitte færge over havnen til Granville Island, hvor der er en stort – dejligt marked, men alle mulige ting og mad, frugt , grønt osv... også muligt at købe lidt mad, så vi fik dejlig – dejlig suppe...

Vi købte frisk laks til middagen i aften og ellers dejligt frugt og grønt. + dejligt brød..

I en af de mange gl. bygninger var der faktisk en børstenbinder der lavede de flotteste koste i super flot design og kvalitet... også smede , malerkunst, osv.

Kl 14 gik vi videre langs vandet ud til Olympic Village, hvor Myrna fik lidt behandling hos en læge for lidt stivhed i nakken. – efter lidt tid, gik vi videre og reddede kaffen i en hyggelig lille cafe, og så fik det ellers med den lille færge tilbage mod byen ved David Lam park, og så gik vi ellers gennem de hyggelige gader og fik handlet lidt og ellers kigget på de mange dejlige huse og store højhuse der er.

Tilbage til lejligheden og så en slapper, og så ellers dejlig middag med herlig frisk laks mv...

En fin – fin 1. dag i byen, og jeg har det faktisk OK.

Gået ca. 10 km. - let regn og 18 g.

## **torsdag d. 22. august 2019**

Start med dejlig morgenmad og kaffe..

Havde en OK nat og sov 6-7 timer, så bare fint.

Fik pakket rygsækken, og så af sted til en lille café hvor vi skulle møde Mayvan og Lelores, to af Myrnas gl. kolleger, så der blev snakket og spist dejlig – dejlig fransk brød (fransk cafe ) .

Hyggeligt at møde dem.

Ved 12 tiden gik vi videre gennem den travle by, - her bor 675.000 i centrum og 1 mill med omegnen, og det er tydeligt en rig by med masser af flotte bygninger og masser af højhuse. Vi var inde at se et art galleri med indiansk kunst, og det var bare super flot og helt specielt. Videre ned til havnefronten hvor der ligger store bygninger fra den Expo 68, lige ned til vandet. ( se billeder).

Havde købt en sandwich i galleriet, så vi kunne sidde lige ud til vandet med super udsigt og spise frokost...--- Lige tv- for Conventor Centre ligger alle vandflyverne, så man hurtigt kan komme rundt til de små øer og til victoria. - der var nok 10-12 fly der var klar...

Vi gik ned mod Gastown, som er det gamle havneområde, og her er alle de gamle huse fra da byen blev bygget omkring 1890-1900, og der er nu bare skønne forretninger og vi fandt en butik med ”skovhuggetøj” fra 1897 , som nu laver det lækreste lækre modetøj i gl. stil i super kvalitet.

Hyggeligt med de gamle gader og masser af gl. træer - det er en meget grøn by med masser af træer i gaderne. Vi gik videre ud mod china town, som er en kæmpe bydel, hvor kinesere boede da de kom til byen og lavede deres egen bydel med egen forretninger. – Det er nu forladt en del af det og noget forfalden, men når der ikke bor mennesker der, lukker forretningerne osv...

Vi fandt en lille butik der kun solgte japanske køkkenknive af fineste kvalitet, og det var bare utroligt hvad han havde, men de er ikke til at købe for penge ! . men fik da et par billeder af dem. Myrna havde bestilt bord på en fin japansk/italiensk restaurant - min 2- 3mdr. i forvejen!!, og vi fik super dejlig mad og vin, det meste aner jeg ikke hvad var, men der var lækker kylling lavet på spec. Måde. Lækkert..

Vi gik hjemad gennem byen, og der var bare fuld af mennesker i alle de små og store restauranter,- der er masser af dem i bestemte gader...

Var hjemme kl 21 og så lidt kaffe og i seng... en land dag, med masser af oplevelser..

Gået ca. 12 km og sol - 22 g.

## **Canada 19. august til 10. oktober 2019**

### **Rapport #2**

#### **Fredag d. 23. august 2019**

Vi startede med at få rettet billeder og få skrevet rapport for de første dage, ryddet op og så af sted kl 11 gennem byen, ned til Metroen, og så med toget ud i den sydlige del af byen.

Vi mødtes med Pearl og Robert på en ægte kinesisk resaurant i topklassen, og så blev der ellers serveret de mest fantastiske retter , . nok 10-12 små fade med ting jeg ikke anede hvad var, men mtte prøve dem, og det var bare super. Alt blev skyllet ned med varm the, som blev serveret hele tiden. Faktisk ikke så dårligt. Alt i alt en super oplevelse. Pearl er fra Honkong, så hun taler flydende Canton, så hun foretog bestillingen !!.

Efter frokost, kørte vi en tur, - dog sad der lige en p-regning i hans forrude !... nå, vi kørte længere ud på den lille halvø, hvor det University of British Columbia ligger. Og det var bare Kæmpestort,, der går 65.000 elever der, og det fyldte en kæmpe område, hvor der er hele små byen. Alt bygget inde midt i en kæmpe skovområde, så bare smukt, og smukke bygninger..- vi kørte også rundt i de dyreste boligområder, hvor husene ligger lige ned til vandet. – og hunde dyre.. Ting er dyre her.. Vi blev kørt tilbage til byen, og efter nogle indkøb, gik det tilbage til lejligheden, og efter en slapper, lavede vi det dejligste laks med lækre grønsager.. uhmhhh...

Vi var trætte, så tidligt i seng.

Vejr. : overskyet 21 gr.

Gået : 6,5 km.

#### **Lørdag d. 24. august 2019.**

Efter morgenmad, modtog Myrna en SMS: fra banken: vi har spærret dit Visa kort, da der er mulighed for hacking..!.. Myrna kiggede på sin konto online. og der var ganske rigtigt nogle mærkelige beløb fra alle mulige steder på \$ 6. - . 9,00... Vi ringede til banken – tog 1 time at komme igennem! - og snakkede med pigen: - jo det var ikke godt, for de havde ca 100 nye transaktioner med beløb op til 4.000 CAD ! - (20.000 kr)... så kortet blev spærret og et nyt bestilt, men kommer først onsdag med UPS til en lille by nordpå hvor vi er på vej hen. . og alle mulige bestillinger på hoteller, biler, osv, må nu ændres ! - sikke noget rod. Hvordan de er kommet ind på hendes konto vides ikke.

Kl 11.30 gik vi til den anden ende af byen for at mødes med Ann og Riley ( Myrnas nevø) for at få dejlig brunch på en populær cafe..men der var fuld hus, - folk går MEGET ud at spise her !, og der var simpelthen så meget larm, at jeg havde svært ved at følge med i samtalen..! – Vi oplevede det også forleden dag.. - også gaderne er utroligt larmende – masser af store brandbiler med fuldudrykning, masser af meget store lastbiler osv. Her bygges overalt, så der skal materialer osv. Ind i byen..

Efter brunch gik vi ned gennem Gastown hen til convention house. Her er en 3D- biograf der viser en Fly-Canada film, hvor man sidder i et sæde som bevæger sig sammen med filmen. – Det var bare utroligt ! – Det var som at sidde i flyveren, og da vi kom over nogle vandfald blev vi sprøjtet i hovedet med vand... - Meget flot lavet og utroligt smukt...

Vi gik længere hen ad havnen og tog den lille færge over på den anden side til North Vancouver, hvor der før var store skibsværfter, men de er væk nu, og nu bygget store højhuse ned til vandet og MASSER af restauranter med alle mulige former for mad fra hele verden. – Vi fik tysk kartoffelsuppe med laks, - bare lækkert.

Kaffen fik vi udenfor på en terrasse lige ned til vandet.. smukt med solen der gik ned over Vancouver.. –

Færgen tilbage igen og op gennem den oplyste by med masser af mennesker der var på vej til fest..og alle de fede biler var ude: Massaratti, Ferrari, Bentley, Rolls Royce, .. V var hjemme ved 21 tiden, fik lidt frugt og i seng..

Vejr.. diset, sol, 20 gr.

Gået :. 11,3 km.

## **Søndag d. 25. august 2019**

idag oplevede jeg den første der røg på gaden !,- har ikke tænkt over det, men man ryger bare ikke her...

vi startede på en herlig gåtur rund om en halvø med en skøn park og strande. Der var bare masser af mennesker i det gode vejr på stranden, og 5000 cyklister der kan køre hele vejen rundt på cykelstien – i alt ca. 10 km.. der er så mange at man har lavet ensrettet færdsel på cykelstien..

skønne udsigter og midt i parken en lille cafe, og udenfor var der opsta 8 kæmpestore totampæle, - kopier af org. Pæle fra 1890-1910.. halt utrolige...

vi var også nede langs lystbådehavnen med nogle kæmpe store motorbåde. Ikke så mange med sejl. På vej hjem efter 15 km. Gåtur var vi en i lækker pizza restaurant med en stor brændefyret ovn.

Meget lækker pizza og dyr,,,...

Hjemme igen ved 21 tiden og i seng..

Vejr. Sol og sommer – 21 gr.

Gået 14,5 km.

## **Mandag d. 26. august 2019**

Hele formiddagen gik med at redde os ud af det lukkede Visa kort !.. - Vi måtte afbestille bilen, bestille busbiletter og færgebiletter, ændre hoteller, bestille ny bil osv,.. virkelig noget af et rod.. jeg brugte mit Eurocard og så virkede det heller ikke !. - well. - det var en sikkerheds kode der skulle ændres... phuh ha....

Kl 12.30 fik vi ned til havnen for at hente busbilleter,- vi brugte over 45 min, for at prøve at bestille 2 busbilleter ! - og det lykkedes aldrig at komme gennem det mest sindsyge system jeg har set...

Så vi måtte ned på turistkontoret og bestille dem og hente dem!.. - sygt..

Gik ned i den kinesiske park, som er lavet til erindring for den første kineser der startede virksomheder op i Vancouver.. en meget dejlig park - som en japansk have med vand og bambus og blomster...

Gik videre ned i Gastown og fik dejlig frokost : fish and chips,, super lækkert...

Vi gik videre og kiggede på møbelforretninger, Helly Hasen osv...og jeg fik mig et par pæne nye bukser til fødselsdag på lørdag...

Hjemad gennem byen, og der var stadig masser af liv og larm rundt om.

Hjemme kl 20 og så en let middag og så pakket alt ned.

I morgen rejser vi med bus til Whistler nord for Vancouver og bliver nogle dage.

Vejr: dejligt sol og sommer – 21 gr.

Gået 9,5 km.

## **Tirsdag d. 27. august 2019**

Starter dagen med rengøring , pakning af lejlighed og bagage. Kl 9.30 gik vi ned til busstationen og bussen gik til Whistler. Vi kørte en super smuk tur op langs vandet og så op i bjergene. Masser af store smukke træer,,sne top toppen af bjergene. Smukke udsigter.. Vi kom til Whistler kl 11.45 og gik til hotellet for at aflevere Bagagen. En dejlig lille by med 10.000 indbyggere, og 50.000 turister. Det er den gamle Olympiske by fra 2010, hvor alt skilløb blev afholdt her i byen. Der er bygget en masse smukke huse i den anledning, og hele byen er gågader. Lige nu er det ikke ski, en mountain cykler der er i gang. Her er tusindvis af dem og cykler overalt. De bruge skilifterne til at køre op på bjergene, og så kører de nedad i 60 min. På fuld drøn. Også en masse piger og børn der tager turen. Her er dejlige stier omkring i landskabet og masser af restauranter og cafeer, og lækre forretninger. Vi gik rundt i byen og kiggede på det hele og fik frokost og senere dejlig kaffe.

Det er en meget hyggelig by her..

Efter middag på Step 21, gik vi gennem hele byen over i den Olympiske by, med alle huse og pladser bygget hertil.. – super hyggeligt.

Efter en lang dag, gik vi tidligt i seng..

Sol og sommer – 30 gr.

Gået : 3- 4 km.

## **Onsdag d. 28. august 2019**

Vi sov virkelig dejlig her på det fine hotel, og brugte lige 1½ time på at få flere reservationer ovs. Flyttet pga. spærret kort. Sikke et bøvl. Men vi skulle meget gerne modtage et nyt kort i dag, så vi kan komme videre..

Gik til byen for morgenmad, og fik dejlig havregrød og kaffe og frugt..

Kl 10 Var vi ved en af lifterne, som bruges til ski, men nu er det turister og mountain biker.

Vi kørte op på bjerget i 2000 m højde, og her var der super flotte udsiget.. vi gik af en lille sti ned af bjerget, og over til en anden lift der førte os op på en anden top. Her var der udsigt til alle bjergene hele vejen rundt- flot. Og så var der lige en 130 m hængebro, så man kunne komme ud over en kløft på 100 m. dybte og den svingede en del !- spændende !... Vi tog liften ned igen og vi gik tilbage til det 2. bjerg og herfra tog vi en 3. lift over til en anden top, og det var super!- den var 4400 m. land og der var en spænd på næsten 2 km. Ud over en dyb kløft, og derfor var der også et fald på den nok 3-400 m. super flot På den anden side fik vi den medbragte frokost..her har været super vejrhele dagen, så vi kunne se 25 m. ud over alle bjergene... smkt.

Vi tog så lift #4 ned til en lille nabo by til Whistler, og herfra kunne vi så gå hjem til hotellet og få sluppet af. Vi har kørt ca. 16 km i lift og gået 4½ km.

En helt utrolig smuk dag....

Og da bi kom tilbage til hotellet lå der et nyt Vsakort som UPS havde leveret ! - så vi er ovre de værste,

Efter lidt afslapning gik vi tilbage til byen for at få rigtig Mexikaner mad, - Herligt, - med masser af krydderier og ting jeg ikke kendte..

Vi gik så gik rundt på en af ski-trænings stierne, som går gennem hele landskabet – også brugt til langrendskonkurrencerne. Og her var stille og roligt og men belysning hele vejen gennem skoven .. herlig lille tur..

Tilbage og tidligt i seng, - en hård dag i morgen..

## **Canada 19. august til 10. oktober 2019**

### **Rapport # 3**

#### **Torsdag d. 29. august 2019.**

Whitstler

Vi var tidligt oppe og fik pakket kuffert og så ned i byen for at få morgenmad ( findes ikke på hotellet ).. Tilbage til hotellet efter bage og kl 10.30 kørte bussen tilbage mod Vancouver. En herlig smuk tur i super vejr. Kl 12.30 var vi midt i Vancouver og gik ned efter en leje-bil. De havde en fin Nisan til os, men de fandt en lille lakskade, som ikke var rapportert, så : Vil i ikke hellere have den her Mustang GT ??? . rød med hvide striber !!!.. så Myrna var oppe i det røde felt - lige noget for hende ! – men der er bare ingen bagageplads i sådan en, så vi tog i stedet den beskadiget Nisan !... Vi kørte op til lejligheden og gik hentet alle vores kufferter og kasser med ting, og så ellers ud af byen sydpå ned til færgen der sejler over til Victoria. – Der er lang week-end, så der var masser af biler, men vi havde da en pladsbilet, så efter en kop kaffe en cafeen, kørte vi ombord på en ”storebæltsfærge” . som sejlede rundt mellem hyggelige små øen og efter 1½ time var vi i Victoria, - kørte op til AirB&B og Brian var for at tage imod, og vise os hvor tingene er ,og en masse koder til døre og elevator og p.plads...

Lejligheden ligger lige midt i byen (ca. 76.000) på 1. sal og er ca. 65 m2 med fint badeværelse, store soverum og en stor stue, køkken, smukt lavet ...

Vi fik lige skiftet tøj, og så til fødselsdag hos Myrnas venner, - datteren fylder 21 år, så vi fik dejlig middag og hyggelig snak. – 8 personer.. var rundt i hele huset og se det hele..

Kl 22, kørte vi tilbage til lejligheden og på hovedet i seng.. hård dag..

På vej tilbage mødte vi en hel del hjemløse - nok 100 der bare sover på pladser og parker

Hjælpsomme folk havde lavet et lille suppekøkken på fortorvet og der var lang kø for at få lidt mad. Vi så dem også i Vancouver. Sørgeligt syn.

Gået 5,4 km, - vejr 21 g. og overskyet.

#### **Fredag d. 30. august 2019**

Victoria.

Vi sov længe og så er dagen ellers til at få pakket ud og vasket ting..

De er ikke helt oppe på den grønne bølge her, - vaskemaskinen bruger ca. 3x 10 l vand !...men vi sorterer en masse affald..!...og bilerne laver en masse støj og nok ikke helt lugtfri...

Kl 13 gik vi ned i byen og fandt en dejlig indisk restaurant, hvor vi fik dejlige sprødstegte vinger og en stærk grønsagssuppe, - super lækker.... Det vi ikke kunne spise, fik vi med i en indpakning ..

Vi gik ned til havnen og kiggede på alle de mange små taxi færger, som også her sejler rundt i havne området. Hernede ligger også alle de gamle bygninger fra 1900 tallet, da byen blev bygget op..

Her er ingen store højhuse.,og gaderne er fulde af mennesker og her er ingen gågader, så stærk trafik hele tiden, men fodgængere er fredet, så man vader bare over gaden, og bilerne holder



tilbage.. - vi fandt en dejlig cafe, hvor vi fik kaffen, - det er faktisk et ældgammelt thehus, så man kan blande sin the fra 100 forskellige skuffer.. meget smuk butik.

Lige ved siden af. Ligger en ældgammel boghandler, med masser af dejlige bøger i 2 etager. – de havde bare det hele. Jeg kunne have gået der i timevis, så vender nok tilbage.

Myrna gik efter lidt salat til aften og jeg gik hjemad.

Fik dejlig frisk salat og så ellers ryd op og vaske op..

Dagen: sol – og let overskyet 20 gr.

Gået.: 5 km.

## **Lørdag d. 30. august 2019**

Victoria.

Tidligt op og rydte op, for 8.30 kommer Peter og Linda for at kigge på vores lille bo, og så gik vi op i byen på en lille cafe og fik canadisk morgenmad. Og det er ikke for tøsedrenge.. masser..

spejlæg, kartofter, pølser, stegte løg og dejligt brød..og masser af kaffe..

Efter det solide morgenmad gik vi til havnen, hvor der er bådudstilling af gl. træskibe. Og de var bare super flotte, og meget velholdte, nogle helt tilbage 1919.- og ejerne var der, så vi fik en snak med dem om deres båd. Peter har selv en gl. træbåd, så han var ikke til at ryster derfra.

Midt i det hele var der en boat – ballet..!- 5-6 små taxa både sejlede i sjove formationer rundt i havnen.. flot..

12.30 gik vi videre over på den anden side af haven, hvor der er store hoteller og så en husbådshavn, med 10-15 husbåde. Og så er der jo også lige restauranter og fisk-udsalg og masser af mennesker, (turister), så de arme mennesker der skal bo der, har aldrig fred.. men et dejligt sted.

Vi tog en lille bådtaxa over på den anden side, og op gennem chinatown, fik dejligt brød, og så hjem og få resten af den lækre japansuppe. – Efter en lille lur, kørte vi ud efter Peter og Linda og kørte 45 km. Nordpå til Michael og hans kone. De bor i en lille havneby. Her havde vi en dejlig aften med super lækker italiensk mad ( Michael er en dygtig kok). Og snakken gik lystigt..

Kl 21.30 gik turen tilbage til Victoria, Peter og Linda blev sat af og vi kørte tilbage til byen.

Dejlig dag med sol og 20 gr.

Gået : 9,1 km.

## **Søndag d. 31. august 2019.**

Sov længe i dag. Fik ordnet billeder og dagbog, og så normal morgenmad med havnegrød med masser af frugt og kaffe... det er mere mig!..

Vi fik lagt plan for den næste uge og reserveret borde og billetter.. Myrna er bare planlægnings mester !.. Jeg ville jo bare gå ned ad gade og finde et sted at spise!..

Vi bor lige midt i byen, og her er bare larm... brandbiler, ambulancer kører hele tiden og har fuld udrykning, og de store 4hjuls truckere !..med 5,7 liter motor. – og folk snakker **meget** højt .. vi var på den lille færge igår og der var 4 unge piger med, og de snakkede, så det gik gennem marv og ben. Det samme i restauranter, - Ikke til at få ørenlyd...og ikke nemt, når man virkelig skal høre efter for at forstå hvad folk siger !...

Men her er troligt rent og pænt. I morges var en vejmand i gang med at spule alle fortovene, og man ser ikke et stykke papir, ikke tyggegummi, ingen cigaretter ( meget få ryger) eller tomme øldåser. – det kunne vi godt lære af..

Kl 13 startede vi på en lille rundtur i Victorias omegn. Vi kørte langs kysten hele vejen fra syd til den nordlige ende, og kom gennem "rigmand villa" området, men helt utrolige villaer – mange ligger lige ned til vandet og er kæmpestore, andre ligger lidt inde i landet, midt i skovområder med masser af gl. træer og indimellem de store gl. trævillaer. Det er virkelig kæmpestore villaer - de fleste i gl. stil med tre vinger og kæmpe haver. Alt velplejet.-

Vi stoppede i en lille cafe og fik suppe og en lækker sandwich og rigtig Cider !...

Vi kørte videre ned langs vandet og op på et lille bjerg med udsigt over hele byen.

På vej hjem var vi i en stor købmandsforretning, og her er mange ting vi ikke lige kan få i Danmark. Og de har dejlig – dejlig frugt dyrket her i omegnen.

Tilbage ved 19 tiden og så lækker ost og frugtbord.

Kørt 41 km

Vejr. Sol – 19 gr.

## **Mandag d. 02. sept. 2019.**

Eftermorgenmad startede vi kl 9.30 nordpå til en meget stor blomster park . The Butchart gardens, lavet i 1920 af en rig dame, der boede på en stor ejendom ud til vandet, og hun byggede over 40 år en kæmpe stor have med alle mulige træer , buske og blomster. Stedet ledes nu af et barnebarn, og et besøgt af 3 mill mennesker om året. Meget flot, men nok ikke lige som iv ville lave en have. Det er meget farvestrålende, og lidt overlæsset. Men flot lavet.. vi gik rundt i 2 timer, og så til High The på en fin lille restaurant i haven. Vi fik en kande the hver, og så kom de med en stor stander med 3 bakker fyldt med små lækre ting, små sandwich, små pølser, små kager, små chokolader, scoens, osv. – så vi sad og små spise i 1½ time midt i den flotte park og i det org. Stuehus. Virkelig skønt. Efter alle de lækre ting, måtte vi ud at gå igen i haven, og nu i en stor japansk have. Noget ganske andet en den første del , og meget smukt og enkelt. Det er fredag i dag i Canada, så der var mange mennesker, og en masse japanske turister. Sidst på eftermiddagen, kørte vi igen og nordpå op langs kysten igennem de små landsbyer der, - her er store dele af halvøen ejet af indianerne, og det ses ret tydeligt på huse og biler. Disse var ikke den velhavende del, men her findes virkelig rige indianere, der ejer kæmpe områder, store indkøbscentre, store ejendomme osv.

Videre til Sydney som er en stor pensionist by, hvor de fleste indbyggere er pensionister, som er flyttet hertil fra mange dele af Canada, da her er billigt at bo, lige ned til vandet, og en hyggelig by. Tilbage til Victoria efter lidt proviantering, og hjem. Efter den store High the, blev det til en god salat og resterne fra High the ( som vi fik med i en bag),,,

En meget skøn dag.

Gået : 6 km.

Vejr. Sol og 10 gr.

## **Tirsdag d. 03. sept. 2019**

Formiddagen gik med billeder og dagbog. Ved 11.00 tiden gik vi på indkøb her i centrum, og kom til en kæmpe stor og gammel boghandler med bøger i 3 etager. Fik lidt nyt tøj og lækkert brød. De har desværre ikke rugbrød, men deres lyse brød er ret lækkert.

Gik tilbage med sagerne og fik lidt frokost. Kl 14 kørte vi ud til et stort indkøbscenter lidt udenfor centrum, og her var der en kæmpe stor værktøjsforretning.. med masser af gode sager..!.. Centret er meget lig Kolding storcenter, og vi var i en vinforretning. Her kan man nemlig kun købe vin i

specielle forretninger, som i Sverige. Men de havde et stort udvalg af gode vine, og masser af lokale vine.! – Jeg var ikke lige klar over, at Canada kaver en masse god vin !..

vi fik kaffe og kiggede lidt mere - lækker knivforretning, - køkken grej osv.

Tilbage til centrum og så var der ellers lækker æggekage med gode sager, og god vin. Lejligheden her har en masse køkkengrej, med alle maskiner og masser af værktøj..

Myrna har rund fødselsdag i næste måned,, men det bliver nok lidt hektisk, så hun fik sin gave i dag i stedet, hvor vi har lidt fred og ro. Havde fundet et David Daper ur til hende, og så kunne jeg jo passende få et lignende til mig selv .. pænt og enkelt.

Tidligt i seng efter en hyggelig dag.

Har faktisk allerede været her i 14 dage. - tiden flyver..

Vejr: sol og sommer .- 20 g.

Gået : 6 km.

## **Onsdag d. 04. september.**



## **Canada 19. august til 10. oktober 2019**

### **Rapport # 4**

#### **Onsdag d. 04. september.**

Idag efter morgenmad er det vask og så en tur rundt i byen efter madvare, fisk osv, som vi skal bruge i aften. Vi gik en dejlig tur rundt langs havnen og op på små villaveje, som faktisk ligger lige midt i centrum. Gennem en gl.park med træer der er over 100 år og med masser af små eger. Der er en grå type som har invaderet Canada, og smø næsten har udryddet de små røde eger.

Vi kom forbi et stort nonnekloster og deres kirke, det er nu blevet til kommune kontorer. Tilbage gennem byen og så var der en lille frokost med rester fra i går.

Myrna laver lækker Lakse salat, som vi skal have med til middag på Peters båd i aften. Og vi fik fat i en god flaske rosé i går, så det skal nok blive lækkert. Båden ligger i en stor lystbådehavn lidt nord for byen.

Havde en dejlig smuk aften i havnen og med god mad og salat. Hyggelig snak og rundvisning på båden. En stor motor båd med en stor kahyt og fly-bridge.

Vejr. Sol go 18 gr.

Gået ; 6,5 km.

#### **Torsdag d. 05-september**

Start med morgenmad, 3x vask, affalds container, billeder, plan MH fødselsdag.

Til middag skal vi til en restaurant der skal levere maden til fødselsdag og til et udlejningsfirma for glas og tallerkener osv.

I går kom vi forbi et vejarbejde, og der var faktisk 2 mand med flag der dirigerede trafikken. Ikke så tit man ser det.

Vi snakkede i går om miljø spare, og her er det stadig 1 lag glas, isolering ikke kendt, fjernvarme ikke kendt, så nok at gøre for dem. Men vi sorterer affald !...

Kl 12 kørte vi nordpå til Langford til en lille restaurant der skal lave mad til Myrnas fødselsdag, og vi fik frokost der, og det var bare lækkert, jeg en afrika gryde med karryris og pølser + noget shrapeld æg, og Myrna en vegetabilsk ret med plante kød og grønt. Efter det fik vi lækker kage og kaffe. Vi fik aftalt med kokken – Castro – som er afrikaner ( og dem ser man ikke mange af, - har set et par somalier ellers ikke.), hvad der skal lavet til dagen, og han var virkelig god, og han ville tage sig af det mester så Myrna ikke skal finde glas, Tallerkener osv... på vej tilbage kørte vi til et nyt stor- center for at finde tøj til Myrna, og vi fandt en smart kjole, som bare passede.. fint..

Tilbage til byen for at finde en købmand for lidt mad til i aften. Vi starter i næste uge, så ikke for meget i køleskabet..

På vej videre var vi i et depot for at aflev. En del sager, der ikke lige skal bruges nu. Ganske imponerende bygning, med hundrevis af små og store rum, med egen nøgle. Meget pænt lavet og rent og fint. Der er ingen folk, så alt er selvbetjening.

Efter en dejlig middag med laks og salat, var det sengetid...

Dejlig dag med sol og 19 gr.

Gået 2,5 km.

## **Fredag d. 06. Sept. 2019**

Politi ser man ikke meget til, har set en enkelt patruljevogn og en cykelpatrulje i Vancouver.

Lejligheden her er meget varm, også selvom det er 17 gr. udenfor.. kan ikke finde kilden, alt er lukket, men der må være nogle uisolerede rør i væggen. Og så er der lige 7 stk. 150 watt spot i loftet..! – prøver ikke at bruge dem.. Vi har vinduer åben og 2 blæsere kørende.

Hmmm..

Vi starter om lidt på butikstur for at finde sko til fru, og jeg skal snakke med en tlf.forretning, da mit mobilmodem ikke virker.. var ok hjemmefra.

Vi fandt ikke lige noget, så Myrna er til frisøren og jeg er på tur rundt i byen, - var i Centeret med telefonfirmaet Rogers, som kører nettet for 3Pone. Og den lille mand havde ikke lige hørt eller set et mobilmodem før, så det ser ikke lige ud til at komme til at virke her,, øv..

Gik ned til havnen, langs vandet og op i china town. – der er nu ikke meget tilbage af den, - en lang gade, - men mange små kinesiske forretninger. Var inde i en altmulig handel, med porcelain, wokpander, spisepinde, små Budhaer, kokkeknive osv. - alt stablet op langs smalle gange.. - fandt en ny wok-ske i træ, fint lavet.

Videre op i byen og tilbage, - Myrna kom fra frisøren, og vi kørte ud østpå til et stort nyt hotel. Her ventede Nancy – Myrnas veninde – på os med sin ven – Tony -, og vi fik dejlig cider på terrassen, og senere lækkert fladbrød med bacon, ost og noget grønt, og det smagte fint, men bedre i Flensburg !!!..

Kørte tilbage til byen kl 20, og så lidt kaffe og plan for i morgen, og i seng..

Vejr: sol og 17 gr.

Gået : 10,8 km.

## **Lørdag d. 07. sept. 2019**

Vi var tidligt oppe, og lidt morgenmad. Start kl. 8.15 mod den lille færge der går til Salt spring Island. Øen er som Ærø i størrelse, og har små bjerge over det hele og store skovstrækninger. Den ligger NØ for Victoria, og færgeturen tog 45 min.

Vi kørte 13 km. Nordpå til den lille by Ganges, som er hovedbyen med ca. 2000 indbyggere.

Der var i dag et stort Marked, med en masse lokal mad og lokal kunst, naturprodukter osv. Og der var masser af mennesker fra øen og fra fastlandet. I dag var der på også en Pride parade, med lokale folk, brandvæsen, politi, færageselskab, flere kirker, spejdere osv.

Men først gik vi rundt på hele markedet og kiggede og smagte prøver på en masse ting. Her er fint lokalt grønt og lokal frugt. – Vi fandt en god lille cafe der lavede lækkert brød og vi fik god kaffe og lækker crossaint.

Da kl. var 13, startede paraden og der var musik og biler med store højtalere, dansende og udklædte folk i alle aldre. Meget farvestrålende og festligt.

Da optoget var ovre, gik vi tilbage til cafeen og fik et par sandwich og til den lokale købmand for nogle flasker vand, og så kørte vi en skøn tur nordpå til den nordlige ende af øen, og så ned på den anden side. Her ville vi tage en anden færde der sejler lige vest på. Men vi kunne ikke finde

færgen, selvom vi havde et kort. Her er meget dårlig skiltet og for det meste ingenting, så vi måtte ud at spørge om vej. Så vi fandt færgen og fik lidt at spise, og så ombord, og denne gang kun 20 min. Sejlur. Vi kørte til den lille by Duncan, hvor der var en meget fin lille skobutik!, så Myrna fandt sko til festen, så dagen og turen var reddet..

Byen er ejet og bestyret af indianerne, og der er et lille Casino der og masser af Billboards langs vejen. Det er ikke tilladt udenfor byen, hvor det er Quinns land..

Vi kørte tilbage til Victoria og var godt trætte.

Vej. Lidt overskyet og sol - 19 g.

Gået : 6½ km.

## **Søndag d. 08. sept. 2019**

Sent oppe og lidt kaffe, - det er dagen for vask og pakning, da vi starter tirsdag morgen 500 km til Port Hardy, hvor vi skal med færgen.

Så vask og de sidste indkøb – her er åben alle dage fra 10- 18 eller 20. –

Fik købt mad til de næste dage, og så på en lang gåtur rundt nede ved havnen. Over den nye blå bro ( som ikke er blå mere), og over til de store lejlighedsbyggerier som ligger lige ned til vandet. Og en ny stor yacht –klub kun for de virkelig store både..tilbage op gennem byen og gennem et stort marked med 10-15 restauranter, . man spiser meget ude her og går tit på cafe, så masser af dem.

Tilbage ved 18 tiden, og så en lille middag..

Well. – det var faktisk en rigtig god lille middag... - vi købte 4 forskellige hjemmelavéde pølser hos den lokale slagter, og de smagte himmelsk .. - virkelig gode, og meget forskellige i smag. Hertil kartofler og jams.. og en god flaske af den lokale vin.

Vejer. Blæst og let overskyet, 15-16 g.

Gået: 6,0 km

## **Mandag d. 09. sept. 2019**

Så er det store pakkedag, - vi starte i morgen på rundtur i 14 dage, så med at få det hele med. Vi vasker lige alt sengetøj og håndklæder, så rent når vi kommer hjem igen. Vi har lidt i køleskabet til i aften, og lidt frugt til turen. I går fik jeg pudset alle vinduer i bilen. Godt beskidte.

Og så har vi festdag i dag: 2 år 3 mdr. siden Pembroke.

Var en tur rundt i byen hele formiddagen, besøgte den store boghandel og nede ved havnen med det store hotel Empress og Parlamentet. Færgen til Seattle var på vej ud, og det er en gammel færge fra 1950'erne, som stadig sejler. Man ville udskifte den, men folk protesterede, så den sejler stadig.

Fik kaffen på Starbock, og på vej tilbage, ind i det store Bay Centre. Med butikker i 3 etager.

Her er mange store hoteller nede omkring havnen, da der kommer mange turister fra Seattle- US - på besøg her. Her bor 92.000 mennesker i Victoria centrum + småbyer omkring , så nok 150.000 i alt.

Vi mødtes kl 12, og bestemte vi skulle have lidt anderledes mad i dag, så vi gik ned på en Koreansk restaurant, hvor vi fik dejlig – dejlig mad, som jeg ikke kendte ret meget af. Fik små stegte oksestrimler og Myrna fik små hvide fiskestrimler med en masse tilbehør til. Gik hjem og så var det den sidste vask og pakke kuffert igen, men denne gang ikke det hele, så 1½ kuffert rækker vist. Vi tager lidt frugt og drikkevarer med i bilen.

Og så varer det ca. 14 dage inden vi er tilbage her igen.

Vejr. Diset sol og 19 gr.

Gået: 8,5 km



## Canada 19. august til 10. oktober 2019

### Rapport # 5

#### Tirsdag d. 10. sept. 2019

##### Victoria:

Vi var meget tidligt oppe, og fik lidt morgenmad, og kl. 8.00 blev bilen pakket og vi kørte ud af Victoria for et stykke tid..

Turen gik nordpå ud af Victoria, og langs kysten, og efter 150 km kom vi til Nanaimo, hvor vi fik dejlig kaffe og en bolle, i en fin lille cafe. Vi fandt også en bager, så der var brød til turen. Vi var nu ude af mere bebyggede områder, og kom op gennem de store skove og flotte bjerge på ca. 800-1200 m højde.

Efter 100 km mere kom vi gennem en anden lille by Campbell River, og her var der lidt frokost. Vi havde ost, brød, og spegepølse, så fint.., vi sad lige ned til vandet nede ved haven og her var også et butik med indiansk kunst. Disse forretninger er der overalt, og det er meget smukke ting de kan lave i træ, og malerier, udskårne ting i træ og ben.

Byerne er meget rene og pæne, - i Victoria kom vejmanden hver morgen kl 5, og fejede gaderne, og et hold vasker fortovene og nogle vasker lysmasterne !. og her er masser af offentlige toiletter i meget fin stand, og alle gratis. Ingen ødelæggelser, og ingen graffiti.. Vi kunne lære noget.

De sidste 250 km. Gik gennem store skovstrækninger, og kun lidt af det ser ud til at blive brugt, da det er stejle bjerge. Vejene er i top stand også heroppe, hvor der ikke er mange mennesker, og det må have kostet en formue at bygge disse veje da de næsten er hugget ud i klipperne.

Vi nåede op til Port Hardy ved 18 tiden, og fandt det lille B&B. Byen er på ca. 500 mennesker, så en gade og en havn!.. B&B var i en fin lille villa, og vi fik et dejligt værelse, med udsigt over vandet. Efter udpakning gik vi en tur langs havnen, for at strække benene efter 500km's kørsel. Og der var ikke et øje i byen !...

Manden og konen vi bo hos, har en lille collie hund. Og den reddede faktisk livet for dem forleden dag. – de var på en tur langs en flod her omkring, og mens de sad og spiste frokost ved bredden, begyndte hunde at gø voldsomt.. - og lige bag ved konen stod en sort-bjørn, som ikke er til at spøge med. Men hunden blev ved at gø, og bjørnen luntede stille af sted igen.. Det kunne have været meget farligt for dem, hvis hunden ikke var der...

Her er mange brun og sort bjørne i dette område..

Gik tilbage og fik en lille "middag" med lidt ost, pølse, brød. – og vi var i seng kl 20.30 efter en lang, hård dag..

Kørt 500 km

Vejr. Lidt regn, lidt sol og 18 gr.

#### Onsdag d. 11. sept. 2019

Efter en god søvn, var vi meget tidlig toppe, faktisk kl 04.00, - fik pakket og børstet tænder, og så var vi på vej til havnen, for at komme med færgen til Prince Rupert.

Det tog lang tid at komme ombord, da færgen stopper flere gange undevejs, for at læsse folk og biler af.

Kl 7.30 startede vi i kraftig tåge, og vi havde fået bestilt nogle gode stole med fin udsigt, så vi kan følge med når vi sejler op langs kysten mellem de småøer.

Turen varer 18 timer, så vi er først i land kl. 23.30 i aften.

Vi har set en del hvaler og søodderer i vandet på vejen op. Desværre tåget i dag, så ikke let at se omkring på landskabet. Vi så også en af de helt store barte hvaler. Flot syn. De er meget sent på den i år, så folk var meget bekymrede for dem. Ellers er det laksetid nu, så masser af fisk i floderne.

Efter 5 timer var vi i Bella-Bella, en lille fiskerflække, hvor der var biler og folk der skulle af. 12.30

Vi fik lidt rester fra morgenpakket som B&B damen havde lavet.- brød med salat og ost- skinke, en mandarin, saft, en lille ost, 1 kage, pose med nødder, en nøddebar, og youghurt og en dåse Frugt. - lækker. Så det var så frokost.

Det her er utroligt ! – der kørte 5 biler af færgen, 4 passagerer gik fra borde. Der skulle 3 biler med og 14 passagerer ombord, og vi har nu været her 1½ time !!!.. det her er ikke verdens hurtigste færge...nå, men vi skal bare være i Prince Rupert inden midnat !- og vi skal have middag ombord..

Kl 16.30 - nu er det bare regn og tåge, så ikke meget at se – ærgerligt, for her er sikkert super smukt.. Færger er vist ikke fuld, men der er en masse turister i mobilhomes, som skal op i bjergene som vi. - Færgen stopper her sidt på ugen, da det snart er vinter her og med is og sne kan de ikke sejle, så først til foråret sejler de igen.

Kl 17.30 åbnede restauranten for det store tag-selv-bord med en masse gode sager, der var fisk, kylling, roastbeef, salater, pasta, frugtsalat, ostekage, små søde kager, osv., så vi var godt mætte da vi var nået halvvejs..- men dejlig mad i en pæn restaurant. Tilbage i stolene og få en lille lur.

Mørkt udenfor, så slut med at følge med i sejladsen gennem sundet.

Kl 23.00 var vi i Prince Rupert og det var et super flot syn - her ligger et stort gas og olie rafinaderi og alle lys var tændt på hele anlægget, og vi kom bare ude fra mærket .. på vej ind i havnen var der også en stor container terminal med lys over det hele.

Vi kom fra borde, og kørte til hotellet, - de var klar – et stort hold fra skibet kom på næsten samme tid, men det gik nemt. Så var det bare på hovedet i seng...

Og: vi har ikke haft Wifi eller internet i 24 timer !!! - mærkelig oplevelse, men vi overlevede !!!..- faktisk ikke det store problem.

Vejr. – tåge, regn og skyet, - 15 g.

Sejlet: 516 km.

## **Onsdag d. 12. sept 2019**

Vi sov længe i dag – faktisk til kl 9.30.. vi gik en tur ned til den lille by, og fandt en fin lille cafe, hvor vi kunne få morgenmad, og jeg fik en bagel med ost, skinke og bacon og rørræg + grønt. – lyder måske ikke så lækker, men var virkelig godt. Vi fortsatte rundt i byen, og kiggede på det hele. – Her bor nok 12-13000 mennesker, og hoved erhverv er fiskeri, containerhavnen, og det store kornlager, hvor de udskiber korn for hele regionen. Containerhavnen er på vej til at blive virkelig stor, da alt fra Kina, kommer ind her, og bliver kørt med tog sydpå til vancouver og til US. Man regner med en kæmpe udvidelse de næste 10-20 år, og der skal flyttes bjerge for at få plads.

Vi hentede bilen og kørte til en gl. nedlagt fiske konservesfabrik syd for byen. Den blev oprettet i 1920 og man lavede en fabrik til at lave laks på konservesdåser. På den tid var her masser af laks, så

nemme at fiske om sommeren, og man fik en god pris for dem. De første år foregik det manuelt med at skære fisken i 6 stykke i løbet af sekunder, kinesiske piger pakkede så 3 dåser i min. Med laks, dåserne blev håndlodet og derefter kogt i 40 min. Og derefter kølet ned i havvand i 24 timer, og pakket. Dåserne var uden etiket, når de blev pakket, først på bestemmelses stedet kom der label på. Senere fik man en maskine der kunne rense laksen og skære den i stykker, og dåserne blev pakket på maskine. I 1950-60, blev det helt automatiseret med maskiner til det hele. Dåserne lavede man selv på fabrikken, og alle lederne boede i små huse ved fabrikken. Da den ligger helt uden for byen,, havde man en lille købmand, hvor man købte sine vare og de blev skrevet i bogen, og betalt senere. Hele fabrikken er fredet, og man er ved at udvide museet med flere maskiner. Vi blev ført rund af en lokal guide, der vidste en masse om fabrikken.. virkelig interessant, især fordi jeg faktisk lavede konserves dåser på Glud og Marstrand i Løsning i 1966-69.. fabrikken lukkede produktionen i 1968.

Vi fik lidt af resterne fra i går, og kørte til en lille natur park som lille lige ned til vandet. Man har lavet en rute rundt i parken på 5½ km. Og det hele er natur og uden vedligehold og oprydning, så her er træer på 100-150 år og alt er fugtigt og fuld af grøn mos. Helt utrolig smukt.. vi gik turen rundt og ned til vandet, og det var bare flot, dog var det op og ned af skråninger, så en hård tur. Vi var turen rund på 1:40 time.- vi kørte til byen og til hotellet og fik andet tøj på, og var så i restauranten kl 19 til en god middag: vi fik begge den lokale hvide fisk, - ligner torsk, men lidt grovere i det, og den smager meget lækker. Der var ris og tørrede tomater, blomkål og små gulerødder. Og herlig vin til.

Vi har været meget heldig med vejret her, for her er næsten altid regn, da lige ved vestkysten. Men vi har haft tørvejr hele dagen og med nogen sol og ingen vind..

Gået 11½ km.

## **Fredag d. 13. sept. 2019**

Vi fik pakket kufferten og så ned til den lille cafe for at få morgenkaffe og havregrød. – den helt store morgen spise her. Meget lækker. Vi har lavet det hver morgen i Vancouver og Victoria, varieret med banan, æbler, og blåbær, nektariner..

Vi kørte ud af byen i silende regn og der var tæt tåge om alle bjergene, så ikke meget at se det første stykke. Vi kørte langs en flod og der var masser af steder hvor fiskerne prøvede at fange laks. Det er kun indianerne der må fange hele efteråret, private kun i lidt tid og med kvoter. Vi kørte langs den samme flod i 200 km. Og noget af vejen kørte toget ved siden af vejen, med de store containere og store tanke med benzin fra de store oliefelter i nord. Vi mødte et tog og det var nok 3-4 km langt og med tre lokomotiver. Efter 100 km. Kom vi til Terrace, og her var der så kaffe og en bolle.

Elendig... Disse små byer her i nord er bare få gader og med cafeer og benzintanke, et lille motel og en af de store alt-mulig forretninger. Vi er virkelig ude i det vilde..og vejen vi har kørt er der ingenting ud over skove og skove, floder og smukke bjerge. Her er en masse store lastbiler der kører med de store trækævlere til savværkerne eller papirfabrikkerne. Det er ikke muligt at fælde alle de træer der står på de høje bjerg skrænter tror jeg, - de ser meget gamle og dårlige ud alle sammen.

Vi stoppede et par gange for at få et par billeder af bjergene, men stadig tåge og regn, så det var lidt ærgerligt, for her er meget smukt sikkert..

Vi kom til New Hazelton, hvor der var en meget dyb kløft med en rivende flod under og et super smukt bjerg Blunt på 2286 m. højde.- .over kløften var der lavet en hængebro, som må være ældgammel, for den var kun i et spor !...

Vi kom til Smithers kl 17, og fandt vores hotel og fik pakket ud. Vi var trætte, så vi fik lidt at spise på hotellet – mig stroganoff m/Kylling og Myrna supper og salat. Ret lækker..

Vi har været lidt uheldige med vejret i dag, men det lysnede lidt sidst på dagen. Men sådan er det her i nord..

Gået 4 km -

Kørt 375 km.

## **Lørdag d. 14. sept. 2019**

Vi sov fint på hotellet, og kl 8.30 var der dejlig morgen mad. Jeg fik typisk canada morgenmad med 2xæg, brød, tomater, løg, super lækker laks, og røget skinke. (se billeder). Vi kørte ind til byen, hvor der var markedsdag, med lokale folk der solgte deres ting, - frugt, grønt, brød, æg, osv. Jeg så nogle meget sjove og smukke blomkål,- aldrig set noget lignende. Der var også musik, med det lokale band. De spillede faktisk fint og sangeren var helt god. Den ene af dem var nok 100 år gammel og spillede på sin guitar..

Vi kørte ud af byen og på hovedvej 16. – Det er den hovedvejen der går vest-øst over hele BC, og nok 1000 km lang. Det er så også den eneste vej der er !.. i Prince Georg mødes den med nord-syd hovedvejen. Hovedvejen er i meget fin tilstand og bred. Her er en del lastbiltrafik og truckere- vil tro 50% af bilerne heroppe er truckere Ford, GMC og de er bare store. Lastbilerne er næsten alle amerikanske Mack og International, og har ikke set en eneste Volvo eller Man, Mercedes.

Vejret i dag er betydelig bedre end i går, så sol hele dagen og let skyet, . ca. 15 gr.

Vi kørte til den lille by Burns Lake, - en lille by, men vi fandt en god lille cafe hvor vi fik dejlig hønsekødssuppe. Var inde i en værkstøjshandel for at finde en forlængerledning. – de har jo amerikanske/Canadiske stik her. – elendig kvalitet.

Vi kørte langsomt videre med mange stop for at få billeder af de smukke bjerge i solen. Kom til byen Vanderhoof, hvor vi fik kaffe på en lille bitte drive in- cafe.butikken var ca. 4 m2.

Kørte videre til Prince Georg, og her fandt vi hotellet midt i byen. Kørte efter lidt mad og så fik vi lille picnic på værelset. Lækkert. De har en masse gode madvare og kvaliteten er i top. Specielt er frugt og grønt meget god.

Kørt i dag : 370 km.

## **Søndag d. 15. sept. 2019**

Prince Georg er en stille, kedelig by midt i det hele, med en masse jernbane og hovedkvarter for royal canadian police.. – vi så nu ikke nogen af dem..

Fik lækker morgenmad på hotellet, og de havde en kæmpe vaffelmaskine, der virkelig kunne lave vaffer.. smage dem nu ikke..

Vi har de sidste dage kørt imellem høje bjerge, men sidt på dagen i går og det meste af i dag, vil det blive de store flade vidder. Her er store landbrug, og lidt skov.

Midt på dagen fik vi lidt kaffe på en lille tankstation i McBride, som er 5 huse og en tankstation !..

Men det var nu fint nok, vi fik en lille bolle og god kaffe, og så videre mod sydøst.

På tanken var der en stor lastbil med 2 hængere, og han var på vej tilbage efter 1000 km fra Prince Rupert til syd for Jasper med benzin. En lang tur.

Ved 2 tiden nåede vi foden af Rocky Mountains, og her er så bjerge.. vi kørte igennem lange dale og med smukke søer, - skov overalt, men her er det også bævreæsp der har taget over, Myrna mener der var træsygdom i de store cedertræer, så de er blevet fortrængt.

Vi havde regnet det meste af formiddagen, men over middag lysnede det op, og da vi kørte ind i Rocky Mountains, var det fint nok. Og her var der lige en vejpost der opkrævede 35 \$ for at køre i Jasper National park i 3 dage. – og her kommer bare 1000 vis, så god indtægt. Men da det er national park, så kan der ikke bygges og ændres, så helt pletfri natur. Næsten.

Vi nåede til den lille turistby Jasper, som ligger lige midt i parken, og derfor ingen store hoteller og masser af skilifter, men masser af mobilhomes !. dette er centrum for en masse dejlig natur og indgangen til the Rockies. Vi fandt vores lille B&B, og den venlige mand slæbte al vores bagage op på 1. sal !. 2x17 kg.+ .. fint lille værelse lige midt i byen, med en god restaurant nedenunder og en dejlig bage 10 skridt ned af gaden.. Vi gik en tur rundt i byen og så ned i restauranten og fik dejlig mad, - jeg en god steak med tomatpasta, og Myrna elg- pasta.. lækkert. Jeg fik ordnet lidt billeder og så i seng.

Kørt: 375 km.

Vejr.: regn og opklaring over middag. – 14-15 g.

## **Mandag d. 16. sept. 2019**

Vi hentede kaffe og brød hos bageren og havde dejlig morgenbord her, med ost og pølse. – vi pakkede en madkurv, og kl. 10 startede vi ind i Jasper National park, for at komme ned at se de store glacier, som ligger syd i parken . den er nok 150 km. Lang !...

Vi havde lidt lave skyer og tåge i starten, da vi kørte ind i dalen mellem de store bjerge, og havde en smuk – smuk tur. Vi stoppede nogle gange for lidt billeder. Her er stadig masser af skov, men her må være tørke eller lign. Fra sidste år, for 50 % af de store cedertræer er gået ud, og der er også spor efter de store skovbrænde sidste år. Vi kom til det store naturcenter, hvor der er busture op på glacieren, og udsigts platforme. Vi spise vores lille madpakke, og fik lidt billeder af glacieren, men var ikke med busserne, da vi skulle vente 2½ time og det kostede 2x 140 \$ = 1200 kr. ! for en bustur på 30 min. – og kaffen kostede 30 kr for et papbæger, og folk betaler.. her er masser af japanere, og enkelte tyskere. Jeg har faktisk kun set 2 danskere i Whistler !...

Vi kørte 120 km tilbage til Jasper, og stoppede ved et stort vandfald på floden der løber gennem dalen. Og det var super flot, - det havde boret sig ned i klipperne de sidste 10.000 år, og forandret løbet så nu et en tør slugt..

Vi stoppede ved floden og nød lidt af naturen og de store smukke bjerge, som er på begge sider af floddalen. Super smukt.. - og vi havde sol hele eftermiddagen, så perfekt. Her er godt nok hundekoldt ved glacieren, - 3-5 gr. !..

Vi kom tilbage til Jasper, og fik mad i den lille restaurant under her, og denne gang fik jeg en Bison – burger, med ægte bison kød, og det smagte helt fint, lidt sødt og ikke så kraftigt. Myrna fik en okseburger..

Vi gik i seng kl 22 efter masser af billeder der skulle behandles..

En super dejlig dag - lidt tåge og senere sol – 15 gr.

Kørt 220 km og gået 5,1 km.



## **Canada 19. august til 10. oktober 2019**

### **Rapport # 6**

#### **Tirsdag d. 17. sept. 2019**

Jasper, Alberta.

Vi hentede dejlig kaffe og brød hos bageren ved siden af, og det var bare fint.. vi gik rundt i byen for at sende postkort, hente penge, og få benzin.

Kl 9 startede vi ud af byen og kørte vestpå tilbage til hovedvej 5, og så sydpå. Vi kørte hele dagen gennem smukke – smukke bjerge i bunden af en smal dal. Vi havde sol og sommer det meste af dagen, og da vi ikke skulle så langt, gav vi os god tid. På et tidspunkt var der en del stoppede biler på hovedvejen, og det var en sortbjørn der gik inde i skoven. Vi stoppede også og fik et par gode billeder af den, kun 10 m. væk. Den var åbenbart vant til folk, for den spiste bare sine bær. De spiser faktisk 250.000 bær om dagen !!!... vi kørte ind til en besøgscenter ved Mount Robson, som er 3976 m højt og det højeste bjerg i Canada.. smukt..- Vi kørte hele dagen på kanten af Rocky Mountain, og der er skove og floder hele vejen.

Ved den lille bitte by Valemount, reddede vi kaffen og en dejlig kage til deling. Frokosten havde vi med, og den nød vi i vejsiden med udsigt til de store bjerge i fuld sol, - utroligt vi kan sidde i bjergene i sol og kun en trøje!...

I en anden lille by Blue River fik vi lidt mad til i aften.

Kørte det sidste stykke til Clearwater, hvor vi bor de næste dage i en lille hytte. Her er et stort skiområde om vinteren, dog ikke med lift, men med helikopter som flyver en op på toppen af bjergene..

Vi startede i dag i Jasper – Alberta, og altså i en anden stat, så også en anden tidszone, så vi har i dag tabt 1 time, og i går fået 1 time..

Kørt: 306 km.

Vejr: sol og 16 gr. – senere lidt regn og overskyet.

Vi har nu rejst 2676 km på rundturen og i alt 3400 km.

#### **Onsdag d. 18. sept. 2019**

Clearwater – BC.

Vi var tidligt oppe, fik morgenmad og lavede en madpakke til frokost. Kørte nordpå ind i Wells Gray Park, en kæmpe stor park på ca. 5260 km<sup>2</sup>. Vi skulle møde en naturguide ved Sparhats Creek Falls, og så gå rund i parken. Der kom et par fra England også, så vi havde et fint lille hold. Vi gik først til Sparhats Fall, som er et smukt vandfald på 73 m – og som falder ned i en dyb slugt, så det er nok 140 m. i alt. – vi fulgte Clearwater river og gik gennem smuk smuk skov med gamle træer og flot natur, - han ledte os ind i den tætte skov uden stier – ned til kanten af afgrunden ned til floden. – 100 m dyb, og vi stod 2 m. derfra uden sikkerhed.. – det var lidt vildt. Men vi kom nu levende derfra og gik gennem mere tæt skov, - alt her er ikke vedligeholdt, så stammer ligger der når de falder om, og det er næste ikke muligt at komme igennem, men vi kom da ud igen, og gik ned i en sump skov, med masser af fugt og små kilder, og var omgivet af bjerge, s en lille oase. Her var der mange ældgamle træer, nogle var op til 1000 årgamle, og han viste os et træ der var faldet om, som han havde talt årringe på, og det var 300 år gl. – helt utroligt område.

Efter 3½ time og 5,5 km .kom vi tilbage ,efter en super dejlig tur med masser af viden og gode historier fra parken.

Vi kørte videre nordpå af smalle skovvejen, og kom til et andet vandfald der er 141 m. Helmcken Fall. Her var lidt mange mennesker, så vi fortsatte lidt og fandt en god plet for frokost. Solen skinnede og der var nok 16 gr. skønt..

Vi fortsatte af vejen – der er kunden ene ! – op til en gl.farm. Her boede John Ray med kone og 3 børn, midt ude i ingenting og en kæmpe skov fra 1932 til 1946. Han ryddede skoven, og lavede små marker, byggede tre huse af bjælker, og havde 50 km. Gennem skoven til nærmeste nabo. Så de har levet af det lille landbrug, og fisk fra floden.- Et helt utroligt sted, - der står stadig lidt af bygningerne. Vi var der nok en time og nødsol og freden.

Vi fortsatte op langs floden til en lille camp 65 km fra Clearwater. Her var lidt båd udlejning, og så havde de en cafe, hvor vi kunne få dejlig dejlig kaffe,og hjemmelavet kage, som bare smagte himmelsk.. og mens vi sad der kom det andet par fra rundturen, - et par fra England, som var på tur rundt i 3 uger, og ville fortsætte til Whistler. Hyggeligt par, så vi fik en lang snak. – udenfor cafeen var den rivende flod og smukt var det.. Da vejen ikke var længere, kørte vi sydpå igen, og stoppede ved Baileys Chute - Det er en slugt, hvor floden bliver smallere og falder ca. 10m. og strømmen var bare vild. ! - det var et utroligt syn og her er stedet hvor alle laksene prøver at komme op over, men det er for stejlt, så de må gyde lidt nede af floden, og så dør de faktisk. – klokken var 18 og vi var helt alene på stedet, og det var bare vildt og en vild natur. Sikke en oplevelse.

Her på en onsdag i september er der faktisk en masse folk der går i skoven, og en masse mobilhome der camperer i skoven.

Vores guide fortalte, at der lige var lukket et stort savværk i Clearwater og 250 folk havde ingen arbejde. Og det var fordi de ikke kunne skaffe træ til værket !. og her er millioner af træer, men for 15 år siden var der et bille angreb på deres Cedertræer, og man fælde løs, for at få så meget træ om muligt inden det blev ødelagt, men nu er det ovre, og alle de store træer er fældet, og kun de yngre og små tilbage, - vi har også set en stor mængde træer der er ødelagt i skovbrande. Og det tager altså 2-300 år inden de er klar igen. Man har forsøgt med andre træarter, men det er hård natur her. – men bævreasp og birk er der en del af nu.

Da vi kom tilbage til Clearwater, fik vi til det store hotel, og her fik vi dejlig middag, - farmer kottelet med grønt og bagt kartoffel. - og den lokale Cider...

En helt utrolig dejlig dag, med super vejr og mange oplevelser...

Kørt: 131 km.

Gået: 11,5 km.

## **Torsdag d. 19. sept. 2019**

Clearwater.

Fik lidt morgenmad i hytten og så ellers pakke og komme af sted sydpå.

Kørte på hovedvej 97 og nu i et andet terræn , - her er fladere og bjergnen mindre – floden er bredere og langsom, og her er meget mere landbrug. Her dyrkes en masse frugt og grønsager, og flere landbrug med køer og får.

Vi fulgte Thompson River og nåede til et sted, hvor næsten alle træer var brændt ned. Det var kilometervis af skov, og på begge sider af floden. Og der må være gået huse tabt også.

Vi kom til byen Kamloops, og stoppede for en kop kaffe, - Starbuck – og de er overalt – somme tider med 3-400 m. afstand. Og de laver faktisk OK kaffe... videre sydpå ad små veje ind i landet, for at kigge lidt på de små bitte byer der er, og vi kom forbi en vejbod med frugt og fik dejlige nye æbler, - de laver masser af dejlige æbler, så vi spiser og spiser, også dejlige blommer. Vi kom til Scotch creek, hvor der var marked, og her var der masser af store græskar til brug for Halloween, som er i næste mdr.



Kørte gennem Salmon Arms, med masser af store butikker og centre langs vejen, - ret typisk at se masser af alle de store butikskæder have butikker langs vejen ind i byerne. Og det er i hundredevis...

Kom kl 18.45 til Kelowna, hvor vi fandt vores dejlige B&B, lige midt i byen. En håndværksmester har bygget et super flot hus i baghaven til B&B, og det er bare flot. Fik et godt værelse med stor seng med 100 vis af puder !... næsten.

Fik lidt at spise, og så i seng..

Kørt .406 km.

Vejr: sol og 15 gr. -

## **Fredag d. 20. sept. 2019**

Kelowna.

Sov fint og kl 8.00 var der kaffe i B&B med lidt brød. Vi skulle mødes med Myrnas søster og hendes datter og mand, på det lokale hotel Kelowna Grand. - et kæmpe hotel midt i byen. Fik dejlig morgen mad og vi fik en hyggelig snak med Myrnas familie. Kl 12. kørte vi på "vintur" rundt i omegnen af Kelowna, da der nu er over 300 vingårde her i området, og de laver god vin. Var meget forundret over hvor meget vin de faktisk laver her.

Kørte til Gray Monk winery, og fik kigget på deres marker og alle deres vine, men smagte nu ikke på dem. Videre til Arowleaf Cellers, som vist er en klasse bedre, en fin bygning med moderne tanke osv. - smagte på deres vin, men det var nu ikke for godt. På den anden side af gaden lå en anden vingård Intriges Wines, men det var vist billig vin.

Til sidst på ruten kørte vi ud langs Okanagan søen, som er en kæmpe sø som går helt fra Vernon til Penticton. Her ligger 50th parrallel estate vingården, med 1.kl vin og en kæmpe vingård med en stor butik og en stor 1.kl restaurant. Vi havde bestilt bord og her fik vi dejlig vin, og jeg fik laks med en del grønsager jeg ikke kendte, men smagte himmelsk.

Kørte hjem i mørke kl 19, og var i Kelowna og på B&B .

En rigtig dejlig dag med god mad og lækker vin..

Vi bor på et fitn B&B, men deres varmesystem er bare mærkeligt.. - her er det varmluft varme, og der er ingen mulighed for at regulerer det !.. så enten for koldt eller for varmt. I Jasper var det 30 g. den første nat og 18 g. den næste nat. Og ingen regulering- kun: åbne et vindue..!

Bruserne er alle med et håndtag, som kun regulerer varmen på vandet, men mængden kan ikke reguleres..! - og ingen termostater. Samme slags overalt.-

Og : ingen rugbrød...

Men meget søde mennesker og venlige og hjælpsomme.

Her er for resten en hel del fra Australien, der arbejder. Myrna kan høre at de ikke er lokale..

Her på B&B bor også en mand fra Seattle- US, hvor han bor på en lille ø udenfor byen, og er her for at danse ! - han er danse instruktør i fritiden, og de har en stor komsammen her..

Kørt: 70 km.

Vejr: sol og sommer - 18 gr.

## **Lørdag d. 21. september 2019**

Kelowna.

Start kl 9 fra B&B, og så en tur ned i byen, for at kigge lidt, og vi gik en lang tur langs vandet og så mange dejlige bygninger og hoteller, som er bygget de sidste år. Da vi nåede ud i enden af vejen, stod der en bil med smadret forrude, -den var fuldstændig smadret, men hang sammen, - den næste bil havde nogle lange revner i ruden, - og så kom der ellers 4 biler mere med smadret rude,,- så ikke uheld, men hærværk, og det er første gang jeg har set den slags.

Vi gik tilbage langs vandet og op i byen for at kigge på de gamle gader. Nogle tilbage til 1898, og det er gammelt...

Kl 11.30 hentede vi Myrnas søster, og var inde for at kigge på deres store samling af sten og ædelsten fra hele verden, hvor de har rejst. Super flot.

Vi kørte over broen til Vest- Kelowna, og ind på Indigenous wold winery, hvor vi fik dejlig frokost med fladbrød med røget kød og grønt. Lækkert.

Vi kørte videre til det meget store Grizzli Winery, som har et kæmpe stort vin smagningslokale med plads til hundredevis af folk, og her var bare fuld af koreanere, som smagte vin. Og firmaet har hyret 4-5 japanere-koreanere- kinesere for at fortælle gæsterne om vinen, og få solgt noget,- og det virkede, - de slæbte ud.. – det var virkelig store forhold. Og et super flot sted. Vi smagte nu ikke på vinen, men kørte videre til det næste store vinslot, som er Mission Hill Estate, som bare var super flot og kæmpestort, og det er bygget i sin tid som munkekloster, som startede vinfremstillingen, og så er det eller overgået til private hænder og er stadig i familiens eje. Det var stort, og meget – meget flot, og hyggeligt, med masser af kunst.

Vi stoppede så ved et lille slot for at få lidt kaffe – Quails Gate wine, men de havde først et bord om 40 min. Så vi kørte tilbage til Kelowna, og fandt en fin lille cafe, hvor der var kaffe og muffins.

Kørte ned i byen igen, og kiggede på de gamle gader og på havnefronten. Vejret var strålende og vi bestemte, at vi ville hente madkurven og så spise på en bænk lige ned til vandet i sol - åh – det var bare super dejligt.

På vej tilbage til B&B, kom vi gennem en gade hvor alle de hjemløse holder til , - der er udlevering af mad og tøj, og her er 100 vis af dem, og de bor på gader og stræder og parker, og fylder meget i gadebilledet.

Tilbage til B&B, og Myrna kørte så til lufthavnen for at få en snak med sin søsters datter.

Her var det billeder og dagbog.

Kørt: 28 km.

Vejr. Super flot sol hele dagen med 22 gr. og ingen vind.

Gået 5-6 km.

## **Søndag d. 22. sept. 2019**

Kelowna.

Vi fik dejlig morgenmad på B&B - store vafler med frugt og noget sød stads. Nok ikke lige min favorit. – der bor 5 amerikanere på B&B også, så vi hørte om deres genvordigheder med mister T... De tror ikke han bliver genvalgt...

Vi startede ud af Kelowna kl 9.30 og kørte til Summerland, hvor der var kaffe og lidt brød. En lille sød by, langs Okanava søen. Kørte videre til Penticon, hvor der er lavet et museumsskib. Det er en gammel hjuldamer der sejlede på Okanava søen fra 1926 til 1948, og i 1951 blev det sejlet hertil og lagt i tørdok, og så er det siden blevet museumsskib. – Mægtig flot med de store dampmaskiner og

de flotte små kahytter. Der var en særlig fin kahyt, hvor de kongelige boede, når de var i Canada, og skulle sejle.

Alt var meget velbevaret og lavet til et fint museum. –

Og så brugte vi ellers eftermiddagen på at besøge en del vinslotte. Her er masser af dem – nok 300 bare her langs søen.

Den første var Urtica Latery wine, - der var masser af mennesker, så kørte videre til Poplar cheese, som altså lavede ost og ikke vin, men det var noget meget mærkelig ost, så vi kørte igen.

Var i Red Roaster wine, og i Township 7, hvor vi fik noget dejlig frokost. - ærtesuppe og en sandwich med lækker kød og grønt, og hertil en lokal cider. - lækkert.

Videre til Three Sisters, hvor vi smagte på en del af vinen, - dog meget lidt!, og vi købte 1 flaske hvidvin.

Tilbage gennem Penticon, hvor vi fik dejlig brød og en dejlig italiensk pølse – lavet her i byen..

Videre sydpå helt ud på landet til Wild Goose Wine, som har lavet vin i de sidste 3 generationer – af tysk afstamning. Lækker vin, som jeg havde smagt før, og vi fik 3 flasker med.

Det var ved at blive sent, så vi kørte til Osoyoos, og op på et udsigtspunkt højt oppe i bjergene. Super flot udsigt.

Kørte ned af bjerget igen, til hotel Walnut Beach Resort, som er et stort hotel med en stor svømmepøl og varme boblebad, lige ned til søen. Her er bryllup i dag, så stor fest.

Vi fik et fint værelse med 3 rum og et fint lille køkken. Så vi fik anrettet en fin lille middag, med vin, brød, pølse og ost og en masse frugter. - Her er altså bare masser af dejlig frugt, og i dag er vi kørt gennem lange dale mellem små bjerge, hvor der bare produceres æbler, pære (cider), vin i læssevis, blomster, kirsebær mv. og for hver 500 m. er der en frugtbod.

Og her er 100 vis af vingårde..

Vi er her kun 3 km. Fra grænsen til USA.

Rundt om i de byer vi har besøgt er der faktisk en hel del Jysk forretninger, men ellers ser vi ikke meget dansk.

De sidste dage er vi kommet forbi en hel del ”Campingpladser”, men med de kæmpestore campingvogne, som er stationære, og der bor mange folk i disse centre.

Kørt: 165 km.

Vejr. - lidt sol, lidt støvregn og lidt overskyet,- 20 gr.

## **Mandag d. 23. september 2019.**

Osoyoos.

Vi havde et dejligt værelse med stort karbad og lille køkken, så der var fin morgenmad. Vi fik pakket og start kl 9.20 ud af Osoyoos, og så op i bjergene. De er her nærmest ørken bjerge, men ingen vegetation og her bor ingen, for kan ikke gro noget.

Vi kom til den lille bjergby Keremeas, og det er en gade med små butikker og bilværkstedet.

Vi kom over bjergene og ned i en bred dal, og her var der et hav af små gårde, der laver frugt grønt, og de har en masse små gårdudsalg med de lækreste æbler, pære, græskar osv. Dette område er styret af de indfødte indianere, og de sidder fuldstændig på alt frugt og grønt, men de dyrker ikke korn og har ingen husdyr og køer. Det er meget svært for mig at finde ud af hvordan de styre det, men der er små ”rådhus”, som styre områderne. De sidder på kæmpe områder, og specielt i de nordlige territorier.

Vi kom til den lille bjergby Hedley, hvor der var guld og nikkel miner i sin tid, og nogle af husene er der stadig. Og man kan se minen oppe på bjerget.

Vi kørte nu på toppen af en bjergkam, i stedet for dalen, og her var også tørt og goldt. Der er lavet en helt ny vej over bjergene for få år siden, så vejen er superfin.

Lige før den lille by Hope, er der et mindesmærke for en hel del mennesker, der blev dræbt af et bjergskred i 1965, - 46 mill. M3 sten og klipper væltede ned i dalen, og alle huse og en del mennesker – 25 døde under stenmasserne. – og det var umuligt at grave dem ud.

Vi kørte ind i Hope og fik lidt kaffe og så videre, - vi kom forbi en kæmpe stor åben mine, som havde flyttet ½ bjerg, for at komme til kobber. + lidt sølv og guld. For 6 milliarder \$ !... man har gravet her siden 1874.

Her startede en kæmpe naturpark – Manning Park, som vi kørte 65 km i, før vi kom til den anden ende!- store forhold her.

Kom til Chillywack, hvor der bliver dyrket en stor del majs, da her er store mælkefarme, og her bliver også lavet en masse øl- (nok ikke af majs)..

Vi nåede ind i Langly, som næsten er vokset sammen med Vancouver, og så af omfartsvejen rundt om Vancouver til færehavnen. Vi fik en plads på færgen kl 19, og var i havn kl 20.30, og så de sidste 20 km til Victoria.

Vi fik slæbt alle kufferterne op og så ellers på hovedet i seng...

Kørt 502 km.

Vejr. Lidt overskyer og regn hele eftermiddagen.

## **Status:**

Vi har kørt 3.994 km på vores rundtur, og det har været en kæmpe oplevelse for mig og også for Myrna, som ikke har været i nogle af de små byer i 20-30 år..

Vi har mødt mange hyggelige mennesker og har kørt på super flotte veje overalt. Utroligt hvad de bruger af penge på det.

Vi har set byer, skove, bjerge, vingårde, osv. I et meget smukt land.

## **Canada 19. august til 10. oktober 2019**

### **Rapport # 7**

#### **Tirsdag d. 24. sept. 2019**

Vi sov længe efter den lange køretur i går. Og så var det ellers oprydning og vask x 6..

Vi var efter nyt mad og frugt, så køleskabet kunne blive fyldt lidt igen.

Og eftermiddagskaffen fandt vi i Chinatown i en god lille cafe..

Og så ellers billeder og dagbog – pc-maskinen brugte 6 timer til at tilføje nye billeder ! – jo, der var mange..

Vi fik dejlig middag med lækre pølser fra den gode slagter lidt oppe af gaden. – tror han har 25 forskellige slags pølser, og de er alle super lækre.. så æbler og løg stegt lidt på panden, og vi havde et kongeligt måltid,,,

Tidligt i seng..

Gået: 5,8 km.

Vejr: blæst og 16 gr. - virkede koldt.

#### **Onsdag d. 25. sept. 2019**

Myrna skal til tandlæge, så jeg stryger og rydder lidt op, inden vi skal til frokost hos en af Myrnas venner.

Inden da, gik jeg en tur i byen og i Hudson's Bay, som er en stor tøjforretning, som Magasin, og der fandt jeg et par nye bluser, som skal bruges til Myrnas fødselsdagsfest.

Kl 11 gik vi ud til Richards, som har bygget et nyt hus i den sydlige ende af Victoria. Han købte et gl. hus og rev det ned, og byggede et super lækkert nyt hus i to etager, med 4 soveværelser og 4 badeværelser, stort spisekøkken og stue, lige ud til en lille dejlig have. Meget lækkert lavet med kun de bedste materialer og danske og norske møbler..

Han havde startet grillen, og så fik vi lækker laks, som han selv havde fanget i nord B.C.

Efter en dejlig frokost, gik vi sammen ned langs vandet og rundt ned til centrum, og her mødte vi faktisk en anden af Myrnas venner, som hun ikke har set i de sidste 5 år. .. Hyggeligt. – så vi havde en dejlig middag med god snak og gamle minder..

Vi gik så selv videre, og på vejen, fik vi en kop kaffe og appel-strudel med is.. ummm..

Hjem kl 17 og så mere vask og strygning.

Og vi lavede en dejlig lille middag med paté, pølse, god ost, dejlig flûte, og god vin.- herlig måde at slutte dagen...

Gået : 10,6 km.

Vejr. Sol og let overskyet, - 15 gr. og blæst.

#### **Torsdag d. 26. sept. 2019**

Denne morgen gik Myrna tidligt til massage, og jeg fik ryddet alt genbrugsposerne i kælderen, Kl 10, var jeg hos den lille frisør overfor : El Patron - og en lille gut fra Salvador klippede mig, og han var bare super til det... - så jeg blev rigtig pæn igen... alle i salonen var åbenbart spansk talende.! – Jeg måtte så også betale 25 \$ for fornøjelsen !.

Vi fik lidt at spise og så rundt i byen for at hente kjole.

Vi kørte til Linda for at aflevere en fødselsdagsgave, og for at aftale det sidste vedr. fødselsdagsfest. På vej tilbage var vi i en italiensk super lækker madbutik, med dejligt brød og 250 oste og lækre italienske pølser osv...

På vej til byen kørte vi til en hånd-bil-vask, - det har vi vist ikke i DK, men her var der 4-5 mand der vaskede – støvsugede og rensede vinduer inde og ude, og det tog ikke 10 min. Og vi havde en ren bil igen..

Jeg fik lavet de sidste billeder og så var der fin middag med de gode pølser...

Senere på aftenen kom en ny beboer til gaden. – det er en hjemløs der har fundet en gadedør overfor, hvor der er lidt læ for vind og vejr, men han sover på den bare jord, og det må være hårdt og koldt.

Det er nu morgen, og han har samlet sine aviser i en sæk, og spiser lidt. - det må være et hårdt liv. Her der desværre mange – mange af dem, og de er over hele byen, men har et hus med gadekøkken, hvor de fleste holder til. – her er opslået plasttelte og masser af indkøbsvogne med deres bohave.

Vejr: - sol og lidt blæst. 15 gr.

Gået: 3,7 km.

## **Fredag d. 27. sept. 2019**

Vi var tidligt oppe, og så var der havregrød med banan, - ret lækkert...

Myrna skulle til fod-male damen, og jeg gik en tur i byen – fik en halsedisse, da det efterhånden er lidt køligt. Og et par kort til hjemme.

Til frokost fik vi lækkert brød, ost og paté og lidt vin - en himmelsk frokost.

Vi startede for at finde noget stof til brug for dug til festen, og vi fik noget OK seersucher lignede stof som var ok til det brug. Forsatte for kaffe og så gik turen til det store Empress hotel. Det er kæmpestort og bygget i 1890'erne og var byens fine hotel, - det er udbygget, men der er stadig noget af det gl. hotel. Tilbage. Der er smukke – smukke træ kasse-lofter og smukke gl. ruder. Vi fandt en gl. messing postkasse, hvor beboerne kunne sende deres post, og der er en lille skakt gennem etagerne, så der var en luge på alle, så man ikke skulle helt ned i lobby med dem.! – smart.. der er en stor mødesal, hvor man engang i 30'erne satte et nyt loft og. Engang i 11980'erne ville man restaurere rummet, og man tog de gamle lofter ned, og herunder var der den flotteste kæmpestore glasmosaik rude i loftet.. Alle havde glemt den, så noget af en overraskelse... - de har et konditori, hvor man kan få kaffe et et stort kagefad med 8-10 forskellige små kage, og det koster 450,- pr. mand !..og der var fuld hus..

Vi gik viderer gennem det nye Congress centre, og over gaden til det store Royle BC museum. Der er pt. En stor udstilling om Maya kulturen og den var kæmpestor og meget – meget flot lavet.

Utriligt hvad de kunne dengang, og så blev det hele smadret i løbet af få år, da spanierne kom og erobrede landet i 1500 tallet..

Etagen over er der en flot udstilling om Canada og specielt BC's historie med englænderne Cook og Vancouver der opdagede landet og til 1950'erne. –Der var flotte opbygninger om guldgraverne, om træhuggerne, om minearbejderne, om farmerne osv. Alt med små gader og butikker. - meget flot udstilling. Vi løb ud for tid, så måtte gå uden at have set alt om de indfødte indianere.

Vi fik op ad gaden og ind i en stor vinbutik – denne er privat, men ellers er det kun statens butikker man kan købe øl og vin, også de små sodavand med %. Så ingen vin i de stormarkederne...

Vi fik længe rundt og fandt et par flasker, og så hjem for en god middag.

Det er blevet koldt, så rart at komme hjem i varmen, og jeg fik startet ”pejsen” – som er elektrisk, men med en lille varmeblæser og næsten ægte ild i ”træet”...

En god dag i Victoria..

Gået : 8,5 km.

Vejr: sol og blæst- 14 gr.

## **Lørdag d. 28. sept. 2019**

Start med 4x vask - her er en lille vaskesøjle med en stående vaskemaskine og en tørretumbler ovenpå i et modul. Vi har set dem rundt om og de virker OK, men de bruger MASSER af vand.. Myrna køre til middag til bil-firmaet for at lave en ny aftale med dem, og så i eftermiddag skal hun på besøg hos en veninde. Jeg vil gå på Maritime Museum, som ligger nede af gaden.

Bil firmaet gik nemt, og vi skal torsdag på værksted for olieskift.

Jeg stod af på Humbolt st. og gik til Marinemuseet. Fik en billet og gik indenfor. - der var et stort rum med nogle modelskibe, og et lille lokale med nogle film. – Jeg kiggede lidt på det og gik til damen, for at høre hvordan jeg kom til resten af udstilling - - men der var ikke mere !... – byen havde lukket for deres pengekasse, så hele museet var lukket ned og lagt på magasin !.. så det var et kort besøg...

Gik i China town for at få kaffe og derefter i en stor sportsbutik for at få nogle strikkede handsker til næste uge. Fandt nogle, som var rigtig fine, men da jeg skulle betale, så var det kun for medlemmer af butikken ! - ellers kunne man ikke købe noget der !.. så jeg lagde handskerne og gik min vej.. - det var virkelig mærkeligt..

Kl 16 kørte vi til en stor vinforretning i udkanten af byen for at købe vin til Fødselsdagen, og de havde 1000 vis af flasker, så Murna og Michael brugte en time på af finde den rigtige vin til maden !.. de er begge gode vinkendere, så der blev vejet for og imod !. jeg kiggede så på alle de andre vine, og det er ret dyrt her, selvom de laver en masse selv, - en alm. flaske koster fra 14 – 20 \$ (70-100 kr) for en flaske og opefter, - skal den være lidt god så er det 30 – 160 \$ for en flaske, - så også en flaske whisky til 5000 \$ - det er dog 25.000 kr. ! - og så slæbte vi ellers vin ud i bilen, og kørte lidt længere nordpå til Langley, hvor der skulle være en fin pitza forretning. Vi bestilte 4 forskellige pitzaer, og så ventede vi i 45 min. Inden de var færdige med dem !, - men de var nu ok...

Kørte tilbage til Victoria kl 20.

Gået: 4,50 km

Vejr. Sol og sommer - 18 gr.

## **Søndag d. 29. sept. 2019**

Victoria.

Vi kom sent op, efter en lang dag, og da vi så skulle lave morgenmad, så var der bare vand over hele gulvet !- - det ser ud til at der er en læk på vandtilførsel af vandhanen !, så vi måtte have pander og potter under, til at samle vand op. Og ringe til viceværten, så må vi ser, om der kommer hjælp!..

Har lavet en fødselsdagssang: Idag er det Myrnas fødselsdag..osv..som jeg vil synge på dansk til festen, og ingen vil forstå den !.. men jeg kan da få dem til at synge hurra....

Fandt den heldigvis på nettet, kunne ikke huske alle vers !...

Der kom hjælp vedr.vandskaden, og de rodede med det en time, og fandt ud af at det var en forskuning der var gået løs, så vandt bare løb ud.. så det ser ud til at være OK nu.

Fik lidt kaffe på en lille cafe, og kørte til Vinforretningen for endnu lidt vin. Kørte til Peter, og afleverede alt vin, og så på vej tilbage ind for det sidste mad inden rejsen i morgen.

Gået:

Vejr: sol og 17 g. fint

## **Mandag d. 30. sept. 2019**

Vi startede tidlig og fik pakket det sidste, og kl 8.30 startede vi nordpå. - kørte til Coobler Hill for at afleverer 2 flasker vin til Michael for test. – Vi smagte på dem i aftes, og de var fine.

Viderere nordpå til Nanaimo, hvor vi besøgte en af Myrnas gl. Venner Jim, og vi fik da kaffe og hjemmebagte kager.

Kørte videre nordpå ad vej 19C og så mod vest ad vej 4, og vi kom ind i det smukkeste landskab, og her var det stadig den gl. vej, så den bugtede sig op og ned og ud og ind, langs floder og søer. Vi havde bjergene på begge sider, og de er vel 80—1200m. høje . smukt – smuk – Vi kørte næsten 100 km ad disse veje, og vejret var herligt med sol og blå himmel.

Nåede til Alberni - en lille by ved floden, og her fik vi frokost lige ned til floden.. dejligt..

Kørte videre ind i bjergene og stoppede ved en gammel skov med træer på 800 år. – Cathedral Trail. Og det var herligt med alle de gamle træer, nogle var brændt lidt for 300 år siden og nogle var væltet i en storm i 1997, og alt lå der bare stadig... - super flot.

Kørte det sidste stykke op til den lille by Tofino, og ind på et gammelt hotel, der ligger lige ned til vandet og med en herlig gammel stue med udsigt over vandet og med gamle marine ting.... Flot,, Vi bor på et lille værelse og Wifi er ikke noget at tale om !.... vi er ude i ingenting..

Havde en herlig solnedgang med fin rød sol.

Kørt: 363 km.

Vejr: Sol og sommer hele dagen med blå himmel.

## **Tirsdag d. 1. oktober 2019**

Vi var meget tidligt oppe, kl 6.15 og så ellers pakke en taske og få det varme tøj på. Fik lidt tidlig morgenmad, også før kokken var klar, så det blev lidt brød og lidt ost. Var ude af døren kl 7.30 og så ind til Tofino, og ned til havnen, hvor Moses ventede med sin motorbåd, for at tages os ud på en sejltur i området syd for Tofino, hvor der er masser af små øer, og fjorde. Vejret var bare super med sol og ingen vind, så vi sejlede sydpå med 23 knob på spejlblankt vand. Moses er indfødt indianer fra området og han kender alt om dette område. Hans båd er en aluminiumsbåd med 2 stk 150 HK motor, så den det gik stærkt. Vi var på bjørne jagt, og vi var tidligt af sted, da tidevandet er ebbe nu, og bjørnene går på jagt mellem stenene i vandkanten for at finde krabber mv. Den første vi så var en sortbjørn med en unge, og de gik og rodede mellem stenene. Vi sejlede videre og kom forbi store fiskefarme, som er opkøbt af japanerne og der vokser laks og hvide fisk. Kæmpe store.



Vi mødte så en enlig sortbjørn og lidt derfra kom der 6-8 sø oddere svømmende, og de havde det rigtig sjovt. Vi mødte så en samling sæler, der lå og soled på en stor klippe. Der var vel 15-16 stykker. Tilsidst mødte vi en enlig sortbjørn også på stranden for at finde føde. -

Her i området er der en stor mængde ulve, og de har nu efterhånden udryddet alle hjortene, og sidste år dræbte de en sortbjørn, som er meget større end dem, men der var 7 ulve, og så havde den ikke en chance. -

Efter 3½ times sejlads, var vi tilbage i Tofino efter en super flot og spændende sejltur, på en helt utrolig dag med sol og sommer. Vi havde eller ude at købe handsker og halsedisser, for at holde varmen, men vi var indendørs i båden, og der var varme på !...

Vi gik op i byen og fik lidt kaffe og lidt brød, og kørte så til den lille havneby Ucluelet ca. 20 km. Syd på. Det er en lille turist og fiskerby, og vi gik rundt der et par timer og fik så lidt mad på en lille cafe på havnen, - dejligt- og det var så godt at vi fik dem til at lave et par salat-sandwich, så vi havde lidt til aftensmaden.

Kørte tilbage til hotellet og gik så en tur ned på stranden. - her er 3 store hvide sandstrande, og tidevandet oversvømmer dem med 3-4 meter vand to gange dagligt. Vi gik en lang tur ned ad stranden og så en mængde dejlige sommer boliger lige ned til vandet.

Efter 1 time gik vi tilbage til hotellet og fik dejlig salat og æggesandwich her på hotellet, da der ikke er nogen restaurant.

Kaffe og æbler og aften hygge i den dejlige dagligstue. Og der blev lavet billeder og sat tekster på, men da der ikke er noget internet, må de vente lidt.

Kl 21 i seng.

Kørt 81 km.

Vejr. - helt utrolig flot vejr med sol og sommer og 15 gr, men varmt i solen..

### **Onsdag d. 02. oktober 2019**

Vi havde en rigtig slap-af morgen med sen morgenmad og kaffe i dagligstuen på hotellet.

Vi pakkede sammen og kørte ind til Tofino og fik lidt rundt i byen. Ikke meget by, men her er et stort kunst museum med en af de kendteste indianske kunstnere, og utroligt smukke ting han laver. Han er kendt i hele BC, og man ser hans værker mange steder. (se billeder). Vi var i butikker, og jeg fandt en dejlig dun-vest, som er super lige nu, hvor det er lidt koldt. Gik til vores lille kaffebar, som er en gl. 68ér cafe, men laver lækkert brød og god kaffe.

Sjovt nok, så er der en masse danske vejnavne her: Jensen rd., Hellesen rd., Nielsen rd., ved ikke lige hvorfor,

Vi startede sydpå. Og kørte ud til et af de fineste hoteller i Canada, som ligger lige ned til vandet på en af standene. - det er 1. kl. med gourmet restaurant og smukke rum. Vi fik et kig, og kørte videre til vej, som går vest-øst over bjergene. Vi var gennem i mandag, og i dag den anden vej, og der er kæmpe vejarbejde midt på strækningerne, de er ved at spænge ½ bjerg væk, for at lave vejen lidt bredere, og nu er prisen 38,1 mill \$. De lukker vejen 3- 4 gange om dagen, og vi måtte lige vente en time, inden vi kom videre. Området er helt utrolig smukt, og vejen er gl., så op og ned og ud og ind. Så Myrna var godt mørbanket da vi var igennem.

Vi nåede til Port Alberni, og videre til Coors. Her ligger en hel del mærkelige butikker, og vi var i West's gl. købmandsbutik. Lavet i et stort gl. træhus, med græs på taget, og her går to geder og græsser !. - der var en mængde vare i butikken, så vi fik ost, skinke, og pølser med hjem. Og vi fik lige en varm kød-tærte, som sen frokost.

Det var ved at blive mørkt, så de sidste 150 km., var på våde, mørke vejen, men vi nåede da i god behold til Victoria kl 20.00, og så var det slæbe kufferter op og efter lidt mad, var det i seng. Vi var begge godt trætte af den lange køretur.

Kørt: 330 km.

Vejer, - lidt reg, overskyet og 14 gr.

Kørt i alt siden start 5.490 km.

### **Onsdag d. 3. oktober 2019**

Vi sov længe i dag, og så lidt morgenmad, og Myrna kørte bilen til service, - vi har nu kørt ca. 5500 km.

Vi skal have lavet dug til bordet og lavet menu på papir, og den sidste vin og lidt sodavand hentes til festen lørdag.

Dugen er syet sammen – dog uden symaskine – så ikke let !... det ville have taget 3 min...

Jeg har fået lavet kopier af menu og gået en tur gennem byen i super dejligt vejr med sol og sommer.. Myrna til frisøren og jeg har fået strøget alt tøjet, så det er klart til lørdag...

## **Canada 19. august til 10. oktober 2019**

### **Rapport # 8**

#### **Torsdag d. 3. oktober 2019**

Vi sov længe i dag, og så lidt morgenmad, og Myrna kørte bilen til service, - vi har nu kørt ca. 5500 km.

Vi skal have lavet dug til bordet og lavet menu på papir, og den sidste vin og lidt sodavand hentes til festen lørdag.

Dugen er syet sammen – dog uden symaskine – så ikke let !... det ville have taget 3 min...

Jeg har fået lavet kopier af menu ude i en printshop i byen og gået en tur gennem byen i super dejligt vejr med sol og sommer.. Myrna til frisøren og jeg har fået strøget alt tøjet, så det er klart til lørdag...

Hun kom hjem med dejlige store bøffer, så der blev fest med bøf med løg og æbler, og en god flaske rødvin.. lækkert.

Tidligt i seng, så vi er klar til de sidste forberedelser i morgen.

Gået : 2½ km.

Vejr: sol og sommer – 15 gr.

#### **Fredag d. 4. oktober 2019**

I dag skulle det sidste hentes, så vi kørte til købmanden og fik sodavand og non-alkohol vand. Det er ikke let med fest for 27 mennesker, - de fleste af dem er allergiske, for et eller andet, så special drikkevarer og ikke mindst specielt mad til mange, - nogle er allergiske for æg, nødder, mælk, blomster, brød, osv. – specielt en ung pige, er næster allergisk for alt, så kokken kommer virkelig på prøve.

Videre til blomstermanden, for blomster i grøn og hvid, og så en masse små græskar til pynt.

Vi kørte til Peter og Linda, hvor festen skal holdes, og hvor de var i gang med rengøring. Myrna fik ordnet blomster og jeg fik vinen slæbt ind, og på køl. Og så flyttede vi lige lidt rundt på møbler mv. for at få plads nok. Men det lykkedes fint, og så veje tilbage købte vi lidt extra stearinlys, - her er næsten umuligt at få fyrfadslys. undtagen i Ikea, og der kun en lille bitte til 1-2 timer. Nå, fandt nogle stager og lidt lys, og så tilbage for en hyggelig middag med lækkert brød og fine oste og røget laks, pølse, og grønt, og så en god flaske rose.. - Myrna tog et ægte karbad med stearinlys ! – jeg gik i seng...

Vejr: overskyet og lidt regn. – 15 gr.

#### **Lørdag d. 5. oktober 2019**

Vi sov længe og efter morgenmad, var der klargøring af tøj mv. til festen. Vi mangler stadig et par småting, og kl 14 skal vi hente Mayvan i færgen fra Vancouver. Tilbage hertil, skifte tøj, og så til fest kl 17.15, og gæsterne kommer kl 18.

Jeg er i gang med at pudse sko, og Myrna stryger tøj !.. Har øvet lidt på fødselsdags sang, så der ikke bliver for mange pauser..

Alt gik efter plan, så vi var klar til fest..

Mader kom kl 17, og vinen var klart hos Michael, stearin lysene tændt, og kl. 18, kom de første gæster, - der kom i alt 26, en var blevet syg.

Og det var en forrygende fin fest. - Castrós mand og pige lavede de dejligste små cannapeer med alt muligt lækkert, og der var 10 forskellige slags, - et bord med hjemmelavede chips, og fade med små snack og dejlig dip. Prøvede at få snakket med dem alle, og godt jeg kendte de fleste i forvejen. - Og det var jo spændende at se, om Myrnas nye ven var god nok til hende !!!,- men tror nu det gik fint nok.

Kl. 21 var der en fødselsdags drink, og Nancy havde lavet en lille tale og med nogle vers. – jeg sang så fødselsdags sangen med de 3 første vers, og de forstod ikke et ord, men det vakte god jubel !... der var så 2-3 taler og nogle med gamle billeder og anekdoter fra fortiden !.. - virkeligt sjovt.

Prøvede at få taget et par billeder undervejs.

Kl 22 var de første på vej hjem og kl 23 var det oprydning, dog havde køkkenmanden og pigen ryddet det hele og der var bare at slukke lysene og så i morgen få styr på resterne af vin og vand, og få duge og lys med tilbage.

Og Myrna var midtpunkt hele aftenen, og hun nød det virkeligt, - de fleste af gæsterne havde kendt hende i mange år, op 40 år tror jeg.

Kl 23 kørte vi hjemad og fik lige lidt at drikke og så i seng efter en lang dag..

Vejr.: sol og sommer og en enkelt byge. 15 g.

## **Søndags d. 6. oktober.**

Vi sov lige til kl 10 !,- så godt trætte i går.

Fik dejlig morgenmad og så køre vi tilbage til Peter og henter resterne af vin og lys mv.

Der var også masser af gaver fra i går som vi tog med hjem, og som skal pakkes op mandag morgen. Jeg købte en del flag i går, så Myrna får masser af flag på dagen....

– Kørte videre til Ricard for at få en kop kaffe og sige farvel til dem. Jeg fik en lille gave og Myrna fik en lille pakke. Jeg fik 5 sæt spisepinde, så jeg kan træne til næste gang jeg skal spise på Kinesisk restaurant!... det var fra Pearl og Robert... - Myrna fik en lækker pung med sikkerhedsbox til plasthævekort.. – vi havde en lang snak med dem og sagde farvel til Ann og Riley, og Pearl og Robert. Kørte ned til havnene og fik lidt kaffe og kage, og så hjem for en slapper.. Jeg har 130 billeder fra i går, jeg skal have kigget på...

Vi lavede en dejlig middag, med stearinlys (vanilje – som bare lugter !). og så ellers i seng. Godt trætte efter i går..

Vejr. Sol og 15 gr.

## **Mandag d. 7. oktober 2019**

I dag er det så Myrnas rigtige fødselsdag !.. - så festen fortsætter:!

Jeg var først oppe for at sætte flag op over det hele, - ikke noget man bruger her..., og så lave kaffe og en stor æggekage med gode sager. Myrna blev så vækket med fødeseldagssang – igen- , - og efter morgenmad , var det tid til at åbne Pakker og kort fra alle vennerne, - når man komme til fest her, har man et kort med, med en lille tekst, og en del havde også gaver med. Så der kom vin og en fin halskæde, en kreditkortholder, og masser af kort, så det tog tid. Så var der familien der ringede og mails der skulle læses og besvares..

Mens Myrna var i gang med det, fik jeg pakket alle kufferter igen, så vi er klar til at køre til Vancouver i morgen. – sjovt nok, er alt vokset, så pladsen var blevet meget mindre !...men fik dog proppet det meste ned igen. Og jeg kom lige under de 23 kg !...

Har lavet alle billeder fra i går, og vil lave en lille billedmappe med billeder fra festen, som gæsterne så kan kigge i..

Vi gik en lille tur langs havnen kl 16 og ned til den nye restaurant Boom- Batten.. hvor vi fik dejlige pizzaer og god vin, som en lille exta fødselsdagsfest.

På vej hjem var det mørkt, med den smukkeste solnedgang med smukt lys over husene på havnefronten. Da vi kom til den nye Blå-bro var den på vej op for første gang, vi har set det. Der kom en stor slæbebåd med en kæmpe bark efter. Og broen er belyst med blå lys og vældig smukt. Gik op ad gaden og op, hvor der så var kaffe og lækker kage fra festen..

Vejr. Regn næste hele dagen og lidt sol sidst på dagen. 16 g.

## **Tirsdag d. 8. oktober 2019**

Så er det sidste dag i Victoria, så det var tidligt op, få pakket det sidste, og ned i bilen. Myrna bliver et par dage i lejligheden, så vi kunne lade hendes ting stå.

Vi kørte til færgen til Vancouver, som ligger 15 km. Nord vor Victoria. Vi kom med en færge kl 11, og havde en dejlig sejltur mellem en masse småøer. Var i Færgenhavnen i Vancouver kl 12.30, og så kørte vi ind til en forstad der hedder Richmond. En lidt særpræget by, da 80 % af befolkningen er kinesere !.. Alle forretninger og alle skilte er på kinesisk, og som sagt møder man ikke mange ikke-kinesere her. Myrna har arbejdet for byens hospital, så kendet byen godt. Og vi kørte til et stort center, hvor der er en kæmpe købmandsforretning , med udelukkende kinesiske vare og alt på kinesisk. Ved siden af, er der et stort center med 25-30 forskellige madforretninger, og alt kinesisk. Vi prøvede et par forskellige forretninger, og gik pekingand, og BBQ svinekød, og kød med grønsager. Lækkert, og billigt.. til dessert fik vi en super lækker mango smodie..

Vi kørte vider ud til en lille by Steveton, som er en lille fiskerby, oghvor der også var store lakse-dåsemads fabrikker frem til 1960-70. disse er væk nu, men det er så blevet en stor turistby, mend hyggelige gader og cafeer, og lige ud til vandet.- Rigtig hyggeligt sted. Vi fik kaffe på en lille cafe Rocnini, som selv ristede sine kaffebønner, og det var rigtig god kaffe. Vi gik en tur gennem byen, men det var blæsende og koldt, så vi kørte tilhotellet- i Richmond. Fint hotel med et godt værelse. Vi klædte om, og gik på den anden side af gaden, hvor der lige llå en stor kinesisk restaurant. Og der var fuld hus af kinesere, der fik alle mulige retter. Ved siden af os, var der valgt en stor krebsehummer, og den kom tilbage lidt senere i tilberedt stand.

Og vi var igen de eneste ikke-kinesere der....

Vi fik hønsekødsuppe og en bøfret med ris. - Ikke vendens bedste men godt..

Gik tilbage til hotellet og tidligt i seng.

Vejr. Blæst og koldt – 14 gr. sol.

Kørt 129 . Km.

## Onsdag d. 9. oktober 2019

Var tidligt oppe, og fik pakket igen. Jeg har jo købt en del tøj her, så ikke plads. Har måttet lade en del stå i Victoria, som jeg må få en anden gang.

I aften fik vi besked fra Air Canada at jeg skulle med et andet fly til Toronto, som nu afgik kl 11.30. Lidt mærkeligt.

Efter morgenmad kørte vi til lufthavnen ikke langt derfra, og fik et bordang pass, og jeg skulle med et andet fly.

Vi fik sagt farvel efter 2 mdr. dejlige oplevelser, så noget vemodigt.

Gik så i gennem sikkerhedscheck, og det tog bare tid, - faktisk 25 min. Inden jeg var igennem, mange mennesker og få maskiner..

Købte lidt mad til 1. del, og så ventede lidt inden de begyndte at gå ombord, og det tog også tid !.. meget omstændigt.- og mange havde boardingpass til det gl. fly, så de skulle udskiftes !...

Kom ombord, og så ventede vi lige ½ time inden de havde fået bagagen ombord...ting taget tid her. Er nu i luften og har fået min lille sandwich og lidt vand, og er det 4 timers fly til Toronto, hvor der skal skiftes, men jeg har mistet ½ time pga. et andet fly, og ½ time pga bagage, så ved ikke lige hvordan det går.. - der er tidsforskel på +3 timer i Toronto, så vi skulle være der kl 19.00. -. Håber jeg....

Ok.- de fik halet ind på tiden, og vi var der næsten kl. 19.,00. Jeg løb så i hurtiggang gennem hele lufthavnene for at komme fra Lokal trafik til International trafik, som ligger i en anden bygning, så 1½ km. På rulleforlove og trapper. Kom frem til gate C50 i OK, tid, så kunne sidde lidt. Undrede mig lidt over at jeg ikke skulle have et udrejse stempel i mit pas, men nå..

Kom til at sidde ved siden af en anden dansker, - han havde været på jagt oppe i nord BC i 3 uger, for at skyde bjørn, ulv og elge, og han havde skudt en elg. - de havde rejst på heste det meste af tiden da der ikke er nogen veje deroppe. - han var startet fra Prince Georg, hvorvi også var og så nordpå i vildmarken.- han skulle så til Odense. Der var igen vild kaos da vi skulle ombord, da der var et fly til Rom fra det samme sted, så 500 mennesker masede for at komme først. Jeg fik mig mast godt frem, så kom rimeligt omborg, og kom af med bagagen inden der var fyldt op...

Vi startede næsten til tiden kl. 20.55 og vi er i en stor B787 med 300 passagerer.

Fik god middag med kylling og salat, og kage+ vin . fint nok...

Vi skulle være i København kl. 10.30, så jeg kan tage toget til Kbh. hovedbane og så IC.toget til Kolding kl 12.30..

Har glemt en ting:

Mål og vægt. - det er ret så mærkeligt: køre man i bil, er det km/ t og km. I distance. Måler man tøj og f.eks en dug, så er det fod og tommer. Køber man et hus er det i kvadrat fod.

Måler man sin vægt er det Kg. , måler man til en kage er det pund og cups. Så ikke nemt at finde ud af.

Vejr: kold 6-9 gr. og blå himmel.

Flyvning: 3369 + 6269 km.

## Torsdag d. 10. oktober 2019.

Vi kom til København kl 10.35, og det gik hurtigt med bagage og så bare ned til toget under Kastup lufth. - Kørte til Hovedbanen, og fik lidt kaffe og brød på Lagkagehuset, og så kl 12.30 kørte toget

mod Kolding - dog var det et bumletog, der stansede ved alle stationer på Sjælland !. men vi nåede da Middelfart, og her var sporarbejder, så vente 15 min. – Var i Koldin gkl. 16.15, og så bare hjem til et hundekoldt hus ! - det havde jeg lige glemt,, - og det tager bare 24 timer at få det varmet op igen !. – og jeg måtte vente med et bad til ii morgen.. - Men var nu noget træt efter at have rejst i 22 timer uafbrudt, så i seng kl 19.30 med store tæpper på...- var dog vågen kl 04.00, så op og få lidt kaffe, og så ellers få ryddet lidt op i kufferter og tøj.. – Huset havde det fint, efter at Anders og Mogens havde passet det fint. Og haven var OK.

Vejr. Sol og koldt, - regn sidst på dagen og hele natten.

Tog 235 km.

### **Status:**

Kørt tog: 470 km.

Fløjet: 19.276 km.

Kørt: 5.621 km.

Gået: 241,3 km

I alt transport: 25.608,3 km.

Jeg har haft en helt fantastisk rejse til Canada, og kan takke Myrna for en super oplevelse, som jeg ikke havde fået alene, - hun kender landet grundigt, og laver et mægtigt forarbejde, når hun rejser.

