

England – 2013

Dag 1 28-05-2013

Bjert – Esbjerg.

Har brugt de sidste dage på at få pakket, vasket, ordnet have, vaske bil osv. , men i formiddags kl 10, var bilen pakket og klar. Så det bare at få lidt frokost og lukket huset ned, og kl 15 gik turen til Esbjerg.

Kom til terminalen kl 16 og vi kørte ombord kl 17.45, og startede kl 18-30.

Var til middag i restauranten kl 19.

Fin mad og vin til, stort frugt og kagebord og man spiste for meget..

Prøvede at starte mobilnet op, men det forsvandt lige som vi kom ud for Fanø !..

Husk lige at få svenske stik med til PC..

Gik tidligt i seng. Kl 22, så lidt tennis fra Paris

29-5-13 onsdag.

Sov fint og vandet var roligt og vindstille, så ingen rullen eller bump.

Var oppe 7.00 og fik lidt bad og så en lille rundtur, men det er meget tåget, så man kan ikke se en pind, og tudehornet tuder hele tiden.

Fik dejlig morgenmad kl 8-9, og så lidt tur planlægning for i dag og fredag.

Der var en en-armet dame, der fik morgenmad, og det gik fint med at smøre og spise med en arm.. der er vel halv fuld ombord.

Fandt sørme net i salonen, så der er mails derhjemmefra. Kan dog ikke huske koden til Frontpage ! .øv...

Kom i land kl 13.00 og gennem told og pas, og var på vejen kl 13.30 på vej til St. Edmundsbury. Vejen var motor vej på 100 km. Og trafik så det gjorde noget.

Byen var en lille by på 30.000 med et fint gl. klosterruin og en genopbygget catedral med et flot orgel.

På vej til kirken mødte jeg et brudepar, som var på vej til vielsen.. smuk.

Catedralen var ikke så stor men pæn indeni og med et flot alter.

I byen var der markedsdag, og masser af boder med alskens ting og sager. Fik købt et modelabb. Og et tlf.abb og er nu kørende.

Var et smut indenfor i klosterhaven med smukke bede og blomster, og et lille eger der bare løb rundt. Der var ikke meget kloster tilbage.

Startede videre til Cambridge og til Rosa B&B, og fik det lille havehus. Fik pakket lidt ud, og så cyklen ned til byen. Kørte lidt rundt og ned langs Cam-river og kikkede på de smukke ro-piger.

Kørte langt ud langs floden og der ligger flotte små huse hele vejen ud..

Fik mad – kylling på den lokale pub, og sørme et dejligt glas cider..

Hjem igen, og efter noget bøvl fik jeg gang i modem og uploadet billeder og fik fat i min mail.

Tlf kan ikke kører, så må prøve at flytte til Iphone.

Havehuset er ok, og da der kom lidt varme på var det fint nok. Så det blev til en kop the og kage til aftenstid. Gik i seng kl 22.10 og sov fint. Vejr: overskyet og 16 gr. Let regn.

30-05-2013 torsdag

Cambridge:

Op kl 6.00 og fik et bad og så var det dagbog. Vejr : regn og overskyet og nok 15 gr.

Der var stort morgenbord kl 7.30 med det hele.

pÅkket og kørt kl 9.00. Telefonen er byttet til Iphone, og den kørte med det samme...

dog er der elendig dækning, så den virker ikke for godt.

Rosa som er værtinde, har en søn på uni i Durham, og hun må selv betale for ophold og skolepenge . lyder som rigtig mange penge.

Kører til Duxfort til flyshow.

Kom i god tid kl 9.30, og så ind i den store hal med alle slags fly og motorer osv.

Var rundt i de fleste af hallerne og så mange fly og fly der skulle laves og fly der var klar til udstilling. Sikke et arbejde, når man ser de vrage de får ind.

Der er nok 10 haller med ting og sager fra lufthavnens tid under krigen, og i den store hal havde de ansat nogle veteraner fra ww2 til at fortælle om tiden. Snakkede med en sejlør der havde været på et stort skib der lavede konvoj tjeneste , og de havde da bombet efter nogle tyske ubåde, men vist ikke fanget nogen. Der var også den gamle siam soldat der havde rendt rundt nede i junglen.. utroligt..

Til sidst var der den store us – hal med gamle og ny us fly fra krigen. En kæmpe B-52 og en stells fly. Så var der frokost i cafeen. Der var filmoptagelser med masser af statister lavet af Georg Cluny. Så nu ikke noget til dem..men en hal fuld af tøj til tusind soldater..

Der kom også et par fly på vingerne – men vejret var overskyet, så det var ikke nemt at se.

Kørte videre nordpå til Cambridge American sementery , som er en kæmpe stor park med grave for 9000 us soldater der faldt i ww2 her i england. Mindeparken var med tusindvis af kors med flag på alle og en lang mur med alle navne indhugget,- syntes nu der måtte være mere end 9000 . der var også et lille kapel og det hele var velplejet og pænt. Så nok 8 mand der klippede og klippede.

Mødte4 også nogle piger fra uni cambridge der var på fugleundersøgelser i parkens omegn.

Der er kun 8 km til Cambridge.

Kørte tilbage til byen og fik stillet bilen, og frem med cyklen, og så ned i byen. Manglede lidt creme og en kam, så da det var besørget, var det op i køen til Kings college chapel´s aftengudstjeneste. Det er en fantastisk oplevelse at komme ind i kirken med levende lys og så et super drenge-mandskor, - det er en alm gudstjeneste, men vare høre dem synge de forskellige gamle salmer er super. Der var stuvende fuld.

Var lige henne at se det flotte ur og så ind på puben og få en dejlig pie med et par glas cider af bedste slags.. dejligt...

Så var det cykeltur hjem igen og så billeder og opladere og dagbog..

I seng kl 22 og sov fint.

Vejr. Overskyet og let regn, 15 gr. Let vind.

England 2013

Fredag 31. maj 2013

Cambridge.

Rosa fortalte her til morgen, at hun betaler 15.000 £ pr år, for at hendes søn kan gå på uni... - hendes mand kører frugt ud om natten, så fra 24.00 til 6 morgen og så igen om eftermiddagen.. Fik pakket sammen og klar til start ved 9 tiden..

Kørte nordpå ud i de store sumpområder, som er tørlagt. Der er nok 4-500 km afledningskanaler og små floder, det er noget af de bedste agerland i uk, og er på størrelse med Fyn. Der er fladt som en pandekage, så når man kommer til **Ely**, knejser den op på en lille høj midt i det hele, så den må have været nem at forsvare i gamle dage, bare sump og sump rundt om. Var inde i den store gamle katedral, som er meget smuk og ret stor. Det store 8 kantede tårn faldt sammen i 1322 og blev så opbygget igen i en trækonstruktion, som nok ikke var så tung. Også det ene sideskib er faldet sammen. Men smuk.. var lidt rundt i byen og over kirkeengen ned til floden, hvor der ligger en masse af de små flodhusbåde. De er lange og smalle, og passer til sluserne. Dejlig lille by.

Videre til **Downham Market**, hvor der faktisk var markedsdag med små boder på torvet, der sælger lokale vare. Fin lille by.

Kørte lidt længere nordpå til **Swaffham**, som jeg var i for 3-4 år siden. Fin lille by med marked i det flotte Assembly Room, som i gamle dage var ”stedet”, hvor man samledes og dansede og holdt fester mv. Der blev solgt lokale ting og håndværk. Var forbi kirken, og på kirkegården er der masser af de gamle gravsten, og de fleste er vinde og skæve.

Så gik turen til den store **Norwich**, med 175.000 indbyggere. Fik stillet bilen på en pplads med betalingskort, og så på cyklen ind til det store gamle Borg kompleks, som ligger på en høj midt i byen. Den er kæmpestor og er meget velbevaret. Var nu ikke inde i den, da tiden var løbet fra mig, så jeg prøvede at finde den gamle katedral. Men der var nu 2 katedraler og masser af kirker, så jeg blev sendt godt rundt i byen, men fandt den tilsidt, og den er bare stor, med det 2. største spir i England.

Et kæmpe kirkeskib og med flotte malede kirkeruder og mange smukke guld og sølv bægre og fade helt tilbage til 1400 tallet., - ved siden af kirken ligget et stort kloster og der er stadig de lange sidegange og flotte buer.

Havde heldigvis min lille Gps med, så det var til at finde sin cykel igen i den kæmpe by, med mange små krogede gader og stræder. Kom tilbage til bilen, og ville betal pafgiften, og så var den lige på 50 £ !!! - jo, havde ikke liget set, at man max måtte holder der 2 timer og jeg var lige 8 min for sent på den !. – så det var en dyr tur i byen. Øv.

Fredags trafikken var tæt , da jeg kørte ud af byen mod øst til den store badeby **Great Yarmouth**, men det var et stort cirkus, så kørte lige igennem og nordpå for at finde et sted at sove., Var inde på 3 pubber og et par B&B, men ingen seng, så klokken var 20 inden jeg kom til **North Walsham**, hvor der var plads på den lokale pub. Fint lille rum ovenpå, og så var der gratis kaoki-musik til kl 24.00 med mere eller mindre begavede sangere. De havde lukket for køkkenet, så fik mad fra den lokale kineser, med dejlig kinesermad, som blev indtaget på kirkegården !..

Lidt billeder og tidligt i seng.

Lørdag d. 1. juni 2013.

North Walsham.

Sov fint på Pubben, og fik rimelig morgenmad, dog uden alle pølser, bacon, æg, tomater, champignon mv. –

Har nu fået ordentlig hastighed på nettet og telefonen, - den må have været vældig overbelastet i Cambridge, hvor den faldt ud hele tiden..

Sproget går rigtig godt- de kan da forstå det meste af, hvad jeg siger.. og omvendt...

Kørsel- går helt fint, - kan godt mærke jeg har prøvet det før.. kun en enkelt rundkørsel var ved at smutte... hmm...

Start til **Mundesley**, som er en meget lille badeby ved østkysten, - vinden var hård og vejret overskyet, og temp på 14 gr. Så der var ikke mange badegæster. Men hyggeligt sted. Var forbi den gamle kirke på skrænten lige ned til havet.

Kørte videre mod **Cromer**, som er den store gamle badeby her på kysten. Dog er der masser af tomme huse, og der er mange forfaldne i gaderne, så hele byen ser lidt trist ud. Men der var nu mange mennesker og de få hoteller der er tilbage så ok ud. Var nede ved pnen ud i vandet hvor der er et theater og nogle restauranter. Fik lidt at spise, og en tur rundt i den lille by med masser af forretninger. Også lidt kaffe med hjemmebak var der. Gennem byen kom en stor mængde cykelryttere – nok 500 der åbenbart er på vej rundt en strækning- både proffer og alm. Folk.

Kørte tilbage til **North Walsham**, og på pubben. Mærkeligt nok er den lille by godt forsynet med restauranter og take-away, nok 10-15 af slagsen, og en stor del forretninger..

Områder her ser ud til at kører ok, der er ikke vildt mange huse til salg og forretningerne er der ikke mange tomme..

Jeg bor i dag på en pub, og det er altså et herligt sted, i går var der musik og hygge og sang, i dag er det oldemor og ungerne der er der, og der er ingen fulderikker eller tosser..Fik i går hjælp 3 gange på en pub, med venlige folk der ville finde mig et sted at bo, ---

Fik dejlig kinesermad på kirkegården og set lidt tennis i pubben.

Søndag d. 2. juni 2013

North Walsham.

England 2013

Søndag d. 2. juni 2013

North Walsham.

Der var godt gang i den i aftes med et krftigt rock orkester i puben. Kunne ikke høre meget til dem, men mærke dem !..

Sov ellers fint og fik ok morgen mad kl 8. Uroligt som de arbejder. Pubejeren er der hele natten og så her igen kl 7 for at lave morgenmad til mig + 4 andre, og så lave stort tag-selv bord til middag. Jeg parkerede bag hans bil forleden dag, og han sagde det var ok, for han skulle ikke ud at køre foreløbig !..

Kørte gennem det lave – flade landskab og nåede til **Kings Lynn**, som er en middelstor by, med en stor kirke og et fint Guild hall, - der var desværre i brug, så jeg kiggede bare ind af døren. Ellers et stort torv og mange forretninger og flere pæne huse- Byen ligger for enden af en lang fjord, så tidevandet kunne tydelig ses. Om ikke andet så i kirken, som var oversvømmet et antal af gange... Videre ud over engene og de mange kanaler der løber gennem området. Kom til den fine lille by **Newark on Trent**, som altså ligger ved Trent floden. Der er nogle kanaler der løber ud i floden og der har været kraftig trafik på dem i gamle dage.. nu er der en stor sluse til alle fritidssejlerne der sejler rundt i deres lange flodbåde..

Byen har et stort torv, og en stor gammel borg der er bygget tilbage i 1130, men blev brudt ned i 1546 Under en af de utallige krige i landet. En rigtig smuk lille by.

Kom nu ind i landet, og der blev betydeligt mere kuperet. Og der var faktisk også lidt skove her. Det ser man ellers ikke meget til.. Nåede den lille by **New Ollerton**, og fik en plads på det lokale hotel , - det var rigtig fint og dejligt, og maden kunne jeg få på den anden side af gaden på den anden pub.. lækkert..

Hotellet hedder **Hop Pole Hotel**, og er ældgammelt, men er fuldstændig istandsat, så det er rigtig pænt. Området her var berømt for deres store hunde – rævejagter, Fox-hunting - og der er masser af billeder fra de store jagter i 1920-30 med kongeligt islæt..

fin fint mad på pubben og et par glas af det dejlige Cider ! - synd vi ikke har det derhjemme..
Vejret fint, sol og 20 gr. Ingen vind.

Mandag 2. juni 2013.

Vejr : sol og sommer – 24 gr. Vindstille.

Start fra **Ollerton** efter fin morgenmad. Kørte gennem det store industriområde omkring Nottingham og Derby, og det er bare en stor by, så jeg var nok på 10 forskellige motorveje i løbet af dagen..

Nå, kom ud på den anden side og ind i Derbyshire, som er smukt !. meget grønt og meget kuperet... kom til den lille by **Belper**, som ligger op af en bakkeside, med udsigt over dalen..

En fin lille by med en kirke til salg ! – jo, den gamle kirke kunne købes for 825.000 £ . (det lyder af meget). Men så får man jo også højt til loftet og et stort tårn..

Nede i byen ved floden ligger **Stuart Mills**, den største Spinderifabrik i England. Den er lukket nu, men huset er der stadig, med 8 etager og der har sikkert stået vævestole og spindemaskiner i hundrevis i huset..og der må have været tusindvis af folk.. desværre lukket i dag..

Videre til den lille by **Wirksworth**, men en fin lille kirke og

Kørte så nordpå mod **Matlock**, som er en skøn lille by ved en flod i en dyb dal. Smukkk..

Lige udenfor byen ligger en anden væverifabrik – **Massons Mill** , og der er nu et stort indkøbscenter i og et museum.

Museet er fint fint, man har bare ladet de gamle maskiner stå, og så gået.. det hele kan køre og det må have været fantastisk at se de køre i sin tid..

Gik rundt der i timevis, og kiggede på de store spindere og vævermaskiner, - nogle er bare kæmpestore.. og der må have været mange flittige hænder til at holde det kørende. Der var store maskiner til at lave stof med mønster og maskiner til at lave frynsekanter o.l.. - der var 1000 vis af spoler i alle størrelser og arter til de forskellige maskiner.

Kraften kom til start fra vandturbiner, og senere ved store dampkedler og dampmaskiner. Alt trukket via remtræk i loftet.. fantastisk sted.. - det har så også taget mig 4 år at finde det..

Kørte mod sydvest til det smukke landsted **Sudbury Hall**, et fint lille slot, - (som desværre var lukket idag!).. men man kunne få kaffe og se parken..

Kørte tilbage til Ollerton – gennem myldertrafik og 10 motorveje.. så man skal lige være lidt vågen, og så er det jo gennem små byer hele tiden. Og store truckere... - Der ligger i Derby en stor Toyota bilfabrik. Men ellers store fabrikker og Universiteter..

Kom tilbage til **Ollertons** stille og ro , og fik dejlig Pie med steak & beer + lige et glas cider..

En rigtig fin dag.. dejligt vejr ..

England 2013

Tirsdag d. 4. juni 2013

Sov fint i **Ollerton** og fik pakket og morgenmad, og var ude af byen 8.45

Jeg er lige midt i Robin Hood land, så **sherwood skoven** ligger lige 5 km herfra, så jeg kørte op for at kigge efter ham og hans lystige svende, men så dem nu ikke. En lille by her **Edwinstowe**, gør krav på at være Marian og Robins hjemby,, - troede nu de boede ude i skoven...

Men der er faktisk en stor skov her, med et Sherwood skovcenter, så man kan finde rundt. Ellers er det meget sparsom hvad man ser af skove herovre..

Kørte videre til den lille by **Snaith**, med en hovedgade og et stort bryggeri.. Ved siden af kirken ligger et lille hus med tremmer for vinduet, det er det gamle "one – penny house". Her blev fulde rikkerne lukket ind om aftenen, når de ikke kunne gå hjem , og blev så lukket ud om morgenen, og måtte så betale 1 penny for opholdet...

Videre til en lille by **Selby**, men en hovedgade og en stor kirke, og en masse forretninger.

Der ligger en stor High-school her, og dejligt at se alle ungerne i samme uniform, med pæne jakker og nederdele og ellers opføre sig ordentligt.. Det var nok en god ide i DK...

Kørte til det store slot **Harewood**, som er ejet af en jarl af Harewood. Den berømteste er dronning victorias datter Anne, som boede her med sin mand den 6. jarl af Harewood.

Der er en kæmpepark til slottet, og der er flere små haver og en stort fugle samling. Der ligger en stor sø foran slottet og på den anden side er der en kæmpe køkkenhave med store drivhuse osv. , så man har haft egen forsyning.

Selve slottet er kæmpestort, og med utrolige kunstskatte, her er alt hvad der findes af gamle og nye kunstnere og kinesisk porcelæn, skulpturer osv. Der er for millioner. Der er nok 10 store saloner i forskellige farver og med møbler der passer til , med egne vævede tapeter og fantastiske lofter .

Den sidste jarl døde for to år siden, og der bor nu ingen på slottet, da den nye jarl bor i et alm hus på ejendommen. De ejer nok det halve af Yorkshire. En stor oplevelse at se, hvordan de boede på de store godser..

Desværre ville de ikke lave morgenmad til mig på slottet, så jeg måtte køre videre hen af vejen til en stor pub, hvor jeg så fik et rimeligt værelse.

Igen , - her kommer pensionister og snakker, gutterne på vej hjem fra arbejde, - fint sted.

Jeg fik snakket Cider med pubmanden i går, og han siger der bare var 5 slags cider i hans lille pub, og de solgte mere og mere af det.. og der er da forskel på det..

Fik lavet billeder og tidligt i seng. - er helt ude på landet, så der sker ikke mere...

Vejr: smuk med sol og 24 gr hele dagen..

Onsdag 5. juni 2013

Wharfedale inn.

Sov fint på den lille kro, - der kørte nogle tog ved siden af , men ikke mange i nat.

Fint rimelig morgenmad, og startede lidt nordpå gennem **Yorkshire**. Her er himmelsk skønt, med lange bløde dale og smukke – smukke landskaber.. nok det bedste i England. Kom til **Harrogate**, hvor de har en slags botanisk have men lavet af det Engelske haveselskab. Haven hedder **Harlow Carr**. Og den er bare flot, - var her for nogle år siden, men i dag havde jeg god tid. Og fik set det hele. Her kommer også en masse skolebørn, og der er så et learning-center, med klasse rum og så ud i haven og tegne og finde..

Gik rundt der i timevis, og fik så lidt kaffe i en cafe af det i Yorkshire **verdensberømete Bettys**.. – noget a la -Mette Blomsterberg, med de bedste kager og brød og kaffe der kan laves. I York står man gerne i kø i timevis for en kop kaffe. Men her gik det lidt nemmere. De har en cafe her til nok 2-300 mennesker, og der var næsten fuld en onsdag formiddag.. Det var hundedyrt, men meget lækkert... Nå, fortsatte rundt i haven og fik set det hele nogle gange, - sikke en masse folk der var til at passe det..

Fik lige lidt Bettys frokost, og det var også lækkert..Var ved at være godt træt, så kørte lidt videre til **Skipton**, som er en lille handelsby her i **Yorkshire**, og igen kom jeg gennem det smukkeste – smukke landskab. Det her er altså fåreland, og bakkerne er nærmest med lyng eller tyndt græs og kilometervis af sten hegn, op og ned af bakkerne.. Der var et stort fårestævne med tusindvis af får , og der blev kørt rundt i vogne for at se på dem, rundt i bakkerne.l

Kom til **Skipton**, og der var marked, så byen var bare fuld af mennesker, og boder.

Snakkede med en betjent om et godt B&B, og hun fandt et par steder, så det andet sted var der plads, så jeg kunne sove der i nat.. fint. Dejligt værelse i et af de ”små arbejderhuse”, som nu ikke er så små endda indei. Fik en slapper og så ned i byen efter lidt mad.

Måtte ellers tage den svære beslutning, ikke at køre ind til York, og det var ikke nemt ! - bare den skønneste by, men tiden løber for mig..

Fik dejlig laks og bagt kartoffel - lækkert..

Vejr: skyet 15 gr – senere sol og 24 gr.

Kørt : 1201 km. Cykel 26 km. Gået : xxxxxx km..

England 2013

Torsdag 6. juni 2013.

Skipton B&B. –

Startede lidt sent i dag, da konen først kunne lave morgenmad kl 8.30, men ok, fik ryddet op i kufferten og klar. Fik fin morgenmad med det hele og så ellers start kl 9.

Kørte sydpå mod **Sheffield**, og det var noget af et mareridt.. Kørte gennem utallige små byer, der faktisk er groet sammen, så man aner ikke hvor man er, af og på motorveje, og misser man en afkørsel i en af de kæmpestore rundkørsler, - som der er 40 mill af ! - så er det lige 5 km extra., så de 125 km. Tog nok 2½ time. Og Sheffield er en kæmpeby, og godt at have sin Gps, for ellers kørte jeg der endnu.l

Nå nåede frem til **Sheffield Industri museum**, som ligger lige midt i byen på en lille ø i floden, og her har der været kniv industri siden middelalderen. Det var et fint lille museum, ikke stort, men med gode ting. Masser af knive, værktøj, save, maskiner, og en kæmpe dieselmotor.

Her er også englands største dampmaskine, på 12.000 hk. Og den var vel 5-6 m. høj og vejer 476 tons. De startede den med damp og det hele, og den kørte som smurt.. - man kan faktisk næsten ikke hører den kører rundt.. Der er tre stempler på hver ca 1 m. dia. Og den kunne kører 48 omr.l /min.. utrolig maskine...

Der var alle mulige værksteder og en gl. knivmager der lavede lommeknive af fineste slags..

Og fine stemmejern, billedskærejern, håndsawe, håndhøvle oma. - lige noget for mig...

Også gl. økser var der...

Efter at have brug timer der, fik jeg lidt frokost, og så ud af byen igen og på M1 motorvejen sydpå. Og så er det bare at følge strømmen.

Kørte af på et tidspunkt og ind på A444, som er en mindre vej, SV. Her fandt jeg et dejligt hotel og pub, og fik lige et dejligt værelser her.

Der var dejlig Pie og Cider til aften og så lidt billeder og log..

Vil prøve at komme længere syd-vest over i morgen og så holde ren raste dag, så jeg kan få vask mv.. Vejr. Sol og sommer 24 gr. Vindstille.

Veje: Vejene herovre er meget gode og der er næste ikke noget vejarbejde som lukker for trafikken. Det første så jeg i dag. De mindre veje er gode, men meget snirklede at køre på og med kraftige stigninger 12-14 % er alm. Og så er der jo det, at alle veje har en kantsten eller jordkant, måske med en hæk, så det kan være umuligt at holde ind til siden, eller at se hvad der kommer rundt i et sving..

Hørte i dag radioavis for første gang, men efter 2 min. om ny skolereform, lukkede jeg igen. ½ år at høre på det må være nok. ! – så bedre med sladre pressen herovre!..

Fredag – 7. juni 2013

Ude på landet Warfedale Inn. A444.

Fik dejlig morgenmad på kroen, og startede kl 8.00 til **Warwick**.

Her ligger et fint gammelt borg anlæg, og ellers en fin lille by. Kom dertil tidligt, så gik en tur rundt i gaderne og kiggede lidt på byen., Her er fine tudor huse, - vi er ved at komme i tudor land.. –

Warwick castle åbnede kl 10, og så er der ellers gammel røverborg, Der er en stor riddersal med flotte gamle rustninger og nogle var virkelig flotte, og sikke et håndværk at kunne lave dem. De havde en handske så man kunne se hvor bevægelige delene er.. uroligt.. men de vejede ca 30 kg. Så ikke sådan at gå rundt med. Og så kunne de faktisk ikke se noget ! – kun en lille sprække i hjælmen..

Men ellers skete der en masse rundt i borgen, - der var bueskydning, falkejagt, - fangekælder . den var godt nok uhyggelig,, borgmuren, og borgtårne med smalle trapper op, der var afskydning af blider, og så selve borgen med alle de fine værelser og stuer. Riddersalen er bare flot..

Der var masser af skolebørn der, og de havde det vist sjovt. Snakke med et par fra Aus, der var i england og prøvede at finde nogle gamle aner i Wales, men de havde kun fundet ud af, at konen var afstamning fra en straffefange i 1800 tallet !!... – var rundt på alle borgmurene og i alle tårnene og det har været barske løjer. Borgen var virkelig i brug i 1650érne under Rosen krigene, - borgerkrig i hele England.

I MORGEN ER der ellers koncert her på borgens areal med selveste Sir Cliff Richard... han må da snart være 75 !!?..

Da kl var 13, gik jeg ind i byen og så lidt mere på den og fik lidt frokost. Smuk lille by..

Kørte videre sydpå mod **Cirencester** og videre mod **Chippenham**. Kørte i dag på en mindre lokalvej A429, og her er meget dejligt landskab med grønne marker og lidt skove.

De sidste dage nordpå : det har været fattige mennesker og haft et hårdt liv i industrien nordpå og byerne er lidt triste og landskabet er bare små byer i en uendelighed. Og store fabrikker og masser af trafik..

Nå, her er lidt mere fredeligt, og hyggelige byer. – kom ellers forbi en stor flyveplads med en masse store fly – 747 ol. – det var en flykirkegård, så de var ved at hugge flyene op i småstykker...

På vejen kom jeg til **Marnesbury**, - det er 6 huse... og her var der lige et hotel, så fik en fin seng og så er her lige et seminar for engelske fotografer !...

Vejr. Overskyet - sol 24 gr. Let vind.

Kørt: 1591 km.

England 2013

08. juni 2013 lørdag.

Hotel A429- Malmesbury.

Det er åbenbart et fin hotel jeg er havnet på. Fik ellers pruttet prisen ned på værelset i går !. I den fine restaurant var det med slips og jakkesæt, undtagen lasse... hm,, Nå, har nu et dejligt værelse og har sovet fint, efter alt det travleri og trappeklatring i Warwick i går.. gik op af 596 trin i alle tårnene stod der...!. Fik snakket med et par i går, som gav et par tip at se i Cornwall, så nu må vi om det kan bruges. Prøver at finde et vaskeri i dag. Kufferten er ved at være lidt tom .. Fik morgenmad kl 8 (ikke 7.50!).. og så var der lige 5 piger til at servere.. , pakket og ud af hotellet og lidt syd til **Chippenham**. Fik aflev mit vask og så nordvest igen til et stort slot med park **Berkesley**, men der var bare lukket om lørdagen ! - det var godt nok mærkeligt.. , nå, fik set den lille by med en mærkelig kirke og fine små huse. Kørte så videre til **Painswick Rokoko** haven, som skulle være berømt, men det var nu ikke meget andet end en alm park med lidt statuer .. hm. Har nok ikke forstand på det..Der var bryllup i haven, med orkester og det hele, og så reception i lysthuset..hyggeligt.. der var en stor labyrint for 250 års dagen for haven, og den var ret smart lavet; 250 lavet i hække.. efter gennemgang af haven, gik det videre til byen **Painswick**, som ligger på en bakke skråning, så gaderne er meget smalle og stejle. Der var lysregulering i gaden i hver ende... Der var mange dejlige små huse lavet af de brungule sten man har her omkring (laves i Bath), og de er ret flotte. Og ingen maling og vedligehold...Kirken var noget for sig. Hele kirkegården var oversået med kæmpestore hække, som var klippet som store buske nærmest. De er ældgamle nok 2-300 år.. og sikke et arbejde med at klippe dem. Smukt og særpræget, aldrig set det før.. På hovedgaden var en lille forretning med trædrejning, så ham var jeg selvfølgelig inde at snakke med. Det er en frisk fyr på 75 , og han kunne bare dreje ! – sikke nogle ting han havde lavet.. fade, lysestager, lamper, skærebrætter, osv. I fineste kvalitet og silkeoverflade.. han var bare go´.. Kørte retur til **Chippenham** gennem det dejligste landskab, her er bakket og grønt, med små dejlige landsbyer. Kom forbi et stort landhus i en lille by, - det er det smukkeste hus jeg har set, top vedligeholdt og med en stor have og et kæmpehus. –et rigtigt engelsk landhus. Fik hentet vask, og så var det med at finde et sted at sove, - har boet ved en inder her engang, men huskede ikke lige hvor, så kørte rundt og spurgte på alle puber og hoteller, og efter lang tid kom jeg tilfældigt forbi ham. Så fik et meget billigt værelse (nok ikke Best Western kvalitet !). Fik noget at spise i byen, og lørdag er rigtig pigeaften, så alle tøserne var klædt fint på og så var der pigesnak og fnis på pubben.. – tilbage til inderen og så lidt billeder..

Vejr. Sol og sommer – 21 gr og lidt vind.

Prøvede at måle hvor meget jeg sådan går om dagen, og nåede 4,8 km for turen rundt i Painswick, så det bliver nogle km..

Søndag d. 9. juni 2013

Chippenham.

Tidligt oppe og morgenmad. Inderen kunne godt lave lidt mad, så ok. – fik pakket og kørte kl 9 til den lille by **Axbridge**. Min gps førte mig dog på afveje, så jeg endte med at køre på M4 og M5 som er motorvejen her i syden, og så en stor bue udenorm Bristol.. , så nu er det rette, så ikke flere motorveje...

Kom til den lille by, og den var ret hyggelig med dejligt torv og små gader og en lille kirke.. Smukke huse i de gule sandsten, og smalle gader..

Kørte lidt udenfor byen, og der ligger **Cheddar**, hvor man laver ost i lange mørke klippe grotter. Dem kan man komme ind at se og det har dog udviklet sig til rent Legoland, så da det kostede 18 £ at se gruberne og 6 £ for parkering, så kørte lasse lidt længere op af bjerget , og kiggede på nogle bjergklatrere, som for op og ned at klipperne. Snakkede med et par piger og de kom fra Wales og kun for at klatre.. + de kørte til Tyskland. Og så var der hundredevis af cykelryttere der kørte op og ned at de stejle bjergveje,- det smager vel af Touren !... nå, så ingen gruber, men kørte til **Wells cathedral** i stedet, og den er altså bare flot, med en rigtig hyggelig lille by. – var rundt i kirken og nede ved den berømte trappe og ved verdens ældste ur fra 1390.. – dejligt sted.

Kørte lidt videre sydpå og kom til den lille by **Honiton**, som bare er én lang hovedgade og ikke meget andet. Men her er stadig 3 puber, 3 thai-kina restauranter...

Fik lidt hjælp af en venlig mand, og fandt hurtigt et lille B&B i en gammel villa, der godt kunne trænge til en kærlig hånd... men huset er kæmpestort med masser af værelser.. fik et fint værelse, fik en skraber. Så flyttede den næste ind, og der er kun en papdør mellem., så jeg kommer vist til at høre på tv hele aftenen.. + han snorker...

Nå, gik ned i byen og fik dejlig Thai mad, meget lækkert... og så blev jeg igen taget i skæget.! , Jo, når man bestilte en meny, så betalte man for den, og hvis man så ville have ris til, så kom der lige 3 £ på regningen ! - det er for smart, - jeg protesterede vildt, men det hjalp nu ikke noget . Så hjem og lave lidt billeder og så i seng..

Vejr. - fint sol og lidt vind -. 20 gr.

England 2013

Honiton – mandag d. 10. juni 2013

Fik ok morgenmad og en laaaaaang snak med manden i huset, som ville vise mig alle de seværdigheder der er i hele **Devon**, så fik nogle gode tips.. efter hurtig pakning kom jeg først af sted 9.30, og så direkte ned til den meget moderne og mondæne bade og sommer by **Torquay** (Torkii), og det er et herligt område.. her er tusindvis af hoteller og badeland og gamle smugler bugtet .. fik sat bilen, og cyklen frem , for nu skulle jeg finde mr. **Singers grav**.(Symaskiner!). jeg havde den på pc, troede jeg, men den var der ikke, men på min pc hjemme.. nå, søgte ½ time, men jeg kunne ikke finde stedet. Snakkede med flere folk , men det havde de ikke lige hørt om ! - kørte lidt rundt og opgav, og fik cyklen i bilen og så videre til byen, - efter 500 m. lå kirkegården der !- jeg gik noget rundt på en kæmpe kirkegård (er i god træning), - fandt så nogle folk (som jeg troede var bedemænd), der var til begravelse, de kom med en *ligvogn med kiste og det hele*, og dem fik jeg da stoppet og der var en der vidste hvor det var !- det viste sig nu, at det var familien, der kørte med kisten op til kapellet på kirkegården, hvor resten af forsamlingen ventede (dem havde jeg også spurgt), haha.. og ganske rigtigt 200 m. op af en gang, lå den flotte grav for mr. Singer himself.. en stor hvid marmor sarkofag. – Nå, jeg har da set graven, for en af de største industrimagnater med over 120.000 ansatte.. – og der var ikke et skilt eller noget..

Han have lidt problemer med damerne, så han fik min. 20 børn, med lidt forskellige damer.. ingen ved hvor mange.. han var nærmet blevet smidt ud af USA, og måtte så bo i Frankrig, til han nåede London. Han fandt så stedet i Torquay, men det kunne han ikke købe, men kun leje i 99 år, så han måtte på den anden side af kommunegrænsen. Her byggede han så en kæmpe villa , som skulle ligne et stort fransk slot. _ det kostede en formue, men han havde jo pengene, og han var selv med i hele bygge processen.. – da det så endelig var færdigt,- omkring 1876, døde han kort tid efter. Resten af den store familie ville ikke bo der, så i 1914 blev det krigshospital og under 2,ww var det kadet skole, lige nu er det rådhus, men er solgt, så nu skal der vist være boliger eller kontorer.. Se mere om Singer på <http://heltborgfoto.dk/singersymaskiner.htm>

Nå, men efter graven, ville jeg så gerne se **slottet**, og kørte rundt og rundt og kunne ikke finde det, og blev vist i 7 forskellige retninger. Så havde opgivet, og kørte til hovedvejen, og så : -. Så kom jeg lige forbi det !- utroligt – det må være held.. nå, men slottet er kæmpestort og ikke særlig pænt velholdt. Man kan kun se lidt af underetagen, og en cafe i kælderen, resten ser ikke for godt ud.. virkelig synd.. nå, fik min frokost der og var rundt at se det, man kunne komme til.

Kørte så videre **ned langs kysten**, - vejen går op og ned og ud og ind, langs en kyst med meget høje skrænter og dybe kløfter.. og så er der lige netop ikke plads til to biler, så det tager sin tid at holde for hinanden. Og ellers er der de berømte høje hække langs begge sider, så man ikke kan se mere end 10 m. frem i et sving, og så med 65 km/t, - det er der sport i.. der er en masse små byer langs vejen som man skal igennem, og der er der helt stop-go, og 30km/t fartgrænse..

Men en helt henrivende tur, med smukke strande, og lumske bugter, - rigtig smugler bugter fra http://www.goodreads.com/author/show/2001717.Daphne_du_Maurier, bøger .. – hun er faktisk her fra egnen...

Kørte ned til **Dartmouth**, og kom med en helt **speciel færge** over vandet. En motor båd slæber en pram med 8 biler, når den kommer ud fra land, vender båden og sejler den rigtige retning, og det samme på den anden side. – ser helt sygt ud. Men det virker !..

I Dartmouth ligger et meget **berømt marine officers akademi**, hvor alle prinserne har gået. Ham jeg boede hos i aftes, havde været der på besøg, og i loftet på en stor sal, var der hånd-aftryk i loftet..

Dette skulle man gøre ved at der stillede 25 mand op oven på hinanden, og så kravlede prinsen op og satte sit håndaftryk i loftet !!!.. ved ikke om den er ok.. men fin historie..

Har været i Dartmouth, så kørte lige igennem og ned mod **Plymouth**, af samme små lumske veje og hyggelig byer.. fantastisk tur.. -. Desværre ingen billeder da det var umuligt at stoppe nogen steder..

Kom endelig til Plymouth, og så var der bare trængsel! – kl var omkring 17, så alle skulle hjem, så det tog lige 3 kvarter at køre 3 km.. og så bare nordpå op midt i **Dartmoor**.. Et kæmpe natur reservat, hvor Sherlock Holmes jagtede Baskervilles Hund...

Kom til en lille by i midten, **Tavistock**, og fandt et meget fint B&B, hos et ældre par... super sted, så bliver et par dage,

Vejr: sol og 20 gr. – senere overskyet.

Tirsdag d. 11. juni 2013

Tavistock – Dartmoor.

Kone jeg bor ved, fortæller, at byen her var en gammel tin mine by, og at hertugen af Derby byggede huse i byen til sine formænd, og det er sådan et hus jeg bor i !... sjovt..

Her bor også en ung mand på 60, der er på vej fra Cornwall hele vejen op til Scotland,, - der er et stykke vej på cykel.. , men han ville nok bruge 5-6 uger på det..

Stod op til let regn og overskyet og tåget, så ikke lige dagen til **Dartmoore**, - gik en tur i den smukke gl by – som er med på verdens naturarvs liste, - de har et fint hotel og et fint rådhus, og så et gammelt marked som har været afholdt i byen siden 1190.. – det er længe... fin lille by,,

Fik støvlerne på og staven i hånden, - (havde den spændt på taget, så folk har hylet af grin når de så den !), - og kørte op på den kæmpe store hede Dartmoore. Der var meget tåget det meste af tiden, så fik ikke set meget, men der er masser af får og heste som går løst. Da man kører inde i en indhegning.

Fik gået lidt rundt (glad ved gps) og spiste min medbragte klemme. Mødte nogle tyskere på vejen, som faktisk kom fra Hamborg. Kun det andet tyske par jeg har set , ikke en dansker. Dog var der masser af franske skolebørn i Cambridge. Og ikke en dansk skoleelev.. !§ -

Kørte op og ned af bakkerne på heden og med stigninger på 20-25 %, går det altså opad for min lille panda..

Kørte tilbage til Tavistock og fik ryddet lidt op i bilen og pakke lidt om.

Vejr: start diset og tåget. Senere opklaring-.og sol. 16 gr.

*England 2013

Onsdag d. 12. juni 2013

Tavistock B&B.

Sov fint hos damen i det gl. minehus, og fik fin morgenmad . hun bor lige ned til en flod der går gennem byen, så en dejlig glasveranda lige ned til. Når det går slem til i bjergene, kan vandstanden stige 3-4 m i den lille flod.. men ikke ind i huset indtil videre.

Fik pakket og startede i tåge og støvregn, og det er ikke for godt, når man skal se landskaber..

Min Gps og jeg har nogen gange et lidt anstrengt forhold, - nogen gange laver den nogle vilde omveje og vil ikke på de veje jeg vil. Nogen gange laver den mærkelige genveje, og det gjorde den i dag...

På vej længere sydpå, kom jeg ind på nogle veje, som er det **smalleste jeg har set**. De var vel 2½ m, og der kan ikke komme nogen biler om ved hinanden. Så møder man nogen, så er det at bakke til den nærmeste vigeplads. Jeg mødte heldigvis ingen biler, men der kom en mand med sine hunde, og jeg kunne ikke komme forbi ham. Han fik nærmest kørt støvlerne over, da det jo er høje hække og høje kanter, så der er ingen undvigelse...det var en oplevelse. Nå, efter 8-10 km op og ned at disse veje, kom jeg til alm vej og videre til **Luxulyan** og vi er nu i kommet til **Cornwall**. En lille by på en skråning i en meget dejlig dal.. smukt.

Videre til en større havneby, men nu var det blevet til regn og dis, og ingen p-pladser, så jeg kørte videre til en anden lille haven by på vestsiden, **Portreath**. Her var udskibningshavn for tinminerne i området, så det var større skibe der kom her. Tidevandet er vel på 4-5 m. så de skulle lige se på klokken når de ville ud eller ind. Der var en mærkelig jernbane for at få malmen ned til havnen, den kørte faktisk op af bjerget med nogle kabler. Alt det er væk nu, men havnen er der stadig med både på tørt land, og en stank af gammel tang..

Fik lidt at spise og videre i et åbent og let kuperet terræn. Kom til en af de store bade og turistbyer i området, **Newquay**. En rigtig engelsk badeby med masser af hoteller og huse. Husene var dog noget misvedligeholdte og det hele lidt trist. Der var en kæmpe stor badestrand, men igen: tidevandet kommer om 6 timer og så er det hele væk...kørte ikke ind i byen, men fortsatte til en anden lille haven by **Padstow**. Det var nærmest en lille fisker by, med store fiske forretninger med levende krebs og hummer..og en masse turister.. det var ikke til at opdrive en plads en onsdag eftermiddag...så måtte lidt ud af byen. Var rundt at kigge i gaderne og det var en rigtig gammel by med snedige pubber og krogede gader. *En masse kunstgallerier og alm. Forretninger til turister. Vejret var nu blevet til let regn og tåge, så ikke nemt at lave billeder. Men der var da lige et fint udsigtspunkt på toppen af bakken over byen, så det måtte jeg jo have noget fra. Kom derop og så kom regnen ellers, og lasse fik godt nok våde bukser, - så er det jo godt man har hele bilen fuld af gummistøvler og regntøj !..

Kom tilbage til byen, og fandt bilen, og kørte lidt længere nordpå og kom igennem **St. Issey**, og der var sørme en venlig dame der ville give min en seng for i nat.

De bor i et meget stort hus fra 1980 erne, lavet i bedste materialer og rigtige vinduer. De var vel 75-80 år, så det var vist ikke nemt at holde det store hus på 300 m2 og en kæmpehave med blomster..

Lasse værelse er på 25-30 m2 med stor seng og lyse gulvtæpper over det hele, - det er da vist ikke så praktisk!.. særligt ikke på badeværelset når man pjasker vand ud på gulvet!..

Fik den bedste pie og cider, jeg har fået herovre, og en lille svampet kage med vaniliesovs til, på den lokale pub. Lækkert. Igen – helt ude på landet, men folk kommer på deres pub for at spise, læse avisen og få en øl og en snak. Altså hyggeligt.

Vejret har latså ikke lige været med mig i dag, men sådan er det..

Parkering; Det er noget af et problem, - her er altså mange mennesker på lidt plads, mange biler og få ppladser, vejene smalle, så umuligt at parkerer eller ulovligt. Så man må finde en plads, og så betale en formue for at holde der. Normal 2½ £ for to timer og op til 5-6 £..

I den lille haven by Padstow holdt jeg på en plads, : 1 time 70 p, 2 timer 2½ £ osv. Fikst. – man får absolut ikke rabat på at holde der, så hurtigt ud af byen, så der er plads til en anden, og tit er der max tider på. (! – har mærket det). Men der er penge i det. Det siges at være fartbøder og ppladser der giver de største skattepenge..

Cornwall er jo lidt at et afsides landsdel, og de har sikkert været nogle seje, stolte folk., her er eget flag og en egen dialekt, som desværre er ved at uddø.. men et skønt landskab og smukke byer..

Fik lavet lidt billeder og tidligt i seng.
Vejr: tåget og overskyet, støvregn til regn.

Torsdag d. 13.6.13.

St. Issey – Carnwall.

I dag overskyet og let regn og blæst..

Fik fin morgenbord hos Hassel, og selvom hun er 80 år og ikke kan høre, så er det nu godt klaret. Fik pakket og kørte længere nordpå til en lille kystby **Tintagel**. Byen ligger nok 75-100 m over havet med stejle skrænter og forrevne klipper, så ingen havn. Men det er åbenbart hovedstaden for **Kong Arthur, for her er både Camelot** slottet, King Arthur pubben, og et center for ham. Mente nu ellers han var fra Scotland, så skal vist have mine skolepenge tilbage. Nå, gik rundt i den lille hyggelige by, - det er ikke en hotel og feriebolig by, og de har ingen havn, - men de har nogle flotte klipper, som for mig er typisk for Cornwall, og som jeg har ledt efter. Der ligger også en gl. borg på de forrevne klipper engang fra middelalderen. - meget hyggeligt sted .

Videre lidt længere nordpå til **Torrington**, - en lille by der ligger på toppen af en høj bakke, og med smukke – smukke daler rundt om, med marker og mærkelige markskel.

Var først inde på et **stort glasværk, Dartington**, a la Holmegård i gl. dage. De lavede glasting i alle arter, håndlavet og håndblæst. Der var 10 glaspustere i gang i produktionen, og rigtig sjovt at se hvad de kan gøre med en klump glas. Det var rigtig fine ting de lavede og god emballage. Sjovt nok, havde de hentet folk fra Sverige til at give dem fiduser...

En spændende gang gennem hele produktionen, og så lige en stooooor butik, hvor man lige kunne forsyne sig med alt. Der var også en stor tøjforretning, og en børnetøjsforretning mv..

Gik en tur op i den lille by og den var meget sød.

Videre ned af bakken 1 mil., og så ligger der **en kæmpestor have Rosemoor**, - det er det engelske haveselskab der driver den,(som i Harrogate). Og denne var bare bedre, den var stor , den var gammel og meget velpasset med tusindvis af planter og alle er mærket med art, så man kan købe dem (i deres butik).. gik rundt her et par timer og man kunne nemt have brugt en dag her.. den bedste have jeg har set her. Bare lige 1½ mdr. for tidlig på den, alle roser og stauder var ikke sprunget ud.. Dejligt sted.. – Klokke var ved at være mange, og jeg følte jeg havde gået 50 km. Så kørte til nærmeste by nordpå, **Bideford**, hvor der var et lille hotel lige ned til floden. Gammelt fra 1870, men fint gl. sommer hotel.

Gik lidt ned til floden, da der var ebbe, og så på de store tørre sandbanker, - snakkede med et par mennesker , ” lige 500m fremme af skovvejen kan du se det rigtigt” .. og den hoppede jeg på, så jeg kom lige til at gå 1 mil. Fremog 1 mil tilbage.. og der var en elendig udsigt ! – og fik inde i en ”skov”, så man ikke kunne se floden (for der lå alle de store villaer),,

Nåp, det giver jo noget motion.. så tilbage til hotellet og fik lidt at spise.

En slapper og så lidt billeder.

Sov rigtig godt..

Vejr.: start med dis og regn, men opklaring med sol og 20 gr. Fint vejr.

England 2013

Onsdag d. 13. juni 2013

Tavistock, dartmoore.

Dagen starter lidt trist med overskyet og lidt støvregn, men sådan er det sikkert tit herinde på heden..
Kører lidt længere sydpå og finder nogle af de fine små byer langs kysten og håber at se de høje stejle klipper.

England 2013

Fredag d. 14. juni 2013

Bideford hotel Riverford.

Var tidligt oppe i morges for at kigge lidt på tidevandet, og der var bare tørt i det meste af floden, og 2 timer senere var den steget til normal.. det går bare hurtigt.

Fik morgenmad - bestilte Kippers (steg sild), og da hun kom med dem var der 4 kæmpestore sild, som jeg kunne leve af i 3 dage.. så fik spist den ene, så var det nok,. De sagte aldeles udmærket. – særlig med kaffe til og toast !-

Fik pakket og kørte ind til byen. – ville ellers have cyklet langs floden derind, men det regnede en del, så det blev bil og paraply.

En fin lille fisker by med nogle meget stejle gader og et stort marked, som dog var halvlukket i dag. Der lå mange store fiskeskibe i havnen, og det må ikke være nemt at skulle tænke på tidevandet hver gang man vil ud at fiske..

Det var en transportdag i dag, så kørte mod øst mod **Salisbury**. En tur på 250 km. Da jeg havde kørt 15 min. Så var der blå himmel og sol.. kørte gennem lidt fladere terræn, men stadig grønt og nu kom der lidt flere marker med korn ol. Kom igennem den lille by Axminster, hvor der ligger en meget stor værktøjsforretning; - Axminster Tool, som jeg har det halve af mit værktøj fra. Super forretning. – prøvede at finde den, men selvom byen var lille, fandt jeg den ikke.. havde ellers set den sidste gang jeg kom igennem her for år siden.. – nå, brugte ikke mere tid på det, men kørte direkte mod øst. Kom på små fine veje; gennem små byer og kom **til Salisbury kl 15**, og kørte direkte mod et B&B, jeg har boet på før. Men havde ikke adressen mere, så måtte prøve mig frem, og det var fint nok , kom lige dertil, og konen havde sørme et fint værelse til mig. Stillede bilen og cyklede ind til byen,- 1 km. Og gik i **den store Cathedral** for at kigge på den smukke – smukkkkkkkkke døbefond, de har der. Den er lavet i 2008, og er nærmest 4-kløver formet og så med vand i helt op til kanten. Nok 1 mm. Kant, og så løber vandet hele tiden ud af det i de fire hjørner. Vandoverfladen er spejlblank, og det hele i bronze. Fantastisk lavet og udført. Fik taget 2000 billeder af den. (næsten) og fik så lige kigget lidt på resten af kirken. Den er stor og her opbevares Englands grundlov fra 1219 sig, Magna Carter, og det er sikret på alle kanter, men flot lavet. Det er skrevet på old engelsk ,med bitte små bogstaver, hvordan de har lavet det med en pennefjer.. der er et kæmpeorgel med baspiber på ø 50-60 cm og 8-10 m. høje. Og så har de det højeste tårnspej i England 98 m. højt, så det kan ses hele omegnen rundt fra 10 km. Afstand...og godt når man går i byen, man ved hele tiden hvor man er.

Kørte videre rundt i byen, og var inde i Mark & Spencer, en fin forretning med tøj. Manglede efterhånden lidt tøj, så fik suppleret op.

Efter anbefaling fra B&B mor, gik jeg på **The New Inn.**, - den er ikke ny, men meget gammel, men ligger på New road...fik lidt kylling, - ikke noget at skrive hjem om..

Retur til B&B og fik lavet lidt billeder og så i seng...

Vejr. Sol og sommer og 20 gr.

Kom for resten forbi ”Red sign” i går, som jeg har skrevet om, - det eneste røde vejskilt i England.. se billeder 2010. ligger på vej A3072.

Toiletter: - et godt enme. - her er masser af offt. Toilettet i fin stand, og rene og pæne og ikke skyggen af graffiti eller hærværk. De er alle vegne og gratis. - det kunne vi godt lære noget af i stedet for at nedlægge dem vi har..- det er fint når man rejser rundt som jeg..

Og så har de en fordel her: ikke en myg eller flue.. , de er nok i Lake district..

Lørdag d. 15. juni 2013

Salisbury. B&B.

Fik fin morgen mad uden sild, og pakket og var ude af byen kl. 9.15 og kørte nord øst til den lille bitte by **Chawton**. Her boede **Jane Austen** de sidste år af sit liv, og døde så i **Winchester**, hvor hun er begravet i kirken der. Men hendes og søsteren og moderens hjem er der stadig. Der har boet mange siden dengang, men man har fået samlet nogle ting, som man mener har været Janes eller familiens. Et fint lille hus med bagehus, køkken i kælderen og små og store stuer til de tre piger.. Det er ret hyggelig lavet og de har lavet en virkelig god Facebook side (en af de få), der er værd at holde øje med.. Gik der en timers tid og kørte videre mod det store **skibsværft i Charham**, syd –øst for London ned til Themsen. En tur på 150 km og 2 timer. Jeg kørte og kørte og skulle igennem den sydlige del af London for at komme derover. Det er bare by og by , og jeg anede ikke hvor jeg var henne, så gpsén måtter jeg tro på. Da jeg havde kørt gennem byer, kom der nogle store skyskrabere, og 15 min., efter kørte jeg langs med Themsen,- det var fint nok, men pludselig kunne jeg se **Big Ben og Wesminster parlamentet** på den anden side. – Jeg var lige midt i London !!!!.. aner ikke hvorfor og hvordan.. Jeg skulle bare ud igen, og slukkede for gps, og prøvede at køre mod syd-øst. Og jeg kørte og kørte og anede ikke hvor jeg var.. men jeg så en masse gader og huse og på et tidspunkt kørte jeg gennem **Brixton**, og der var der altså bare sorte mennesker !.. overalt.. var inde at vende i en busterminal, endte i forkert retning, osv. - efter timers rundkørsel kom jeg endelig ud af sydenden af London og kørte mod **Turnbridge**..og kom til en lille by lige syd for **Wadhurst** , hvor der var et værelse på pubben.. så efter 5 timers kørsel rundt i London, kan jeg bare sige: jeg har været i den sydlige del af London... og skal aldrig derind igen.. med bil...

men ud over det, så er der mange nedslidte og små boliger, og her bor masser af mennesker på lidt areal og også pæne villaer og masser af butikker. Alle gader mindede lidt om Istedgade i gamle dage(uden piger), Det er ligesom små byer i det store London..og ikke noget med ringveje, så man kan komme rundt,- nej, det er gennem smalle gader og tung trafik, og masser af mennesker.

Aner altså ikke hvad og hvorfor jeg kom derind, - nej gpsén var ok indstillet !§ . . – men fik aldrig set det **store værft i Chatham**.. og det var jo ærgerligt.. men nu er jeg i den sydlige del af **Kent, og køre til Dover** i morgen tidlig og tager færgen over..

Så for øvrigt noget mærkeligt på vejen i London: - der må ligge nogle militær lufthavne her syd for London,- **der kom to meget store militær transport fly med en jager ved hver vingspids** !?. – kan det været noget til ære for hjemvendte soldater fra Afghanistan ??...de to jagere fløj meter fra de store maskiner..

Så må vi se om jeg kan huske at køre i højre side igen..

Vejr.: regn indimellem og ellers tørt og lidt sol . 18 gr.

Kørt i alt 3056 km. - cyklet 38 km, gået : mange mange km..

England – Frankrig 2013

Søndag d. 16. juni 2013

Wadhurst uk.

Der var ikke rigtig nogen tidligt oppe på pubben, så jeg kørte uden breakfast, - så af sted kl 7.10 og ned mod **Dover havn**. En lidt kriglet vej det første stykke, men så på M20, og så lige ned til havne. En kæmpehavn med masser af færger og afgang til frankrig mv. fik billet til Calais, og kom så i den forkerte bane (der er 325 af dem), men venlige folk fik mig med ombord alligevel. *Der var godt fyldt op sådan en søndag, så der var kø ved morgenbordet.. fik det sidste engelske morgenmad, og det er også ok.

Turen tager kun 1 time, og så var vi i **calais**, og så var det højre side igen. Kom ud af havnen og kørte sydpå, langt uden om Paris !..

Kom gennem nogle af de gamle **byer fra 1. ww.**, og der var tusindvis af grave fra 1914-18. Der var tyske, engelske, australske, canadiske, amerikanske og franske masse grav lunde. Så kun et par stykker af dem. Der var en tysk gravplads med måske 10- 15.000 grave.. og der var nok 50 gravpladser jeg kørte forbi.. men sikke de holder dem..

Min ryg er ikke så meget for al den køren, så da kl. var 17, fik jeg et værelse på et nyt hotel i byen **St. Quintin**, en by med 60.000 indb. Og en stor gl. katedral.

Mærkeligt at komme her til frankrig; ingen trafik på vejene, brede veje uden hække, og lige stykker vej på over 1 km... og så er her lige pludselig 25 gr. Og rigtig varmt...

Gik lidt rundt i byen og fik lidt at spise på rådhuspladsen, med mange små hyggelige steder, og de kunne næsten forstå mit engelske... så jeg gik da noget at spise..

Fortsætter i morgen mod syd, og må stoppe lidt på vejen og strække ryg..

Vejr: start regn og overskyet, - her sol og diset og 25 gr.

Ups. Her er det sørme CE-El-stik. Heldigt jeg ved en fejl havde fået et med.. alle de andre var med engelske stik..

Mandag d. 17. juni 2013

St. Quintin, Frankrig.

Fint hotel jeg boede på, og lige midt i byen, og fik dejlig fransk morgenmad med croissant,og det hele..

Kørte sydpå af hoved vejen, - alle motorveje skal man betale for at køre på i Frankrig, - og kom stadig forbi store kirkegårde og monumenter fra 1. ww. Selvom der er 100 km til Verdun..var der på en enkelt fransk kirkegård, - 21500 begravet. Var også inde på et af de gl. **franske forter** ved Pompelle fra 1886, men der var lukket pga rep.. – videre til den lille **by Dizie**. En søvrig lille by, og så holder man jo lukket mellem 12 -14.. mange af byerne her på vejen er små og kedelige og de fleste i dårlig stand.

Men vejret fejlede ikke noget . der var 24 gr. Da jeg startede og over middag var vi nok på 30-33 gr.

Kørte gennem det store champagne område ved **Reims**, men så ikke en vindrue !..

De har ellers meget fine veje her, med rigtig god afmærkning. Og der er ikke meget trafik her omkring.

Fortsatte sydpå til byen **Epinal**, som er en meget hyggelig lille by (40-50.000),og her fandt jeg et hotel på torvet lige midt i byen. Der går en flod gennem byen og der ligger et gammelt slot på toppen af bjerget. Var lidt rundt at kigge og fik et glas godt lokalt øl ”1664” i et Carlsberg glas..

Man får ikke noget at spise her før kl 19. så måtte vente så længe. Var den første gæst på den lille crepe restaurant, og fik en meget lækker pandekage med noget kødfyld og et speglæg ?

Nå, men det var meget lækkert og fik en rosé af de kolde til..

Træthed + øl + rose = søvnig. Så lasse fik lige en skraber, men den varede lige til kl 23-- , så jeg blev i sengen – ovenpå dynerne, her var stadig 30 gr. – men det gik lystig til på pladsen til kl 24, og så var der ro. Så kom skaldemanden kl 01, og fejemanden kl 02, - nej det er svært at sove i 30 gr. varme..har vist ikke prøvet det siden spanien, Cordoba.

Jeg har holdt nogle pauser i dag, men fået kørt en del. Så er nok ude af Frankrig i tirsdag.

Kørt igalt 3805 km.

Frankrig – Tyskland 2013

Epinal – tirsdag d. 18.6.13

Det var faktisk et rigtigt godt lille hotel jeg boede på, og der var super morgenmad med lækkert brød og 27 slags kiks osv. – Fik pakket og kørte kl 8.40 og kørte videre sydpå mod **Mulhausen**, Kom gennem noget meget dejligt terræn ned gennem **Alsace** med større og større bjerge og dybe slugter. Smukt område. Dog en masse tung trafik, da der er bilfabrikker for Peugeot og Citroen i byen. Kørte så ind i tyskland og kom på rigtige motorveje, kørte **mod Schaffshausen**, (Sweitz), og det så ud til at være en fin gammel by, men havde ikke en mønt til et p-meter..så så ikke meget. Kørte igennem en del mindre byer over middaig, og der er godt nok ryddet op i de små Gasthaus. Der er ikke mange tilbage, men sådan er det vel også i DK. Var inde fire steder for at få lidt frokost, men det lykkedes ikke. Der har franskmændene, da deres små cafeer i alle små byer..

Kørte videre mod **Bodensøen**. Prøvede den første lille by og fik et værelser på hotellet i **Überlingen**. Lig ned til sø'en. Dejligt landskab og en smuk sø, og den var ikke helt ødelagt af turister. De var der, men ikke på deres vilkår. Gik lidt rundt i byen og ned langs søen, og der var meget dejligt.. et virkeligt slap af sted. - der har været 30- op til 37 gr. Hele dagen og nu er der 34 gr... så der skal noget væske til..

Fik dejlig skinke m/melon og wienerschnitzel og en stor øl til. Er ellers ikke den store øldrikker, men med 36 gr. Så er det godt..

Bor på et fint gl. hotel lige midt i byen, og har værelse ud mod gården – perfekt. Kunne kun få værelset for en nat, men frue har her til morgen fået byttet lidt rundt, så jeg kan blive en nat mere.

Fint nok. **Hotel Ochsen**. Det er et fint gl. familiehotel, med alle anerne's billeder på gangen. Kan anbefales for en slapperferie ved Bodensøen.

Var her ved Bodensøen engang i 1980'eren med Fodslaw, så Hanne og lasse, har faktisk gået hele tre dage rundt om søen. 3x 30 km.. Vi boede i Romanshorn i Sweitz, og var så med båd til Bregenz. Syntes også vi var på en lille ø, med en stor park, men ikke sikker. - men her er meget smukt og et dejligt sted.

Kørte ellers over nogle grænser i dagens løb, nok 5-6 gange. Så frankrig, så schweitz, og tyskland. Sjovt nok, så var der heller ingen kontrol til Sweitz.

Vejr. Sol og sommer hele dagen – 35-37 gr.

Überlingen. – Bodensøen.

Onsdag d. 19. juni 2013

Bor på et fint gammelt hotel her i **Überlingen**, og der er også et par andre hoteller. Fik super morgenbord med tyske brötchen og det hele. Næste også rugbrød.. første gang i 4 uger..

Kørte fra hotellet, efter at have fået lovning på en nat mere, I går var alt optaget, men fruen, flyttede lidt på sagerne, så bare fint.. kørte **mod Sweitz** og den lille by **Steckborn**. **Her har Bernina** symaskiner deres gl. fabrik og deres hovedkontor. Kom dertil og havde et brev med, så da de hørte det var selveste heltborg fra danmark, så var der ingen grænser for, hvor hjælpsomme de var. Der bliver vist ikke bygget maskiner her mere, selvom de ikke ville indrømme det, - ”jo der blev samlet nogle maskiner her” – men jeg måtte ikke se det, og tror det hele bliver lavet i Thailand på deres fabrik der. Men de havde et kæmpe democenter med alle maskiner og kursuslokaler. Og så havde de et lille museum med gamle maskiner af eget fabrikat, og en hel del amerikanske og franske maskiner fra 1900. Da de hørte jeg havde nogle af deres maskiner i samlingen, fik jeg en fin bog med deres historie..

Kørte videre i den lille by, som ligger ned til **Bodensøen i Sweitz**, med fine gamle huse og her bliver dyrket store mængder frugt, grønsager og lidt vin.

Videre til **Romanshorn**, som vi var i, i 1980'erne, og jeg kunne ikke kende noget . Det eneste var et gl. fyr ved havnen. Selve byen var næsten uddød, og der skete ikke meget mere.

Stationen ligger lige i midten af byen, med fine to-dækker tog. De så lækre ud..

Gik lidt rundt i byen, og fandt ikke mere af interesse, så fik dejlig mad på en cafe, og kørte tilbage langs søen til **Überlingen i TY**.

Snakkede med en butiksdame her, om mit besøg i Romanshorn, og hun fortalte, at de store byer langs søen – Konstanz , var blevet bombet helt ned i 2.ww. og resten af de små byer i Sveitz, havde det bare dårligt med økonomien, så derfor lidt armod jeg så der. Nok også at det er dyrt at være turist i Sveitz, i forhold til Tyskland/Italien, der ligger lige ved.

Her har stadig været 35-38 gr. Og det er altså nok for mig, så det var nr, 2 bad i dag og nyt tøj, -

Gik en tur rundt i byen og ned langs promenaden, og der var masser af folk og det er altså bare det bedste sted jeg har været her langs Bodensøen.. Rigtig hyggeligt og pænt.

Fik sovet lidt i varmen (ovenop og uden tøj), og så ned til promenaden igen og få lidt at spise. (IS !)

Hjem igen og lave billeder og plan for i morgen..

Ud over det, var det hundedyrt i Sveitz.. men meget pæne pengesedler..

Vejr. 30-38 gr. Sol og lidt diset..

Kørt 4332 km.

Webisode : 20.6.13 kl 5.35 var der 39.969 viste sider.

Var meget tæt på at blive klippet i dag.

Kom op af en lille vej her i Überlingen, og der var åbenbart et skilt der viste, at vejen drejede th. men den havde jeg ikke lige bemærket, så jeg fortsatte ligeud. Der kom så lige en stor lastbil, kørende fra højre og han fortsatte selvfølgelig ud isvinget, og han var ca 1 m. fra at klippe min bagende af bilen.. Det var tæt på...måske ikke mærket godt nok , eller jeg var ikke opmærksom nok...

Tyskland 2013

Überlingen torsdag d. 20. juni 2013

Her er stadig 30 gr. Her til morgen, og sovet uden noget, og været oppe tre gange for at få noget at drikke, -

Fik dejligt morgenbord med det hele, og brötchen.. – var lidt nede ved **Bodensøen** fra morgenstunden, og stadig dejligt ... Kørte kl . 8.25 ud af den lille by og lidt nordpå til den meget lille **by Lautningen**.

Her ligger en af tysklands mest kendte undertøjs **fabrik Mey**. Både til piger og drenge !.. meget lækkert og meget dyrt.. nå, var der nu ikke får at se på det, men fordi den gamle Hr, Mey, startede den **største samling af symaskiner i tyskland**. Der er over 386 maskiner i top stand og kun meget sjældne maskiner fra 1865 til 1910 . der var tyske og franske, amerikanske og få engelske maskiner.. Der var rundvisning på museet, så ikke et billede ,, . nå, men Hr. Mey, havde fået lov til at bygge replika af nogle museum stykker . f. eks Pfaff no 1 - det må have kostet en formue.. men utroligt hvad han havde. Han havde også verdens største samling af børne symaskiner – den mindste vejde 7 gr. Og var nok 5 cm høj.. – kunne have gået der hele dagen , men den gik ikke, så fik min kaffe i cafeen, og da rundviseren fik at vide, at det var selveste heltborg fra danmark, der også havde nogle maskiner, så kom hun frem med alle kataloger over maskinerne og hvad de ellers havde. ” jo, Hr. Mey jun, skulle nok få at vide at jeg havde været at kigge på hans maskiner !”.. VAR EN TUR rundt i butikken, men at give 200 kr. for et par underhylere var nok for mig... men lækkert det var det.. - der er ansat 500 syersker på fabrikken, men kunne ikke få lov at se den.. se mere om Mey på min webside.

Havde brugt nogle timer der, og kørte videre i varmen. I dag startede det med 20 gr. og til middag 30 gr. Kørte udenom Stuttgart og kørte over mod Würtsburg, og kom ad små snørklede veje opad. Kom igennem nok 100 små landsbyer, og næsten 97 % af dem er det gl. Gasthof nedlagt og forretningerne er væk.. også benzintanken er væk.. lidt uhyggeligt.. landskabet er let bakket og meget smukt med grønne marker (ikke mange dyr) og små skove , grønt over det hele. .. var over lidt små bjerge med hårnåle sving ned og op.. så Pandaen stønnede i varmen..

Kom altså igennem nogle let kedelige byer og kl 16 kørte jeg mod **Bad Mergentheim**, (23.000 indb) for at finde en seng. Den kendte jeg ikke noget til, den var bare på vejen opad. Og igen heldig: - det er den mest **henrivende lille sydtyske by med gamle huset** og gl rådhus og et stort slot og et gl kloster... meget smukt og hyggeligt. Fik lige fyrste suite på hotellet på torvet. (og handlet ned), da der kom et stort selskab der skulle have de alm værelser...

Var en tur rundt i den lille by, og der ligger også et stort slot og et stort kloster her. Lige overfor slottet ligger et stort hus, og her har selveste **hr, Beethoven** boet i sin tid. Om han var ansat på slottet ved jeg ikke..

På torvet ligget et **ældgammelt apotek**, så fik billeder af apoteket udefra , og gik ind for at kigge indvendigt, og fik da lov at lave et par billeder, og så kom apotekeren, og så fik jeg ellers hele historien om det gamle apotek.. de havde gamle flasker og store skuffereoler, og en æld gammel apoteker vægt, men hun kendte ikke måle enhederne på den, så den brugt hun ikke mere !... sjovt. Fandt et lille spisested, og fik dagens middag med kartoffelsuppe, _lækkert, en stor bøf og is med jordbæk. Og vin til. En rigtig sommermiddag i varmen. Omkring Bodensø'en laver de masser af jordbær..

Tilbage og lave lidt billeder og så tidligt i seng. Min ryg gider altså ikke dage med lange køreture..

Vejr. Start 20 gr., op af dagen 31 gr. Diset og sol. Kørt 4661 km.

Pludselig i nat blæste det op, og der kom en mængde lyn over bjergene, men kunne ikke høre dem. Flot.

Bad Mergentheim.

Fredag d. 21. juni 2013

Fik meget dejlig morgenbord her på hotellet. Og frau hotelchef er noget af en dame, omkring de 60 år, lille, buttet, let afbleget hår, simili smykker på alle fingrene, og briller med stort stel med ”guld” dekoration,, og godt med sminke..

Nå, gik lige en tur på torvet, hvor der er torvedag i dag, - og kørte ud af byen og på B27,- den kørte jeg på i går, og hele dagen i dag.

Hoved vejen er her i Tyskland i fin stand, men når vi når ud på de lokale hoved- og biveje, som jeg kører på, så er det noget andet. Masser af huller, masser af lapper og lapper, masser af omkørsler, og de bygger også nye veje og broer. Og så gennem 100 landsbyer med 50 km/t. men det er en god måde at få set landet på. - når man kommer gennem byerne, er det utroligt så mange solceller der er her, stater har givet tilskud, og der er bare blevet sat op !.. på huse og på gamle lader, på græsmarker, og udhuse, - det må være millioner, der er sat op...men der er nu også den del vindmøller her.

Kørte nordpå til **Würtzburg**, og udenom den, - videre mod den mindre by **Bad Hersfeld**, (37.000 indb) hvor jeg fik lidt frokost, og kigget lidt på byen., fin lille by, med gamle huse og et super flot gl. rådhus. Fik den første ægte Bratwurst, og den var rigtig hjemmelavet af slagteren. Fin..

Nåede så **til Göttingen**, og det er bare en stor by, og skulle igennem den en fredag eftermiddag, så det tog lidt tid. - jeg kører efter kort, da min gps, vil af alle mulige andre veje end jeg vil..

Kørte mod NØ og ind i det helt **henrivende Harzen**. - det er altså bare flot landskab med bjerge og kæmpe skove.. Inde midt i natur parken, ligger den lille **by Braunlage**, og her fandt jeg et lille hotel med et værelse, så her bliver jeg i dag. Det var et oplagt sted at holde ferie og så gå rundt i landskabet eller cykle.

Fik lidt at spise her, og det var ok..

Har set en masse falke, ørne og i dag en glente over landskabet, det må lige være noget for dem..

Vejr. 20-25 gr. - sol og fint. Dejligt med lidt normal temperatur igen..

Kørt: 5053 km. --

Det er faktisk underligt, - jeg har nu kørt 5000 km og været på vejene i 24 dage i UK- FR-SC-DE, og **ikke set en eneste dansk bil** eller hørt dansk tale i det hele taget. Snakkede med et par tyskere i UK.

-

Men i dag, her på hotellet i Harzen var der sørme nogen der talte dansk... nå, det havde nok været noget andet, hvis jeg kørte rundt i Thailand.

Tyskland 2013

Brauntlage – Harz

Lørdag d. 22. juni 2013

Nå, ja, - var en tur gennem den lille by her, - **Brauntlage**, og det er nu ikke andet end et par gader, med nogle hoteller, store og små, og en del forretninger der sælger støvler og skiudstyr. Der ligger en kæmpe skilift lige udenfor byen.. så lidt trist og kedeligt er her nu. Men området er super. Man kunne jo bo i Goslar i stedet.. ligger 20 km herfra.

Hotellet er ellers ok, og maden god, men en noget brysk tysk chef, så nok ikke her igen.

Havde i går kl 8 kørt i **alt 91,25 timer = 5475 minutter = så min lille bilmotor har nu kørt 13.687.500 omdrejninger på turen.** – så ikke noget at sige til, at den er ved at være træt...men har faktisk **kørt 23,25 km/liter.** Så den er sparsom !..

sov fint på det lille hotel, selvom jeg syntes det var noget varmt i nat. Og det forstod man, for i morges opdagede jeg, der var frote-lagner !- i 25 gr. Varme !!..

fik god morgenmad, og kørte så ud af **det smukke Harzen** med skov og bjerge. Lækkert sted. Kom gennem flere små hyggelige byer, og så var der skilt: her lå **den gamle grænse til DDR...** så nu var jeg i DDR land for første gang.. – vejene er super fine, landsbyerne lidt små, meget store landbrug og store skove, mange miner og der var faktisk en jernbane ind i Harzen, med en meget strejl stigning op.. kom genne en lille by **Dolle** med to gode hoteller og da jeg nærmede mig byen **Vittenberge**, så jeg et kæmpe oversvømmet område der nok var over 1 km bredt. Det var **Elben der var vokset**, med 7,60 m. over daglig vande, så kæmpeområder er oversvømmet., dog er vandet faldet med 1½ m. så er nu ned på 6 m. Den lille by var alle gader og huse ved vandet barrikaderet med sandsække..

kørte til det lille **bymuseum**, for at se resterne af nogle kæmpefabrikker der havde ligget i byen.

Singer byggede en stor fabrik her omkring 1900 til at bygge symaskiner til det tyske marked.

Fabrikken blev overtaget af DDR i 1948 og man byggede så egne **maskiner under navnet Veritas..**

de blev bygget helt frem til 1990, hvor den lukkede og fabrikken solgt. På museet har de en meget stor samling af de gamle Singer og Veritas maskiner (har selv 3 stk). og så havde de rester fra produktionen, gamle dele, værktøj, mmm. Meget spændende..

jeg var der helt alene, så fik en lang snak med ham museumsmanden (omkring 52 år) om **DDR tiden** og 1989 frem til i dag.. det var førstehåndsskildring, meget interessant.. Efter nogle timer gik jeg ned til Elben for at kigge og mødte der en ældre dame med sin datter og banebarn, og fik lige en lang snak om oversvømmelsen og lidt om DDR tiden.. det er altså god måde at få noget historie på!...

selve byen er lidt nedslidt, men mange huse er helt nyrestaureret og nogle er helt faldefærdige. Den lille by har nu 17.500 indbyggere – i DDR tiden 23.000. de unge er rejst for at få arbejde..

kørte længere nordpå af pæne veje og en næste færdig motor vej 14, som de forventer sig meget af.

Kom til den store landsdelshovedstad **Schwerin**, og der ligget et meget stort og **meget flot slot.**

Ligger lige ned til en sø, og er smukt, og med mange fine og store huse (regerings bygninger) og et stort theater, et stort museum og fine hovedgader med gode forretninger (også gl. ddr

forretningskæder). Hyggelig by. Men igen: noget forfalden og lidt slidt og en masse nybygning i gang. -. Det tager tid, selvom det er 24 år siden.. og så har de rigtige sporvogne på skinner i gaden !...

Fandt et mærkeligt hotel inde i en baggård. – det var indrettet i en gl. mølle.. men fint og nylavet..

Var lidt rundt i byen for at kigge på slottet og fik lidt at spise i en lille sidegade. – et godt sted som pigen på hotellet havde anbefalet...

En lærerig dag i det gamle DDR..

Vejr. : sol og sommer – 23 – 27 gr. Let vind.

Schwerin – TY

Søndag d. 23. juni 2013

Tror sørme jeg har fået brudesuiten igen. – det er et kæmpe værelse med to badeværelser..
Har taget mit sidste rene tøj på i dag, så nu må det være tiden at vende hjem til vaskemaskinen.. jeg er **øst for Lübeck**, så der er ikke langt hjem igen.
Fik det mest overdådige morgenbord, og alt var hjemmelavet .. super lækkert .. så kan meget godt anbefale hotellet: **Hotel am Schloss**.
Kørte mod **Bad Segeberg**, og kom på Motorvej 7 og så var det jo bare deropad. Det er meget, meget lidt jeg har kørt på motorvej, - og det sidste stykke her, var heller ingen oplevelse.
Og så begyndte det at regne i **Slesvig!** - jeg har kun haft en enkelt dag med et par byger, og så komme hjem til det her..
Fik handlet lidt ind, da køleskabet jo var tomt, og så kunne jeg bare ikke huske min kode til Dankortet ! - det har jo ligget i dvale i 4 uger, og koden dermed også.. så måtte finde et andet kort i den lange kø. For hørte at det var Sankt Hans i dag, anede det ikke..
Kom hjem til huset, og det stod endnu, og ungerne havde passet fuglene, MJ havde passet postkassen mv. og JM havde passet græsset,- så kan man jo ikke forlange det bedre !- så tak til dem.
Fik pakket bilen ud igen, og vaskemaskinen sat i gang. Hjemme igen.

Vejr: 20 gr. Og regn fra Slesvig og hjem..

Det har været en fantastisk tur de sidste 4 uger,- har set en masse og mødt utallige flinke mennesker og altid mødt velvilje og hjælpsomhed..

Sproget har ikke været det store problem, - det kneb noget med det franske, men fik da tegnet og peget, så det gik. På hotellerne går det nogenlunde med engelsk, men den lille mand bag cafe disken, kan altså kun fransk... - har tænkt på, at det i grunden er utroligt, at man sådan kan snakke engelsk den ene dag, næste dag tysk, og det uden at blande det sammen..

Status:

Det bedste: england- de små pubber og de flotte parker og slotte. Tyskland: Mey symaskinerne. Bodensøen.

Det værste: p afgifter i england..

Uheld: ikke en skramme. (men meget tæt på!)..

Bo- sove: ikke noget problem, har fundet en seng hver aften, uden problemer, kvaliteten har været meget svingende. Men bare der er en seng..

Veje: rigtig gode i england og frankrig, elendige i tyskland. England, smalle og kringlede.

Priser: det sammen som her. Dyrt at spise i England.

Kørt: kørt i alt 5698 km. Heraf de 3154 km i England.

Billeder: har taget 3.707 billeder.. uploadet ca.2656 billeder – fylder 53,3 gb.

Tip: husk altid at kontrollere regningerne: - de er kun ude på at snyde dig: så kommer der lige parkering på hotellet, ris til maden, noget man ikke har bestilt osv..

Vejr: Har været utrolig heldig med vejret, - havde noget blæst og kulde de første dage, men kun en enkelt dag med lidt byger i Cornwall. Frankrig Tyskland: 25-38 gr.. så bare super, at man kan pakke regntøjet ud, uden at have brugt det..

Folk: har tænkt på det: - mødte kun masser af flinke mennesker i England, hjælpsomme, åbne.. Franskmændene ville gerne, men kan ikke engelsk-tysk, så fik ikke snakket meget med dem. Tyskerne: mødte faktisk en del ubehagelige mennesker. Blinket på motorvejen, - dytten i køen, - den ubehagelige vært i Harz, - en studs tjener, - en ubehagelig receptionist, . en let hovski-snovski hotelvært, - men også en hjælpsom dame hos Mey, - en travl dame hos Bernina, - en lidt sky DDR mand, - en meget sød bankdame i Schweitz, - så de findes..

Helbred: ikke en sygedag eller sygdom. - har bøvlet lidt med ryggen, når jeg kørte for længe af gangen, - min kondi er vist vokset en del, efter al det jeg har gået..

Visitkort: husk masser af dem, nemt at bruge på hoteller mv. og åbner mange døre.- Folk vil faktisk gerne vide hvem man er..

Slut for Ferie tur 2013 til England – Frankrig – Schweitz – Tyskland.