

Torsdag 27.5.2011

Start i Bjert kl 15.00 og så til Esbjerg hvor færgen venter.

Ombord kl 18 og middag kl 19.

Vi er i havn i Harwith fredag kl 13.

Vi fik fin mad at spise,- stort tag-selv-bord med det hele, og lidt underholdning er her også, en enlig mand og hans guitar.. jo jo..

Fredag 28.5.2011

Det har været en noget gyngende nat, og her til morgen er det taget til, så hele skibet gynger voldsomt, men er sluppet nådig indtil videre !..

Nå, nu er der snart morgenmad..

Jo, det er faktisk på det nærmeste orkan udenfor og bølger på 3 m..så vi gynger godt nok.

Det er lige så de store sættevogne på vogndækket står og hopper i kæderne !.

Og så: lasse har glemt sin lommekniv,- og den kan man ikke leve uden, så jeg må på jagt i Cambridge.

Nå. Ja – jeg måtte så alligevel ofre lidt til Neptun.. det går lidt vildt til herude på havet..

Her er ellers kun fyldt ½ op, så der er god plads til bilerne. – sjovt nok er der 12 MC –folk fra Sverige med, - det er en våd omgang. + lidt tyskere og nordmænd.

Vi var i land kl 12. og kørte direkte til Sudburry, for at få lidt mad, og det er nu sådan en fin lille by..

Videre af motorvej A14 til Cambridge og fandt hurtigt mit B&B, som ligger nord i byen, og det

Tog kun 10 min, at cykle ned i centrum.

Det er altså en skønne – skønne by, og dejligt at være der igen.

Der var byger over middag, men da jeg kom til Cambridge kom sol og sommer, så det var lækkert nok.

Fik hurtigt fat i et Mobilnet og en kniv, så nu kan jeg bare komme derudaf.

Kørte lidt rundt i byen og til Kings college, for at finde ud af om deres drengekor synger nu, og de var der i morgen eftermiddag, så jeg skal nok være der.. en super oplevelse.

Kørte hele dagen i venstre side, og det er noget nemmere, hvor jeg har prøvet det før, så det gik fint.

Fik lidt at spise i Cambridge, og nu er det udpakning og rydde lidt op.

Starter i morgen til Cambridge, og er der hele dagen.

Lørdag d. 28. maj 2011

Cambridge:

Var tidligt oppe (er en time bagud), og derefter morgen mad med Rosa. Hun fortalte, at hendes søn skal på universitet til sommer, men ikke i Cambridge, for så skal man have Ug I ALLE FAG, ELLERS kommer man ikke ind, for de kommer fra hele verden for at få en plads blandt de bedste... Men ellers god nok at få en seng der står fast på gulvet..

Nå, kørte til byen og direkte til Botanisk have, som er en kæmpe have lige midt i byen. Der er at hvad der kan plantes, og bygget op af universitet, og den må være hundrede vis af år gammel, og masser af kæmpe store træer. Drivhusene er bygget af glas og teaktræ med støbejernsbeslag, så de står i alt evighed.. der er lige bygget et nyt institut og det er bygget i stål og sandsten, smukt, smukt, og ingen vedligeholdelse.. jo, der kunne vi lære noget.

Efter en lang tur rundt i haven, og lidt kaffe, gik det videre til Fritzwilliams Museum. Det er et kæmpestort kunstmuseum med det bedste af det bedste: maler kunst, skulpturer, møbler, fajance, kina porcelæn, græsk og egyptisk kunst, sværd og rustninger, japanske vifter, mmmmmmmvvv.. Et utroligt flot og vellavet museum, noget a la Glyptoteket, men større.

gik rundt der det mester af efter middagen, og fik så kørt lidt rundt i den dejlige by og var langs med floden Cam og 8 mands robåde.. – der er godt nok fart på sådan en.

Kl 17 var det op i køen ved Kings College Chapel, for at komme til eftensang, og kl 17.30 kom de 30 drenge fra 8 til 25 år, op af gulvet, og det er simpelthen fantastisk flot, med røde kjoler og hvid krave, og så synger de så guderne hopper af fryd. Og så i et superflot rum med de netværkstynde lofter. – der blev sunget og læst tekster en times tid, og så var det hele ovre,,

Men der var lavet en orgelkoncert lige efter, så jeg tog lige en times dejlig orgelmusik med Widor og Bach og Liszt variationer. Flot flot.. men midt i det hele var der så en karl smart der havde sin søn på 2 år med ind, og han ville ikke høre orgel, så der var skrig og skraløv,, men han gik da til sidst, og sønnen nåede så lige at tage et kæmpestort lanpeglas med sig i farten, så det røg på gulvet med klirrrr.. og de koster sikkert en bondegård !..

Gik så rundt for at få lidt mad, - byen havde hele dagen været godt fyldt op, og der var stadig sort af mennesker og alle barer og pubber var propfyldte..men fik da lidt Tapas mad og lidt dejlig Cider .. lækkert..

Kørte lige en tur rundt og så gik det hjemad og i seng efter en hård dag..

Tabte en knap i morges, og har været på jagt efter tråd og nål hele dagen, men uden held ! -- godt man har 300000 meter derhjemme..

Søndag d. 29.maj 2011

Sov godt i nat, og startede efter fin morgenmad og snak med nogle andre beboere, som man altid kan få en god fidus af.. og give...

Kørte direkte fra Cambridge til Peterborough, for at se den store domkirke, og den er stor gammel, men der var gudstjeneste da jeg kom, så skulle vente 1 time for at se den, så jeg gik en tur rundt i byen, og kørte så videre til Stamford, - en lille by, hvor der var det årlige marked på engen. Hele området her er drænet land – 100 vis af km<sup>2</sup> .. og derfor er her kanaler på kryds og tværs alle steder. Nå, der var marked på engen, og det var de lokale mad folk der var mødt op med mad, grønsager, skinke, pølser, osv. Så der var nok at se og smage på.

Den lille by har et par gamle kirker og et gammelt centrum, som sidst har været brugt i en Jane Austen film, som jeg har derhjemme... - de havde lukke hele byen af i et par dage, og så lagt tæpper på gaderne og sat skillerum op alle vejne..selvom det er ikke mange minutter i filmen. Men sikke et arbejde..

Så den lokale turist guide havde noget at vise frem.

Kørte så videre nordpå, men fejl vej, så jeg måtte ind over markveje for at komme frem til Lincoln. En stor by med en meget stor og flot katedral, som jeg så sidste år. Men fik da sat bilen og betalte 4,70 £ for at holde der i 2 timer- og så en søndag..... det er 42,- kr.. det er vildt...

Gik en tur op i byen og gennem de gamle bydele og op til katedralen og den gamle borg, som ligger helt oppe på toppen af et lille bjerg, så den har været synlig i et kæmpe område. – da jeg kom sydfra kunne jeg se den fra 15 km afstand..

Var ikke inde i kirken men gik en tur langs havnefronten, og så ellers prøve at finde et sted at sove. Fik et fint B&B 10 km udenfor Lincoln, lige ned til en af kanalerne..

Kørte så lidt rundt for at få noget at spise men ; 1. havde lukke om søndagen, 2. havde fuldt belagt, 3. butikken var lukket.. så det blev til the og et æble.. nå, ok.. så må jeg spise hele det engelske morgenmad i morgen: spejlæg, pølser, bacon, tomater, champignon mv...

Fint vejr : sol, overskyet 20-23 gr.

Mandag d. 30. maj 2011

Fik en dejlig morgen middag med det hele,, hos Canal View i Lincoln. Der var et par andre gæster fra Austalien . Brisbane, der var hjemme igen efter 15 år dernede, så der var her i 6 mdr. for at se, om de skulle hjem igen.

Sov ellers meget fint i et godt værelse, og i morges var der så et rådyr ude på mandens græsplæne, der gik lidt rundt. –Det var vildt og har kun været der et par dage, så han vidste ikke lige hvad han skulle med det .. og jeg havde også sovet fint, på trods af, at der faktisk lå 3 store – meget store atom kræftværker lige ude for døren. – de fylder godt op i landskabet..

Kørte kl 8.30 nordpå i øsende regn, og det holdt hele formiddagen. Kørte til Retford, og kigge lidt på en dejlig bypark, sponsoreret af konge i sin tid..

Videre nordpå og så kørte jeg lige lidt forkert , og så lige lidt i den forkerte retning på en ensrettet vej – det stod nu ingen steder !-- og så var der lige bilkø på 1 time... det er fridag her i dag, så alle skulle rundt i en af de store rundkørsler, og så stod det hele stille....

Nå, nåede til York kl 12.30, og fik stillet bilen, og kørte så på cykel ned til byen, - fik dejlig frokost med cider ( det er altså bare dejligt !) og dejlig fisk. Det har jeg fået et par dage. Fint ... gik så over i Minster – Katedralen, og den er bare stor og flot.. nogle kæmpe lofter og flotte stenfigurer.. en del af kirken brændte i 1983, og de er nu i gang med at restaurer nogle af de store glasmosaik ruder, og det er et kæmpe arbejde..

Gik lidt rundt i de små gader,- nu kun lidt støvregn, og fandt sørme noget sytråd og nåle i en isenkræmmer butik !—

Kørte op til bilen igen, og fandt undervejs et B&B, og fik et dejligt værelse lige 6 min fra centrum. Retur til Minster, for at høre deres Aftensang. Der var et kor på 20 mænd og piger, -. Helt gode men ikke som dem i Kings College !-- men en stor oplevelse.. der er stadig noget Katolsk over deres gudstjenester.. med mange folk i gang og med 3 forskellige der læser tekster og en der læser bønner og en der byder velkommen, og 2 der fører dem ind og ud af kirken.

Men York Minster er nu også en af englands største kirker.

Gik lige lidt rundt i centrum igen, - masser af mennesker på gaden og gang i alle butikker.. og der er hyggelige små skæve gader over det hele..

Fandt et lille spisested, og fik dejlig CIDER!!! Og en rigtig Pie fra Skotland.. super lækkert..

Vejr: regn, overskyet, 20 gr. Sol sidst på dagen.

Tirsdag 31.5.11

Hmm. Har allerede brugt det meste af 1 gb. På min mobilnet = har kørt lidt Skype og hørt radio. – det æder...så beklager søster !

Fin morgen med sol og sommer...

Bor et fint sted, men vandhanerne drejer den forkerte vej = åben når lukke og omvendt ,- meget mærkeligt..

Fik fin morgenmad og kørte ned i byen til det store Jernbanemuseum National Railway museum, som er det største i verden..- og det var stort. Med masser af tog og vogne, materiel, signaler, værksteder hvor de laver de gamle tog, arkiver med porcelæn, stole, værktøj, - i 1000 vis af ting der haqr med jernbane at gøre. Også et kæmpe stort kinesisk tog, og måske 20-30 kæmpe lokomotiver i alle aldre og størrelser. I en hal var der bare kongelige togvogne, - Victoria havde fået lavet 27 togsæt alene !! – mægtig flotte. Der var modeltog, smalsporede tog, og alle mulige vogne der til. Det var meget flot, og jeg gik der hele formiddagen..

Kørte til byen og ville ind at se Vikingemuseet, men der var 8 km lang kø, så det sprang jeg over, og gik ind i Fairfax House, som er et gammelt byhus for en godsejer der havde et stort gods 20 km udenfor York, og så kunne han jo passende have et hus i byen, når han skulle købe ind til jul..

Huset er stort og meget flot indrettet, ikke noget originalt, da det er fra 1770.. men en samler af gamle møbler mv. havde doneret det hele til huset. Fantastisk flot.. og dejlige gamle kustoder der kunne fortælle historien.!...der havde været 11 folk til at passe huset, med heste, vogne, mad, rengøring, tjenere osv..

Vejret har været sol og sommer i dag, så kørte en lang tur på cyklen langs med floden, gennem gamle parker og langs med Yorks roklubber.

Tilbage til byen, og så eller rundt i de krogede gader, og der er masser af mennesker på gaden.. ind på en cafe og få the og dejlig kage, og så tilbage til B&B for at få en slapper, inden jeg kørte ned igen og fik lidt dejlig mad.

York er en god oplevelse, men man kan godt mærke man er langt fra London, ting går lidt langsommere heroppe...

Vejr: sol og 20 gr.

Onsdag d. 1. juni 2011

Startede kl 9 fra York, og blev så ellers kørt rundt i byen ind og ud, så jeg havde kørt 22 km. Inden jeg var ude.. jo, gps..

Nå, kørte nordpå til en lille by på 10.000 indb. , Rippton. Og de havde: jo, en stor katedral !- midt inde i Yorkshire.. men som de sagde = det var en stor handelsby, så der kom mange mennesker i middelalderen. Byen var rigtig hyggelig med et stort torv og masser af forretninger og masser af mennesker. Folk bruger altså at gå en tur ned for at handle ind, og ikke køre 100 km. For at gå i Bilka. Det kan jeg nu godt lide..

Byen havde en super slagter, og han havde de skønneste kød-PIE, jeg længe har set, så det blev lige til frokost. De er altså meget lækre, sådan stadig lidt varme og med sprød skorpe, uhm..

Fik frokosten ved en lille kanal der går gennem byen.

Kørte videre til Harrogate, som er en stor gammel kurby. Her er stadig rester af de gamle bade og store villaer, og selvfølgelig et stort theater. Snakkede med pigen i turist bureauet, og hun sagde: gå i den dejlige park lige her henne og så videre af stien til det store RHS Garden Harlow Carr.

Jeg gik hen gennem parken med dejlige blomster og stort legeland og skateboard bane, og så lige ud af stien !! - Men havde lige glemt at fortælle at der var 4 km at gå! – nå, nåede der ud gennem dejlige grønne enge og store træer, til en kæmpe stor blomster park. Den er lavet af Det Kongelige haveselskab, og er vel på 3- 4 tønderland. Masser af blomster, bjergvækster, køkkenhaver, gamle haver, nye haver osv. Og ikke mindst: en filial af BETTYS, som er et meget berømt konditori i York og her. Så lasse fik dejlig kaffe og smukke og gode kager..( til en bondegård).

Der var også et kæmpe udsalg af planter, hvis man havde lyst. For ikke at slide mere, tog jeg bussen tilbage til byen, og gik lidt mere rundt for at se byen, og kørte så sydpå igen.

Boede sidste år i Oxenhope på et dejligt B&B, så der fik jeg sørme lige plads igen.

Vejen hertil går gennem det smukkeste del af England : Hele Yorkshire.. og det er fuldstændig fantastisk landskab, meget kuperet og med bare græs og hede strækninger hen over bakkerne og så kun med lidt får til at græsse, lange – lange stendiger og så var der lige det flotteste sollys hen over det hele ... super fantastisk smukt.. nok det bedste jeg nogen side har set....

Fik mit dejlige værelse i en gammel stor villa i en lille bitte by. Ved siden af ligger kirken, og da det var onsdag var der klokke ringnings øvelse, så det bimlede i timevis..så kørte op på toppen af bakken, til en lille Pub, og fik dejlig kylling og meget dejlig Cider.... En af gæsterne spurgte til mig, og det viste sig, at han havde været ansat af AlfaLaval i Kolding, og havde boet der mange gange, ellers rejste han verden rundt som montør..sjovt..

Gik tidligt i seng, var lidt træt ! ..

Hørte for resten, at alle får og køer i dette område blev slået ned, da der var mund-klovtsyge for år tilbage, og det er først nu de er ved at være med igen.

I alt: kørt 750 km, gået 31 km, cyklet 55 km.

Sol og sommer 20 gr. Og lidt vind.

Torsdag d. 2. juni 2011

Sov dejligt i Oxenhope med ugleskrig hele natten og lidt klokkring hver ½ time.

Fik dejligt morgenbord, og fik sagt farvel den søde dame, og så sydpå ned gennem Peak District, som er ligeså skønt som det jeg var igennem i går. Dybe dale og høje bakker og grønne græsmarken og store hedestrækninger. Skønt skønt, og jeg var heldig, for der var kun lidt diset, og til middag var der høje sol og 26 gr. Stoppede på vejen ved en lille pub og fik lidt mad, og den var faktisk fra 1790.. midt ude i bakkerne.

Jeg kørte gennem Peak district for at slippe for de store byer Manchester mv. som ligger her og næsten ikke er til at komme udenom, alle byerne omkring er vokset sammen, så man kører fra den ene lille by ind i den næste lille by., så man aner ikke hvor man er. Kørte på 15-20 forskellige vejstrækninger (vejnr.) i løbet af dagen.

Kørte til Buxton, som er en gammel kurby, med helsebringende vand, og det var her de rige og de smukke opholdt sig ved 1900 tallet. Der er en dejlig park og et smukt theater i byen.

Kørte videre mod øst til et af Englands største slotte - Chatworth. Et kæmpeslot med hundredevis af værelser og kæmpe kunstværdier. Det er jarlen af Derbyshire der bor her., og han havde på et tidspunkt i 1800 tallet 220.000 acers land og 27 slotte.. der er nu kun 6 tilbage..

Der var kunst i alle værelser og sikke samlinger. Bordet var dækket op, og det med kg – vis af sølv.

Parken er kæmpe med store vandkanaler og vandfald, og masser af kunstværker, høje hække, store orangerier, og store drivhuse.. Sikke et sted at bo, V i har set det flere gang i TV-serier.

Desværre var det ved at lave facaden, så den var pakket ind i plast..

Men superflot..

Fandt et B&B lidt sydpå, og var der kl 18.30, og det er helt ude på landet, så ingen net.

Men fik da dejlig pie og Cider på den lokale pub, og det er altid gode madsteder. Denne her var også hundredevis af år gammel.

Vejr- sol og sommer og 25 gr.

Fredag d. 3.juni 2011

Pubben jeg var på i går, havde faktisk en åben pejls, som var fyret med rigtige kul, - det har jeg vist ikke set før. Men vi er jo også i et kul-distikt..

Fik fint morgenbord på B&B i Lea. Stedet holder også kunstner kurser, så måske jeg skal begynde at male som broderen. Men ellers et super sted at få gået nogle dejlige ture i bjergene..

Kørte sydpå, og desværre ud af Peak District, og så ind i bil helvede omkring Birmingham. Her er altså trafik så det gør noget. 3-4 baner, og hvis du kommer i den forkerte bane er du bare lost.. ikke en chance, så det koster lidt extra ture i rundkørslerne.. kørte ind i Coventry for at se en berømt domkirke, men den var desværre bombet af Hitler i 1940, og der var kun tårnet tilbage, 0 en nybygget i beton og glas, og byen var bare kedelig, så det var spild af tid. Nå, kørte videre til Cheltenham, som har et kæmpe musikfestival, og der var plads som til Roskilde festival. En dejlig by, med fine gader og ellers ingenting. Ville have været ind i komponisten Gustav Holst hus, (Planeterne mv), men de lukkede da jeg kom, så bedre held næste år. Hvis de altså er der, for de havde ingen penge !!... Det samme med kirkerne, - de skal selv stampe penge op til at køre kirken, så de er ret opfindsomme, for at få penge ud af folk. Du skal betale entre, betale for at tage billeder, betale for at se bibliotekerne osv. + de alle har en cafe og en shop med postkort mv.. ikke nemt.

Var nu kommet ud af de store industri områder, og ind i noget let bakket grønt landbrugsland, med en del små skove og træer, og vejene var nået ned i 1 spor.. men der er alligevel en vældig masse trafik på de smalle krogede veje. Vi kender ikke til trafik i DK !...

Kørte ned til Chippenham, som er en lille by med en hovedgade og en å, men jeg fandt da et B&B hos en inder, inde i byen, så det var OK., Fik lidt at spise på en spansk restaurant, og det var det rene optrækkeri: lidt brød, et glas vin, en kartoffelgratin, og 3 kyllinge kroketter === i alt kr. 155,- vildt.. Har fået kørt en masse km i dag og vil til Bath i morgen, og bliver ellers her til søndag.

Vejr: super sol hele dagen og 25 gr.



Lørdag d. 4. juni 2011

Ved ikke om i har lagt mærke til det, men husenes farver ændre sig meget, alt efter hvor man kommer frem i landet. Lyse sandsten, mørkerøde mursten, gule sandsten, sort- hvidt træbindingsværk, og nu i Bath. Mellemgul sandsten, - jo, man har brugt de sten der nu var i området, og så blev alle husene lavet af dem. Derfor også alle de lange lange, stenvure om markerne nordpå. Det har været billigt materiale og der er ingen træer til hegn.

Inderen fik lavet ok morgenbord, og startede så til en lille by der hedder [Castle Combe](#).. så nu ikke noget slot, men det har sikkert været der, men byen på 50 huse ligger ned igennem en lille kløft og så med gamle – gamle huse på hver side af gaden og kroen foroven, og kirken i midten. Alle i gul sandsten, og alle næsten ens, så de er nok bygget til slottets folk, og så har det bare sovet Tornerosesøvn i hundrede vis af år, og ikke et nyt hus eller en parabol på taget...super flot, og med blomster i alle vinduer og der kommer massevis af turister, jeg var der bare først og alene.. Kørte videre gennem grønne dale og små skove ned til [Bath](#).

Fik stillet bilen lidt i udkanten og kørte så de sidste 1½ km ind til byen på cyklen. Det er lørdag og der var ½ mill turister, og mig.

Nå, skulle se de "nye" Assembly Rooms, det var derfor jeg var her, og så: det er lørdag og der er masser af bryllupper, så de havde lige udlejet rummene, så de var lukket... shit.

Gik så en tur rundt i den dejlige by, og fik da lidt kaffe i Markedshallen, hvor jeg ikke har været før. Der var pludselig musik i gaden, og der kom det lokale band, med alle de fine personer i byen i en lang march, de skulle ned i kirken og ???.. mange flotte kostymer..

der var jo også bryllup, så fik lige et par små dejlige brudepiger..

Kørte så ned langs kanalen og ud af byen en 4-5 km. Her ligger alle kanalbådene, og der er masser af dem. Snakkede med en pige, og hun boede der med 3 små børn. Strøm= fra solceller, vand = til 4-5 uger i tanke, varme ? , toilet = at tømme i byen..så ikke nemt. Men det ser ud som mange gør det.

Kørte tilbage til byen ad gamle broer og med gamle pubber ved den gamle vandmølle.

Kørte til bilen og fortsatte ud af byen. Der var 5 km. Kø For at komme ind i byen !

Kørte til et gammelt slot: [Corsham Court](#). Som ligger lige midt i Corsham, som også er en ældgammel by med fine gamle huse.

Det gamle slot var fra 1500 tallet, og familien der boede der nu var flyttet ind i 1856. jo, man flytter ikke lige sådan her.

Slottet var flot med fine gamle vinduer og smukke mure. Inde i var der masser af gamle møbler og tapeter som var af silke, og de var 250 år gamle..og de var der endnu.. Der var store rum med billeder fra gulv til loft og de fleste var fra 15-1600 tallet, og det ældste var fra 1408, og det var som malet i går. Også gamle musikinstrumenter ,med et flygel bygget af Clementi, som også var komponist.

Parken var kæmpestor og med en mindre prydhave hvor der var gange og små rum og gamle badehuse mellem ældgamle træer. De var nok også 500 år. Mellem alle træer og plæner gik 10-15 store påfugle og der var et væld af små egern.

Gik op på den lokale pub og fik et glas dejligt cider og kørte hjem og fik en slapper...

Hmmm. Har fået ødelagt min ene usb-indgang. Ikke godt..

Efter lidt slapning, gik turen til den lokale pub, for der får man god mad til rigelige penge. Og det gjorde jeg også: fin bøf og dejlig æbletærte med is.. og dejlig cider..

Sådan en pub er altså et dejligt sted; - her kommer gutterne og ser fodbold, -pigerne på tøjsetur, - ægtepar der lige skal i byen senere, - jo, der er liv og glade dage, og ingen ballade eller fuldebøtter.

Vejr- sol og sommer – 25 gr.



Søndag d. 5. juni 2011

EM nævner, at der ikke er mange cykler her, og det er ganske rigtigt. Snakkede faktisk med en cykelrytterpige i går, om hun ikke syntes det var livsfarligt at køre på de veje. Men det tog hun som det var.. F.eks i York var der 10 cykler, i Cambridge 10 mill., her i Bath 50. men ikke en cykelsti, kun lidt striber på vejen i byerne og dødsfarligt på hovedvejene; man må faktisk godt cykle på alle A-vejene !! - jeg skulle nu ikke nyde noget. Men er ellers superglad for min egen cykel, - jeg ser jo ting langs kanalen i går, som ingen turist ellers ser. Og hurtigt ...+ jeg ved ikke hvor mange, der har været at spørge til min foldecykel.

Skorstene ?? – jo der er en del af dem. Hvert rum havde jo en åben pejs, og jeg har stadig set nogle med en gasfyret pejs. Ellers er der centralvarme lagt ind, men ingen dobbeltruder !!! –

Fik god kaffe hos inderen, og kørte sydpå til Devon og den lille by ved havet **- Lymes Regis..** det er en gammel romersk by efter navnet, og meget berømt..

1. det var her Meryll Strep stod ude på molen i stormvejr i ”den fransk løjnants kvinde” fra engang i 80érne.
2. det er her det meste af Northanger Abby foregår.. af Jane Austen.
3. Jane Austen boede her nogle gange..

Og det er en dejlig lille badeby, men nok lidt for meget tant og fjas, men sådan er det vel. Men The Cobb, som molen hedder, er der endnu, fuldstændig som i gamle dage..

Der er nogle søde små badehuse ved stranden som kan lejes pr. dag/uge/ år ..

Der er masser af spisehuse og butikker med ting og sager, og et lille museum er der vist også.

Fik noget dejligt at spise: en lille biks, som havde en ret: stegt skinke i en sandwich med æbler og stegt løg, og sprød sværd ! - det var bare lækkert...

Vejret var overskyet men ok, og 20 gr.

Det var et hyggeligt sted ved havet, og mange holdt vist ferie i den lille by, selvom der nu ikke var nogen hoteller at se.

Kørte videre østpå langs vandet, men så kom regnen, og da jeg kom ind i Dorset, stod det ned, og det fortsatte resten af dagen. Men kørte nu til **Salisbury**, og gik gennem regn til den kæmpe store katedral fra 1219.

Den var vældig flot, og der er et meget berømt skrift opbevaret her, nemlig englands og vel resten af verdens dåbsattest ; **MAGNA carta**. Som er nedskrevet i 1215 på et stykke skind, med bitte . bitte skrift lavet med en pennefjer.. smukt smukt lavet af den lille skiver mand. Det angiver hvilke rettigheder folk havde og hvad kongen skulle bestemme..

Kirken havde en mængde kunstværker, men der var et helt nyt fra 2008. En dåbefond, som er det mest fantastiske jeg nogen side har set af en sådan. Et stort firkantet kar med indad rundede sider og så helt fyldt med vand, så der kun var 1 mm. Til kanten hele vejen rundt, og så langsomt løbende vand, som køb ud i de fire hjørner. Dvs. der var en fuldstændig blank vandoverflade, på hele karret.. Super – super flot tænkt og lavet... se billeder...

Der var korprøve i kirken da jeg kom, og så var der lige **Aftensang**, som jeg da lige fik med også.

3 præster, 2 der fører dem ind/ud, 1 oplæser, 1 korleder, 50 mands voksenkor, kvinder-mænd. Og en god organist på et fint orgel. Det er altså bare dejligt. Og altid en stor oplevelse..

Fik ikke noget af byen at se, da regnen stadig kørte på, så fik fat i et B&B, og det lige ved. De var godt nok flyttet, og det havde de lige glemt at rette på deres webside... hmmm..

Utroligt nok, har jeg sovet privat alle nætter indtil nu. Sidste år måtte jeg på pub eller hotel indimellem.

Nå fint værelse, og der var god mad på den lokale pub.

Veje: jo, vejene er stort set rigtig gode, og i god stand. De er tit meget smalle, og der er ofte store stigninger. I Peak district var jeg på veje med 24% stigning, og det er vist noget værre end

Munkebjergbakken, men er det det km efet km. Men som oftes er det mellem 15-20%, også her i Dorset og Devon, som jeg er i nu. Men sikke en trafik. Her er masser af biler på vejene, og selvom jeg kun kører på A-og B-vejene, så har du masser af trafik hele tiden. Har holdt mig helt fra motorvejen, - de er værre. Og så lige rundkørslerne; der er ca. 59 mill af dem. Så du kører hele tiden ind dem, og du skal altså holde tungen lige i munden, for kommer du i fejl bane, så er du på den. Og med 3-4 baner rundt er det lidt farligt også. I går kom jeg for langt ud en gang for tidligt, og så havde jeg selvfølgelig 2 baner der ikke kunne komme ud for mig, så sikke en ballade med horn!...

Men ellers er der søde mennesker over det hele, og alle er meget hjælpsomme og høflige. Du får altid hjælp, hvis du spørger.

Vejr: overskyet, og regn – 20 gr.

Mandag d. 6. juni 2011

Salisbury..

Sad på Pubben og fik lidt at spise, og så var der cricket i TV, og det fatter jeg simpelthen ikke en dyt af.. det må være rundbold for voksne ??? – må vist læse lidt når jeg kommer hjem.

Startede med fin morgenbord med det hele,- det er altså for meget !!!-

Fandt lidt tøj frem og kørte til den lokale vaskemand, der lige kunne ordne min va sk på 1½ time... fint

Fik nu taget lidt billeder af byen og den super flotte katedral. Det er en rigtig dejlig lille by, med et pænt centrum og mange gode butikker og en mængde cafeér og små spisesteder. Det er der faktisk altid i byerne + en masse mobiltelefonforhandlere.. men alt i alt har de mange flere forretninger i forhold til størrelsen af byerne..

Gik så på det lokale National Trust museum, som er en meget flot villa som ligger lige ved katedralen. Familien Thomson boede der helt frem til 1959, hvor den gamle enke døde som 95 årig. Desværre solgte arvingerne så alt bohavet, så det blev spredt for alle vinde, og ikke meget findes tilbage. National Trust har så overtaget huset, og sat andre gamle møbler ind fra perioden.

Men selve huset står der som tidligere, med en dejlig stor lukket have bagved huset. Mange smukke ting har de samlet sammen, bl. A en mængde specielle glas og porcelæn. Der var også et par små sideborde, som havde været ejet af den sidste englænder, der blev hængt i galgen i 1835. han var fin bankmand, men snød desværre sparene for 3, 5 mill. Pund..!

Huset har også været brugt i en Jane Austen film ”-Sense and Sensibility” med Kate Winslett og Emma Thomsson. Har den vist derhjemme. , og der var både lavet indendørs billeder og udenfor, så hele byen var på den anden ende.. sjovt nok...

Fik hentet mit vasketøj, og kørte hjem igen, og fik en lille slapper.

Kørte til byen igen og kørte rundt om byen, ned til den gamle mølle og mølledam og over de store enge der ligger rundt om byen. Smukt. Med det store katedral der rager op over det hele.

Snakkede med nogle folk fra kommunen der var ude at søge frivillige til alle mulige småjobs rundt i byen. Snakkede med en i kirken i går, og de har over 700 frivillige, der kommer 2-3 gange om ugen og laver et eller andet, : passer kiosken, er kusto der, rydder op, med i gudstjenesten osv... det er godt nok mange. Men syntes det er helt fint at kommunen er med til at samle folk sammen...

Hjem igen, og ville lige rydde vasketøj af vejen, og så var det vådt endnu !!! – troede selvfølgelig de havde tørret det . !! – nå, tilbage til vaskemanden og i en tørremaskine med det, og så blev det da vist nok lidt mere rent.. tror jeg nok..

Vejr.. overskyet, men lidt sol, sidst på dagen og 21 gr.

Tirsdag 7. juni 2011

Salisbury.

Fik snakket med Kim og broderen her til morgen, det er jo helt hyggeligt..

Fik fin morgenmad – og et par fiduser til dagen, og kørte så sydpå til den store New Forest.

Det er et kæmpestort naturreservat, hvor veje og byer går gennem heder og store skove, store områder med buske ol. Her går alle dyr løse, og området er indhegnet, så dyrene går på vejene og alle huse in området er indhegnet, for at de ikke skal komme ind. Det er 375 km<sup>2</sup> stort, hvorfra går nogle småbyer. Men kæmpestort. Og smukt med alle dyrene, - heste og køer i tusindvis. Det har oprindeligt været kongens jagtskove på 220.000 acre. Der går nogle særlige heste, som har været i skovene i lange tider.

Kørte til en lille by Lyndhurst, og fik lidt mad til dagen, og så på de smukke huse der var. Videre sydpå til et stort museum: Beaulieu, som har en stor samling biler, og et stort gammelt slot.

Bilsamlingen var enorm, og der var kun det bedste af det bedste. Smukt opstillet og med et gammelt værksted med at tilbehør, der var racerbiler og hurtigkørselsbiler, motorcykler, biler der havde kørt verden rundt. Bl.a. en lille bitte bil, med en 5 hk motor der kunne køre 20 km/t..hvordan han så har fået den rundt.

Det var rigtig godt lavet. Sikke en samling.

Bag ved bilerne lå en stor pryd og køkkenhave, og med massevis af roser og blomster. Sært nok, er de først ved at plante sommerblomster ud nu.. så der er ikke så mange farver endnu.

Bag haven ligger et fint gammelt herresæde, som beboes af Lord Montagu, med eget flag og det hele. Man kunne se det meste af huset, og der var masser af personlige ting, da han stadig bor i sidevingen. Under 2.ww. blev slottet brugt til at uddanne og udvikle tophemmelige agenter, + der blev fremstillet mærkelige ting til brug for dem, små lommekameraer, små pistoler osv. ( noget for Q)..

En af døtrene i slægten, havde faktisk stået model til kølerfiguren på den første RollsRoyse, og som jo stadig bliver brugt i en lidt mindre udgave..

Ved siden af slottet, ligger et gammelt munkekloster, som var beboet af franske munke, som fik et stort stykke land af konge, for at opdyrke det. Deraf navnet på slottet.

Der er store dele af klosteret endnu, og en gammel klosterkirke, som stadig bruges af byen.

Kørte videre sydpå til byen Lymington, som er en gammel saltby, her blev indvundet salt og der var selvfølgelig et stort fiskeri også. Der er stadig en del af de gamle havne beboelseshuse tilbage..

Videre hen langs kysten, og her ligger nogle dejlige små byer og store grimme byer, med flotte høje skrænter ned til vandet-

Kørte tilbage gennem New Forest skoven, og det er et dejligt område.

Var tilbage i Salisbury ved 16 tiden og kørte lige ind til byen for at købe lidt ind.

Vejr. Overskyet og lidt sol, 20 gr.

Onsdag d. 8. juni 2011

Fik sagt farvel til de søde mennesker, og kørte ud af byen, og mod Portsmouth. Det er en stor havneby, som ligger ude på en tange, så lidt tæt. Kørte til det store Royal Navy Dockyard, som er flådens hovedkvarter, så der er masser af krigsskibe og uddannelses steder, vel som Holmen derhjemme. Der har været store skibsværfter og ansat 25.000 mennesker, - den største arbejdsplads i hine tider..

På arealet er der også et kæmpe marine museum, og med det stolte skib Victoria, som admiral Nielsson vandt med. Skiber står som dengang i 1807, og det er kæmpestort. Med 5-6 dæk og masser af kanoner. Nielssons kahyt ligger på øverste dæk, og selvom den ser fin ud, så kunne det hele ryddes i løbet af 12 min. Og så var der pludselig 3 store kanoer i stuen i stedet for!. og sikke nogle forhold de har arbejdet under, man kan næsten ikke stå op, og der må have været en frygtelig larm. Man spiste og sov på det samme dæk. Rundt om kanonerne.

I bunden af skibet var der krudt og kugler, og man var meget forsigtig med krudtet, så alle søm og plader var af kobber. Og man forsøgte at lukke for rotterne, så de ikke spredte krudtet rundt!— Men en pragtfuld gammel krigsmaskine. 32 pounds kanonerne kunne smadre gennem 90 cm træ hos modstanderen..og alt var kæmpe stort. Hovedmasten var nok 1 m i diameter, tovværk til ankeret var nok 15-20 cm i diameter, tovværk til masterne nok 8-10 cm. Og så var der lige 42 km. Tovværk at holde styr på..

Gik videre til et nyere skib fra 1860, Warrior, som havde sejl og en kæmpe dampmaskine også. Det var et stålskib, og det var noget bedre at være på, alt vat større og kanonerne var endnu større og kunne lades bagfra. Nielssons blev ladet forfra og kunne skydes af på 90 sec....

Warrior var der mere plads i højden, men de menige, sov stadig i køjer under loftet, mens officerene havde små rum på nederste dæk. Også her masser af store kanoner og store lastrum til kugler og til mad og tovværk og sejl..

Der var store gamle haller med museums genstande fra skibene, og en hal med resterne af Mary Rose, som sank udenfor Portsmouth, men blev fundet i 1972. med masser af genstande fra 1750.. ved ikke hvor selve skiber findes.

Også et museum for selve skibsværftet og folk der arbejder, med deres gamle værktøj.

Alt i alt et kæmpe stort og flot museum, og jeg brugte det meste af dagen derinde.

Kørte vider ekl 15 mod Cichester, som er en lille by lidt længere østpå. Der ligger en stor katedral i byen, og den var den meget flot, men det eneste der var virkelig flot, var et enkelt glasvindue lavet af Marc Chagall, i mørke røde farver, smukt. - det var onsdag aften, og dermed træningsaften for klokkespillerne, så det bimlede og bamlede i timevis fra den store katedral.. hyggeligt.

Var ude at handle lidt, og fik lidt skosværte, og her har de stadig metaldåser, som er til at få sværten ud af, i stedet for de glas vi har derhjemme, ( de er nu også sindssyge), så måske jeg skulle tage lidt forsyning med..

Fandt et lille gammelt hotel i byen, og det var to indere der passede på, selvom de næsten ikke kunne engelsk og kontormøblet var en plastik stol! - men værelset er fint og gammelt.. her til morgen var den ene så kok og tjener, og så gik han rundt i en stor vindjakke, - det var nok lidt for koldt for ham ! Har sørme også kørt på motorvej for første gang. Det var nu kedeligt, men nødvendigt.

GPS. - ja, den har jeg noget af et ambivalent forhold til: - nogle dage er vi vildt uenige, og jeg vælger nogle andre veje, men den prøver og prøver at få mig på rette tanker. Andre gange, som forleden dag, da jeg kom fejl ud af en rundkørsel, ja, så fører den mig ind over nogle små sideveje, som ikke står på kortet, og som er rigtig hyggelige. Nå, men alt i alt må jeg vel erkende at den hjælper mig rundt i byerne..

Vejr. Sol og blæst, 18-20 gr.

Torsdag d. 9. juni 2011

Kørte fra inderne i Cichester kl 9 og kørte østpå langs kysten. Ned forbi Brighton og Hastings, som jeg ikke når at se, men kørte så til Rye, En lille bitte by der ligger på toppen af et lille bjerg, i et ellers fuldstændigt fladt område.. byen havde engang et slot, men det er væk nu, og så er der ellers bare små hyggelige gade og hyggelige huse. Fik lidt kaffe i en cafe, som blev drevet af nogle evnesvage, og det kunne de fint klare, selvom de ikke kunne tale.. der var marked i byen så der var masser af vare og mennesker.. fin lille by.

-Et stort hus ved siden af kirken var i sin tid beboet af Henry James, meget berømt forfatter (Tess- the wing of the Dove- mv). han døde i 1919. der var desværre lukket . så en anden gang.. det ville jeg ellers gerne have set.

Kørte videre til Ramsgate (selvom jeg har skrevet Ramsdale på alle billederne!), som er en stor havneby ved indgangen til Themsen. Her startede alle de store sejlskibe i gamle dage. Nu er det en stor bade og sommerby, med store stande og hyggelige gader.. og nogle sydlandske huse med store metal terrasser. Fin by.

Kørte lidt længere op til byen Broadstairs (sikke et navn!), som også er en lille bade og havneby, og her boede Charles Dickens i lange perioder på det store hotel. Der er så lavet et dickenshus ved siden af , hvor man har samlet en del af hans personlige ting og sager..

Han skrev jo en masse bøger, og han nåede så også lige at skrive 15.000 brev ved siden af.. manden der sad i huset var ved at læse dem alle sammen... og han vidste en masse om Dickens...

De første bøger han skrev, fik en ikke mange kroner for, men efterhånden fik han et godt honorar for dem og blev en holden mand. Han hold også oplæsningsture, og han fik op til 25.000 for en aften.

Dickens havde 11 børn, så der var brug for pengene, sønnerne lavede ingenting, og hans forældre brugte bare løs...Dickens brugte alle dem han kendte som modeller til romanfigurene, så han fik nogle gange en stævning, af folk der blev gjort til grin i bøgerne elign.

Mange sjove ting. Og fine tegninger fra bøgerne Pitz... alle kender dem..

Fik så et værelse i en lille by sydpå - Deal, som også er en ferieby med hyggeligt centrum og en bred strand med en lang Pier ud i vandet. Der er også små fiskerbåde der trækkes op på stranden med en wire.. og så er der et lille fort til at beskytte mod vikingerne,,

Prøver at komme med færgen fra Dover i morgen..kunne ellers godt have brugt 14 dage mere hernede i syden.

Vejr.: regn det meste af dagen med lidt sols. 15-17 gr. I JUNI mdr. i sydengland !!!!



Fredag d. 10. juni 2011

Ja, det var så slut for England i denne omgang, og det har igen været en stor stor oplevelse..

Masser af dejlige steder, masser af søde mennesker, og alt for lidt tid !. kunne nemt have brugt 2 uger mere.. nå, næste gang..

Lige en god ting: der er altid the og en småkage på værelset, så man kan få aftethe og morgenthe, som i dag, hvor konen i huset skal hente børnebørnene, så der er først morgenmad kl 8.30 !! -

Og så har jeg fundet ud af, hvad ” No hard shoulders – 800 yards” betyder, nemlig: ingen nødspor om 800 yards. ! – sikke et udtryk.. skiltet står ofte på motorvejen. Tror ML var inde på det..

Har kørt fint i venstre side, ikke en gang har den svipset, så meget nemmere denne gang. Selvom jeg har været igennem 567.123 rundkørsler på turen.

Uheld: har glemt minshampo i Salisbury, og min lydpotte er ved at falde fra hinanden.

Det flotteste: døbefonden i Salisbury og slottet i Chatworth, landskabet i Yorkshire og togmuseet i York. + Alt det andet.

Start fra Deal kl 9. og var ved færgen i **Dover** 9.30, og det er bare en kæmpe færgenhavn med 200 rækker og 6-8 færger der sejler over kanalen, og jeg kom med kl 10.25 på en kæmpe færgede der bare slugte tusindvis af folk og biler... ligesom Storebælt i gamle dage, så der var kaffe og brød og efter en fint tur, var vi inde kl.12.00 = 13.00., og så var det lige at køre i højre side igen -- .. det startede med at regne kl 9 og fortsatte hele dagen til kl 20... og en sort himmel og blæst. Så jeg kørte hele dagen,

Startede nordøst på og kørte snart ind i Belgien, og det skal jeg sent glemme. Sikke nogle veje, de er værre end alle Koldings huller tilsammen.. elendige og med huller og dårligt lavet, og så var der lige kø på 1½ time fordi der var fra 3 til 2 spor... og ½ time senere var der lige ½ times kø for ingenting.. øvøvøv... så er det bare træls..

Jeg kørte tværs over nordfrankrig og sydbelgien, og de belgier må vel være Valonere, og de må være fattige, for elendige huse og dårligt vedligehold og kedeligt.. så jeg kommer ikke til Belgien igen <!... sikke noget xxxxxx....

Nå, kørte ind i frankrig igen ved 18 tiden og det var så for 300 km.,, og mere ordnede forhold med ordentlige veje og skilte. Kørte til en lille by **Charleville Mezieres**.. havde lige glemt min Michelin guide og mit net virkede ikke, så det var bare at køre ind i byen og finde et hotel. Kl 19.00. spurgte i en lille restaurant, og de fattede ikke hvad jeg ville, men efterhånden fandt bossen ud af, at det var et hotel jeg manglede, og så ud på gaden og pege og vise.. så 5 min efter holdt jeg udenfor et fint lille hotel og fik et fint værelse og p-plads i gården. Manden i receptionen kunne lidt engelsk, så han pegede rundt og hjørnet, for der var der billig og god mad..

Kom rundt om hjørnet, og ind i et rimelig bart og tomt lokale, kun lidt borde og stole og en bar..

Han kunne så ingen engelsk, så jeg måtte pege og bruge det bedste skolefransk, som er noget rustent...men så fik jeg ellers den flotteste tallerken der bare var pyntet op og fik en superbøf, der kunne tykkes med øjenbrynene... og bagefter dejlig kage og kaffe, billeder følger.. også vældig flot,, og til ingen penge.. super...

Gik en tur rundt i byen og den er typisk fransk med gamle store beboelses huse og nogle fine gamle palæer fra gamle dage.. men pænt og ordentligt..

Heldigvis net på hotellet..

En dag jeg godt kunne undvære..

Vjer. Blæst, regn , 17 gr (((midt i Juni måned..)))

Lørdag D. 11. JUNI

Har tænkt over de belgiske veje i nat, og kommet til det resultat, at belgierne selvfølgelig har lært at lave veje i Belgisk Congo !! – som tak fordi den belgiske konge Leopold var så god mod de små sorte mennesker. Det var jo hans personlige ejendom, så han tog sig særligt kærligt af dem... bølle.

Da jeg var med færgen i går, var der et hold engelske bilfolk, der skulle til Le Mans løb, så det var bare lækre sportsvogne. Hold ved siden af en Aston Martin, - den er godt nok lækker lavet..

Startede dagen med det dejligste morgenbord med lækre franske brød og ost..meget lækkert.. det var faktisk et helt fint hotel med en rigtig grand lit..

Var lige henne at hente to dejlige franske lommeknive hos den lokale bladkiosk.

Startede kl 9.30 og kørte ½ time, så var jeg i Belgien igen !!! –ø og vejene er altså de mest elendige jeg har kørt på .. huller og lapper og elende, så lige 150 km igen. Prøvede at lave en omvej, og det hjalp da lidt, men mit kort dækker ikke Belgien, så var ikke sikker. Næde da endelig til Luxemburg, og så var det fineste veje igen og et smukt landskab. Der er fine erhversbyggerier, så der er penge her. Kom ind i Tyskland, og ned af bakkerne til **Trier**. Der var handelsdag og masser af mennesker og biler, så det tog lidt kø, at komme ned i byen. Fandt et sted til bilen og kørte ind til byen på cyklen. En fin smuk by, med dejlige gågader og fine butikker, og masser af mennesker der spiste is. Fik mig den første dejlige bratwurst, - vel ikke 1 m. ,men OK.. besøgte så alle internetbutikker for et mobilmodem, men de var rasende dyre og ikke til at betale, så ingen net.

Var i en dejlig forretning med knive og sakse, og fik en god bøjet sysaks, men ingen knive., den jeg købte i morges til 124,-. Kr kostede her 500,- !.. ellers en flot butik.

Så lidt på de fine gamle huse og den gamle romerske port, utrolig. ..

Tilbage til bilen, og op på et gammelt hotel der ligger på toppen af bakkerne rundt om byen, så der er udsigt over det hele..

Og det er et rigtigt gammelt tysk berg hotel.. med den mest fantastiske udsigt over Trier og en flot gammel restaurant med udsigt... så efter en slapper, var der dejlig asparges suppe (masser her på egnen) og en Wienersnitzel.. fint fint og så med vin fra den lokale Mosel. Floden løber gennem byen, så den følger jeg på mandag.

Vejr sol og 24 gr. Og så lidt regn..

Søndag 12. juni 2011

Det går helt fint med det tyske, skulle lige have tungen vendt lidt rundt, så gik det fint nok. Det er utroligt man sådan kan slå om lige pludseligt..

Ellers dejligt med et fint tysk morgenbord med rigtige brötchen.. men nu er jeg kommet på hotel, og så er der pludselig 5-6 hunde med ved morgenbordet, med små madskåle og hundekurve,- lidt ulækkert.. tror ikke jeg har set en hund på en engelsk pub eller hotel.

Nå, men solen skinner fra en skyfri himmel og vil nu kører til Trier igen.

Var i byen kl 9.30 og kørte til **Trier domkirke**, og fandt så lige ud af at det faktisk var pinse i dag, så der var stor katolsk messe i kirken, og det forstår de altså.. – biskoppen i spidsen for 6-8 præster, 3-4 hjælpere, 3-4 oplæsere, kor på 25 mand, og så ham med klokkerne !..

Det var en stor oplevelse, og vældig fint og så ikke en lyd fra folk når de kommer ind i kirken, ikke noget snik-snak, - det kunne vi sørme godt lære noget af i DK ! – vi er slemme..

Flot musikalsk gudstjeneste, og biskoppen holdt prædiken på 15-20 min, uden et stykke papir eller noget... bare derudaf. – turde danske præster det ?.

Prøvede at stå op på de rigtige tidspunkter og synge med, men ikke nemt.

En dejlig oplevelse... og en flot gammel domkirke. Helt forskellig fra de engelske jeg lige har set 447 af..

Gik lidt rundt i kirken, og så rundt om hjørnet til et flot gammelt barok-slot, der ligger i forbindelse med kirken.. og med en flot lille park til. For enden af parken har **Rheinisches Landesmuseum Trier** til, og der er masser af ting fra romernes tid i byen. Det var en romersk by på 65.000 mennesker og med theater, thermer, vædeløbsbane, og en stor ringmur hele vejen rundt, og der står en af de store porte endnu- 2000 år efter !.. det var den 2. største by eget Rom.

Et flot og elegant museum med mange fine ting, og godt opstillet, ikke noget med 1000 flintøkser i et glasskab. Så det let gennem og gik i byen efter lidt at spise, og så en dejlig cykeltur ned og op langs Mosel floden, som løber gennem byen. Fik kørt 10-12 km og der var god trængsel på stien. Her er mange hollændere med cykler.. og sørme også et par danske hørte jeg i går.

Har faktisk ikke set en dansk bil eller lastbil siden jeg startede, - mødte et busselskab i Bath, ellers ikke en..men masser af japanere.. over det hele.

Tilbage til hotellet og en slapper, og så rep af deres brusere,- hvorfor er alle hotelbrusere i verden elendige ?.

Spiser på hotellet i aften igen, og det var rigtig fint i går..så..

Vejret : sol hele dagen og let diset, 24 gr.

Mandag d. 13. juni 2011

Her var et par fra Holland på hotellet og de stod med deres enorme store BMW motorcykel og hamrede med en stor hammer.. manden var lige startet uden at tage sin lås ud af bremseskiven, så den var bare skæv.,.... Og de skulle lige 350+ km tilbage til Holland.... Ups. Troede ellers der var en rød spiralledning, for at sikre man ikke gjorde den slags... så ; brug en stor kæde .. Ellers et dejlig hotel, kan anbefales hvis nogen kommer på disse egne. Det lader til at broderen har været der engang i sin ungdom

Kørt 2545 km. Cyklet 100 km. Gået ca. 70 km.

Startede med dejligt morgenbord og så af sted langs **Mosel floden**. Og det i øsende regnvejr.... Og så er det hele ikke helt så romantisk mere..

Der var ca ½ mill mobilhomes langs floden, helst med forhjulene ned i floden. Masser..... og da jeg sagde til mig selv, at de skulle hjem fra ferie i dag, kunne det blive morsomt. Og ganske rigtigt, - kl 11. så gik hele trafikken i stå og den flyttede sig ikke ud af flækken. Jeg havde kørt 100 km langs floden, så der var langt til Koblenz.

Så lasse tog en hurtig beslutning, og så kørte jeg op over bjergene over mod Rhinen. Og det var ikke dumt, for da jeg var kommet over, - efter en dejlig tur op og ned af bjergene med vinmarker, var der ikke noget særlig trafik langs 'Rhinen.. fik lidt at spise ,og så ned forbi **Lorelai** og det lille slot ude i Rhinen, ned til Bingen, - en dejlig tur, og her var der da lidt båd-trafik på floden. Jeg så ikke mange flodbåde på Moselfloden. Men det var nu ikke helt så romantisk som jeg husker det for 30-40 år siden !§!!.

Nåede **Bingen**, og kørte op til hotellet, som ligger 5 km inde i landet, fordi jeg ikke ville sove op af jernbanen, der går langs Rhinen hele natten, - men på det fine lille **hotel Trollmühle**, var der så en motor vej lige udenfor vinduet i steder for.... .

Fik værelse, og så gik jeg på **Hildegard af Bingen** jagt.

Kørte først op til **Burgsponheim**, da jeg troede det var der, det gamle kloset havde været. Men det var en gammel borg fra 1250 der lå der. Men sikke en udsigt. Og sikke et landskab. Dejlig dejligt. ... Kørte så 2 km til **Sponheim**, og her ligger så resterne af det gamle kloster, som Hildegard boede i de første 50 år. Der var en brønd og den gamle klosterkirke tilbage, resten er væk.

En smuk gammel kirke, og med et stort kirkerum i rå sten. – ved ikke hvor meget der faktisk er fra 1100 tallet, men noget er der.

Og igen, -. Sikke en udsigt over det dejlige landskab med grøn og skove og marker og vinstokke...

Kørte tilbage til hotellet og fik dejlig middag med fisk og jordbær-desert.

Jeg fik ikke set så meget af de små hyggelige byer langs Mosel og Rhinen, men det må vente til en anden gang..

Vejr: regn hele formiddagen, overskyet rest dag. 15-22 gr.

Tirsdag d. 14. juni 2011

Det er ellers et meget fint sted jeg bor her i møllen, - der er små røgelsespinde man kan tænde på værelset.. nå, så meget lugter jeg vis ikke endnu..

Startede med fint morgenbord på møllen, og startede kl 8.30 ned til den lille færge der fører over Rhinen. Kørte op af bjerget ved **Rüdesheim** til det store **kloster Sankt Hildegard ved Eibingen**. Det er et stort kloster der er bygget i 1904 i nærheden af, der hvor Hildegard havde bygget sit 2. kloster i 1106. Det var et stort flot kloster med en stor kirke, med fine vægmalerier og et flot loft. Hildegards relikvieskrin så jeg ikke noget til, ved ikke hvor det er. Klosteret havde både nonner og munke, og der var et særligt rum for dem i kirken. Ellers producerer de store mængder vin, og krydderurter. Så de har en stor butik, hvor man kan købe alverdens ting og sager.

Og så en bekendelse: det var en usandhed, da jeg i går fortalte at Hildegard havde noget med Sponheim at gøre. Det ligger godt nok tæt ved Disibodenberg, men er ikke der Hildegard var nonne.. Disibodenberg er der kun få rester tilbage af iht. Værten på hotellet.

Kørte så over **Taunus bjergene**, gennem grønne kløfter og store skovstrækninger, meget smuk og kuperet, og med hyggelige små floder rundt om. Stoppede i den lille by **Nassau**, med et par tusind indbygger, og det var en rigtig hyggelige lille by, med torv og floden gennem byen, hvor skoleungerne badede. Fik lidt at spise, og så: en kop kaffe og en MEGET stor kage med slaggzahne og det hele, til ære for min søster, som syntes jeg lever af kager. Nå, men da jeg havde kæmpet mig igennem den, havde jeg ondt i maven resten af dagen, så det er slut nu...

Kørte videre gennem bjergene ( de lokale kalder det bare bakker). Til byen **Limburg**, som er en gammel gammel by, med de fineste gamle huse i centrum af byen. Helt utroligt smukt og hyggeligt. Prøvede at veksle nogle gamle DM, men dem skulle jeg til National banken i Frankfurt, for at få vekslet, så jeg må leve med de 13 DM... ingen øl til maden i dag.

Kørte videre nordøst på, til **Wetzlar**, som også er en fin gammel by med en masse gamle huse i den gamle bydel. Der ligger en stor kirke i byen, og den har 2 forskellige tårne, så dem må være smadret under krigen. Ellers er det jo her man laver Leica foto og Zeizz linser, og det er store virksomheder, og der bliver stadig produceret her i byen og i nabobyen. Desværre lukket for besøg, og da jeg var en 1 mands gruppe, mente den søde pige på turistbureauet ikke, at de ville lave en rundgang med mig alene. Mærkeligt.

Fik et fint lille værelse på det lokale hotel, og de har også god mad og fin vin.

Fik gået en lang tur rundt i den gamle by, og mange smukke huse er bevaret og bliver vedligeholdt.

Vejr. Fint – fint med et par byger, ellers sol og 25-28 gt. Første rigtig varme dag jeg har haft på hele turen !..

Onsdag d. 15. juni 2011

Startede med et fint morgenbord i det lille hotel (nærmere et Gasthoff) her i **Wetzlar**, og kørte nordpå gennem dejlige grønne dale og grønne skove i **Sauerland**. Smukt.

Kørte til den gamle by **Marburg**, og her ligger den gamle borg sørne helt oppe på toppen af et høj skrænt, og så med den gamle by rundt om og nederst ligger den nyere bydel.

Slottet er museum, og jeg gik mig da kæmpe op at stejle trapper og stejle brostensveje til slottet, men syntes ikke jeg havde tiden til 2 timers rundtur, så det blev ved en storslået udsigt og et kig ind i gården.

Gik ned i den gamle bydel, og her er der bare skæve og mærkelige huse i læssevis. Bl.a. et kirketårn, som var noget skævt med tiden. Der var hyggelige gader og små pladser, - stejle trapper og gader, - rigtig hyggeligt.. har set mange af de gamle tyske huse, men disse var vindskæve næsten alle sammen.. –

Den nyere bydel var bare beton, så det brugte jeg ikke tid på, men startede igen og kørte videre af små smalle veje, gennem smukt bakket landskab, grønne skove og små bække, og der er en stor træindustri her, for mange små savværker inde i dalene.

Holdt mig helt fra motorvejene, og kørte kun små veje, - det tager lidt længere, men hyggeligere.

Der er dog en masse vejarbejde, så omkørsler mange gange.

Stoppede i en lille by **Warburg**, som dog ikke har nogen borg, men bare en lille tysk by. Ikke noget, og her fik jeg et værelse i den lille lokale bykro, lidt uden for byen, med mor i køkkenet og far ved baren.

Værelse stort og pænt. Maden fin. Vist lidt mere end et alm Gasthoff.

HAr kørt lidt langt i dag, så går vist tidlig i seng, og fortsætter til Goslar i morgen.

Vejr. Sol og 24 gr. + regn og 20 gr.

Torsdag 16-6-11

Em spørger om turister: har mødt nogle danske busturister og en enkelt familie med to børn. (?? Skole?). Ellers er det vist ikke mange andre jeg har set. Lidt hollændere, - men her er jo dejligt, så der er plads nok.

Og mærkeligt: næsten ikke en rundkørsel ! – men masser af trafiklys, og mærkelige omveje ned og rundt. Og så er her masser af vejarbejde, men vejene er super gode og bredde, + der er små p-pladser langs vejen, så man kan strække benene og tage et billede.

Fik dejlig gullaschsuppe i går og oksehalesuppe i forgårs uhm.. det kan de altså.

Startede fra det lille gasthoff i **Warburg** kl 8.30 og kørte så af vej 241 direkte til **Goslar**, - 175 km. Gennem dejlige landskaber, let kuperet og med grønne skove og hyggelige landsbyer. Det er en lille vej, så jeg havde det meste af tiden god plads. Men også her masser af vejarbejde.

Der er mange store naturreservater og vandre veje, hvis det var noget.

Kørte ind i **Naturpark Harz sydfra**, og det er bare FLOT.. med store stejle bjergveje og flotte – flotte skovstrækninger. Nåede op til **Blocksbjerg**, hvor der jo bliver trængsel i næste uge..

Kørte igennem **Clausthal** og ind i **Goslar**. Flot lille by og da vejret var meget fint, så var det jo hyggeligt at gå rundt og kigge på de flotte huse og små pladser.

Kom op til det store torv, - der var forsamlet i hundredevis af mennesker, der bare ventede..jeg var ikke lige klar over på hvad, men da klokken slog 12 på kirkeuret, så gik der et sug igennem forsamlingen, og der begyndte et klokkespil på et af husene og lidt efter kom der nogle figurer ud af en lille luge, og så blev der klappet og sunget med på klokkespillet.. der kom forskellige figurer ud, og stor begejstring hver gang, og klapsalver !!.. figurene lignede bjergværksfolk . men dem har der vel også været en del af i området.

Der var mange turister og mennesker på gaden. Fik lidt at spise hos en kineser,- første gang på turen. De fleste af husene er dækket på hele facaden og tag med **skiffer** i forskellige mønstre, ser godt ud, og har nok været at hente lokalt.

Så lidt flere huse og pladser, og kl 14 kørte jeg så videre nordpå.

Det var så til gengæld et kedeligt industriområde omkring **Salzgitter** og **Braunschweig**. Så det var bare at komme igennem, og videre mod **Celle**. Fandt et hotel ved vejen, og fik et fint værelse med net der virker (mod betaling!)..

Da jeg kom på nettet, havde KD sendt nogle gode forslag om steder og ting i Goslar, men der var jeg desværre i Celle, så det bliver en anden gang..

Vejret har hele dagen været sol og dis, med 25- 28 gr. Så en god sommerdag. Efter at have været på hotellet i 5 min. Brød himlen så bare løs. Regn og torden, og vind og blæst lige med et, - 30 min.

Efter var det ovre, og nu bare overskyet.. typisk sommer vejr.

Har kørt for meget i dag, så sover godt i nat. Regner så med at køre direkte hjem i morgen formiddag. Hvis vejr og vind vil.

Selvom jeg har tømt min lille bil for alt unødigt inden turen, så er den altså ikke meget for de lange stejle opkørsler !! -- så det tager sin tid.

Vejr: sol og diset, 25 gr. – sidst : regn og rusk.

Fredag d. 17. juni 2011

Da jeg i går kørte lidt nord for Salzgitter, kom jeg igennem et stykke med åben skov, og der holdt en mobilhome på en skovvej, og udenfor stod en nydelig pige i sommertøj, så jeg var ved at køre i grøften. 200 m. længere henne holdt der endnu en, og lidt længere fremme endnu en, og her var det en lidt ældre dame i sort netundertøj der stod udenfor, og så gik det op for mig, hvad det var, der foregik.(er lidt langsom indimellem!). jo, **det lette kavaleri** er gået over i mobilhome, og det er jo genialt.. – ingen dyr husleje, fri parkering for kunderne, og bare køre hjem med forretningen til fyraften...måske ikke så nemt som kunde at parkere der 3 gange om ugen, når kollegaerne kommer af den samme vej. Der holdt vel 8-10 mobilhome. Måske derfor der holdt ½ mill af dem ved Moselfloden ?

Og så er her **vejtræer** langs en masse af de veje jeg kørte af. De er vist væk ellers. Her i landsdelen er de rigtige miljø folk, så der er solceller på hvert andet hus..+ vindmøller..

Sov fint på hotellet i **Celle**. – det er et stort dejligt hotel a la '65 stil. Men jeg var faktisk den eneste gæst, så kokken lavede kun mad til mig i går ! – og i morges var der det store morgenbord med det hele, kun til mig ! - så jeg smurte et par brötchen til turen hjemad..

Så er det sidste dag, og turen går hjemover.

364 km bare derudaf.. – jeg hader det, ..men tiden løber, så det er bare på motorvej 7 og så af i Christiansfeld.

Det gik nu fint nok, - bare 75 km på 241 til A7, og så bare opad. Der var lidt kø ved Hamborg, og så lige regn nord for Hamborg. Kørte kl 8.30 og var i Bjert kl 13.45 med lidt stop på vejen.

Da jeg kom hjem var der blomster og tegninger til velkomst, så det var jo dejligt.

Og så bare pakke ud og vaske tøj og rydde op i tingene.

*Alt i alt:*

*En meget dejlig tur med mange gode og dejlige oplevelser.*

*Har været lidt i tidsnød, så kunne nemt have brugt 1-2 uger mere.*

*Ulykker: ingen, og ingen bøder el.lign.*

*Har kørt for meget, og for langt – i alt 3888 km. Så nok færge tilbage fra England en anden gang.*

*England var nok det bedste og hyggeligste, Tyskland – nok for meget industri og for store byer.*

*Det bedste: Døbefonden i Salisbury, Togmuseet i York, Cambridge, York by, Yorkshire landskab.*

*Det bedste i Tyskland: Trier – dejlig by, Harzen's skove og bjerge.*

*Takker for gode råd og hilsner undervejs. Håber i har fulgt lidt med på min færd.*