

## Tur til Sverige 2016

### start d. 2. juni –

#### torsdag d. 2. juni 2016

Startede kl 8.00 og Rikkens unger vinkede farvel. Kørte direkte over Storebæltsbroen og videre over Øresundsbroen (390,- ?!).. - og så var det første gang jeg har måttet vise pas for at komme ind i Sverige ! og videre til Lund.

Betalte for dyr parkering (sidst fik jeg en bøde på kr. 700,-!), og gik lidt rundt i den hyggelige by. Fik købt et Simkort til modem og fik dejlig mad i det lokale Salu hallen. De findes i mange byer og er et stort fast levnedsmiddelmarked og super kvalitet og mange steder kan man få lidt at spise også. Der ligger også en i Uppsala og i Stockholm.

Kørte videre nordpå mod Borås, men for langt, så jeg stoppede i den lille flække Södra Ljunga og de lokale vandrehjem. Jeg har faktisk været der før, men huskede ikke lige navnet.. Fik et fint lille værelse, selvom der var godt fyldt op, bl. A 2 danske håndværkere der var ude at svejse noget vandledninger ol. Fik lidt at spise, og så var det Dickens..

Kørt km. 470.

Vejr . sol 30 gr.

#### Fredag d. 3. juni 2016

Start fra vh kl 8.00 og videre nordpå til Ljyngby. En by på 10.000 indb. Og der er ikke meget af det gamle tilbage. Hele centrum er beton. Nå, fik da dejlig morgenkaffe og lækker kanelbulla... demm skal jeg leve af de næste mange dage...

Videre nordpå til Värnamo, en lille hyggelig by, hvor jeg for nogle år siden var med til studenterfest, men det var først d. 10.6, så det kunne jeg ikke lige vente på. Så kirken og kørte videre mod Husqvarna. Men GPS ville på motorvej og lasse på jordveje, så jeg hoppede lidt af og på, for at komme ud at se lidt natur.. men nåede da til Jönköping, og der var vare vejarbejde og bilkø, og jeg skulle selvfølgelig gennem hele byen.. Kom til Husqvarnas fabriksmuseum, og så en masse symaskiner også nye, som ikke var der sidst, også motorcykler, cykler, ovne, gaskomfur, køleskabe, motorsave, plæneklippere osv osv.. et super museum, selvom jeg har været der nogle gange...

Ville køre til Borås, men for langt, så kørte i stedet til Ulrikkeshamn, en skøn by lige til søen og med gamle gader og hyggelige strandpromenader. Ville have været på det lokale vh, men det var nærmest et hotel, så kørte videre ind i den vilde skov, og inde midt i det ligger et gammelt brug, med en lille herregård , en vandmølle og et par huse. I et af dem var der vh, og ikke et øje.. så jeg måtte ringe til vagten, som så gejdede mig gennem låsene, så jeg kunne få et værelse. Og det ser ud til jeg er den eneste beboer !,, ville have været her et par dage, men i lørdag er der bryllup i møllen, og alt optaget på vh..

Fik lidt at spise, og så ellers billeder og Dickens.. og en gåtur rundt på ejendommen.. slottet er ved at bliver restaureret. Det er den lokale forening der vil lave kursus ejendom der. også dem der har møllen og vh.

Kørt km 260.

Vejr sol og 31 gr.

#### Lørdag 4. juni 2016

Den 6. juni er det Nationaldag, så der er der fejring over det hele, så glæder mig til at være med.

Startede kl 9 fra vh, og kørte ind langs søen og ind i det fineste skov og landbrugslandskab. Her er bare grønt og træer overalt med små søer.

Kørte til Falköping, og kørte noget rundt for at finde centrum, - en stor driftig by. Fandt torvet og fandt stedet med de bedste kanelbullar.. købte lidt ind og kørte videre til Skara. Her ligger en stor flot domkirke og med hyggelig små gader og torve.. Kirken var flot, men der var nogle mærkelig lyde.? Jo, for på torvet ved siden af kirken, var nogle vilde bilfans i gang med at vise deres vilde biler frem, samt deres meget vilde lydanlæg !- det var med kæmpe subwoofere og kæmpe forstærkere, og så ellers bare højt !. - hel bagsædet var fyldt op med grej. Men de var bare vilde ! og super flot lavet..

Kørte videre til den lille by Lidköping, som jeg har været i utallige gange og er nok den dejligste by her omkring. Jeg skulle selvfølgelig hilse på min veninde Sara Videbeck, som står og venter ved elven Lida. Hun er en romanfigur, hvor hun tager fra Stockholm med færge og hestevogn i 1850 tilbage til sit hjem i Lidköping.. hun er glarmester frue, og har været i Stockholm for at købe olie til kit og diamanter til at skære med !!! - dejlig bog, har læst den utallige gange...

Var rundt i byen til store torvedag og fik dejlig mad i en lille cafe..

I denne og få andre byer er der en mængde gamle "flydere" fra 1950, - de er toptunede og i super tilsatand, og jeg mødte over 100 af dem på min vej vider her i eftermiddag, den ene flotter end den anden.. de koster en formue..

Kørte til Hunneberg ved Trollhättan, som er et stort platau bjerg, hvor der er store elge og ellers bare skov.. jeg for vild derinde engang, og brugte timer på at komme ud igen !- (med kompas!)..

Kørte til Vänersborg, hvor der var byfest over det hele. En dejlig lille by der ligger lige ned til Väneren.

Så opad langs søen til den lille by Brålanda, hvor der ligger et stort vh/hotel, og fik her et fint værelse de næste par dage, så jeg kan kigge lidt mere på Mellerud og omegn..

Endnu en dejlig dag med sol og varme ..

Kørt 195 km.

Vejr. Sol og 25 gr.

## Sverige 2016

### Søndag d. 5. juni

Man forstår faktisk godt at det går godt her i Sverige. - sikke en masse store og små fabrikker der er overalt i landet. Der sker virkelig noget.

Og man ser også hvor meget plads de har ! - i byerne er det store – store bygninger - offentlige gamle bygninger, brede gader og store grunde.....

Og her er bare masser af flygtninge overalt.. - her på Brålanda vh, bor der et par familier med børn og et par mørke mænd ( er de så sorte ?).

I byerne er der mange der sidder og tigger på gaden og ved supermarkederne. – det ligner nu sigøjnere, men kan være andre.. Var i dag i Uddevalla, og der var masser i de store beboelsesejendomme..

Nå, men ellers er her jo bare dejligt, og igen i dag er det sol og sommer med 23 gr. –dog lidt blæst ved søen.

Jeg har i dag brugt et andet camera, som tagger stedet med gps, så i kan se, hvor billederne er taget.

Jeg var tidligt oppe og fik vasket lidt tøj, og op på den medbragte tørresnor !.. og bilen fik også en tur, på jordveje i sådan en tørke, er den bare støver i løbet af 10 min..- nå, bilen kom nu ikke op på tørresnoren. -

Stedet her på brålanda vh, er faktisk et gammelt plejehjem som er nedlagt, og så er det blevet et stort vh og hotel med nok 75 -80 værelser, så her er plads nok. Og fine forhold.

Efter lidt Dickens, startede jeg på en lille rundtur i egnen, og her i Dalsland er der smukt og ikke så kuperet. Så kørte på små vejen og med søer og skov og marker rundt om. Nu mest græsmarker, for her er ret så meget klippegrund. - kom gennem Uddevalla, som er en ret stor by med en stor havn, og ligger klemt inde mellem høje bakker langs vandet. En smuk by.

Kørte ud til vandet – Vänern – med dejlige små havne og dejlige sommerhuse ned til vandet. Og alle har io en båd her.

Kørte retur for at få lidt madvare, og så ellers - Dickens igen i den varme eftermiddag på terrassen..

Kørt 135 km.

Vejr. Sol og sommer - 23- 24 gr. Blæst.

### Mandag d. 6. juni 2016

Sveriges Nationaldag ! - så det hele er lukket og folk er til National fest over det hele.. hver en lille flække har musik og taler i den lokale park ol.

Igen en super dejlig dag med sol og sommer og 26 gr. så det kunne ikke blive bedre.

Faik pakket og gjort rent på vh i Brålanda, og så af sted til den lille by Dals Rostock, hvor der er et lille lokalt museum, med fine bygninger og en stor urtehave. Desværre var der lukket ,men jeg fik da set haven mv. fint var det.

Videre til Håverud, hvor der er de meget berømte auqvadukter over Dalslandskanalen. Det er et helt fantastisk arbejde.. de byggede en kanal i 1865 ned gennem en bjergslugt og lavede så lige 5 sluser også. Samtidig går der en togbane henover kanalen, samt en stor vejbro også hen over kanalen. Noget af denne kanal er lavet i en kunstig jern kanal, da der ikke var plads nok i klipperne !. meget

mærkeligt sted... se billeder... der var ved siden af, et stort MC træf på vel 120 MC folk og deres store maskiner. Der var en 2000 cm<sup>3</sup>, så han havde da power nok ..

Kørte så gennem det meget smukke Dalsland, til Baldersnäs slot og park. En lille herregård, der er lavet om til hotel og park med cafe og håndværkssalg. En meget smukt sted og med det fineste håndværk med træ, vævning, maling og strikning..

Gik lidt rundt i parken, og ned til den lille sø. Her skulle også være National fest med sang og musik og der kom masser af mennesker.

Men jeg kørte nu videre til Åmål, .- en lidt større by lige ud til Vänern. Nede ved havnen var der stillet op til fest, så lasse var der resten af dagen til musik, sang og taler og fællesang på nationalsangen. Der blev delt flag udm så det var helt festligt.. Musikken var af den lokale musikskole, og de var faktisk rigtig gode, og den af dem fik Åmål kummunes kulturpris 2016, for sit spil . og han var bare dygtig.

Kl 17 ville jeg så se at finde det lokal vh, men det var nedlagt og overtaget af flytninge, så måtte køre til Bengtsfors, og fik her et værelse i en gammel træbygning oppe på toppe af bjerget, så der er udsigt over hele byen, flot.. Desværre så højt, at ingen internet..

Fik pakket ud og lidt at spise, og så en gåtur rundt på det lokale bygningsmuseum heroppe. Jeg er ene mand på hele vh, 2 personer i en anden bygning. Så her er der da ro..

Jeg har fået kørt lidt for meget, så min ryg kan ikke lide det mere, så tager lige en slappe dag igen, og så skal der lige nye bremseklodser på bilen også..

Kørt 157 km.

Vejr : sol og sommer - 26 gr.

## Tirsdag d. 7. juni 2016

man får da lidt motion af at være på ferie, fredag 11.500 skridt = 9½ km og i går 10.600 skridt = 8½ km..rest 4- 5 km.

Var nede med bilen kl 7.30, og de havde selvfølgelig ikke bremseklodser til en FIAT, sådan en havde de vist ikke set i mange år ! - så de kommer i morgen med posten...

Men kørte så i stedet på min cykel en tur rundt i Bengtsfors, og den ligge fint lige ned til elven, og Dalslandskanalen går også igennem her..

Fik lidt kaffe på den stedlige cafe, og en dejlig frokost på en lille fint restaurant der ligger ud i vandet. Dagens middag+ fri salat + øl/vand + kaffe = 85 sek.. det er fint nok,..

Rest af dagen : Dickens i den steghede sol, og så en cykeltur ned til lokale veteranbane station og lidt rundt om søerne. Her er virkeligt smukt..

Hjem kl 17, og så lidt mad og billeder..

Jeg tror faktisk jeg har boet her før for 30 år siden, i byen har jeg da været engang.

Cykeltur: 18,650 km

Vejr. Sol og sommer - 28-30 gr.

## Sverige 2016

### Onsdag d. 8. juni 2016

Var tidligt oppe og fik lidt at spise og tømt værelset og gjort hovedrent... (næsten). Fik en lang snak med en kone med datter, de arbejdede i Lyxemburg, og var på vej hjem til deres lille hytte ude i skoven et sted.. jeg fik nogle gode tips og vi fik en snak om frankrig og Lyxenburg.. køn pige..

Fik så vandrestøvlerne på, vandrestokken frem, kompas og kort, og lidt at drikke i rygsækken, og så gik det ellers ud i omegnen af Bentgsfors gennem skov og over stok og sten.. ned til vidundelige skovsøer og kun fugle og en enkelt buk på vejen. Sjovt nok er den almindeligste fugl her, vipstjert, og masser af husskader og alliker og andre skader. Allikerne havde havnen og cafeerne under opsyn i Åmål. Og var der som et søm, hvis der var spiseligt.

Gik en lang tur rundt om en sø og tilbage igen, i alt 2 timer og 6½ km. Og uden at gå ret meget forkert..

Kørte til byen og fik lidt suppe og kl 13.30 hentede jeg bilen igen, og så gik det nordover gennem de store skove. Jeg er nu nået til de virkelig lange stræk med bare skov og skov.. og ud i intetheden.. men hvor er her smukt...men jeg er nu også kommet il Värmland..

Kom forbi den store naturpark Glaskogen, hvor jeg har gået nogle gode ture i sin tid.. et kæmpe område.

Kørte til Arvika, og gik lidt mad og en stol (hos Jysk, som har 130 forretninger i sverige), og en tur op ad hovedgaden.. en lille , travl by..

Var inde i en sportsfisker butik, - aldrig set noget lignende ! - alt hvad hjertet kunne begære.. så det sidste nye Abu hjul . super luksus til 3999,- for et drømmehjul. Nej hvor var det lækkert. Det var ikke helt det samme Abu hjul jeg fik i 1960.. det måtte sendes til fabrikken, da det var ved at falde fra hinanden !..

Der kom et Godstog gennem byen : nok 1 km. Lang og med udelukkende trækævler på alle vognene. Jo, vi er kommet til træland.

Kørte videre til den lille flække Brunskog, og her var der plads på vh, og det var igen et gammelt hus der var bygget om, og her er bare fint..

Fik lidt at spise og lidt Dickens og så ellers billeder og log...

Snakkede med nogle vejfolk, der bor her, og de fortalte, at dette område er et lystfisker paradys, så derfor de store fiskeforretninger i Arvika..

Noget af et job de har, - de kom hjem hertil kl 21.00 og skulle først have noget at spise, og kl 6.00 var de kørt igen.. = 15 timers dag... men de har nok travlt.

Kørt i alt 138 km. - cykel : 4,65 km, gåben : i alt 14884 skridt = 12,05 km.

Vejr: sol og sommer - 23- 24 gr. lidt vind.

### Torsdag d. 9. juni 2016

Fint vh med ganske få mennesker og ingen larm..

Fik pakket og ryddet op, og kørte videre nordpå. Her i Värmland er der ret så høje bakker på 3-400 m, og jeg stoppede på toppen af sådan en, og sikke en udsigt ud over hele värmland..

Kørte til Rottneros Park, som er verdensberømt, mest pga.Selma Lagerlöf som bruge slottet i flere af sine romaner.. en vældig flot park med store træer, og masser af blomster. Og så er der kunstgenstande i massevis rundt i hele parken. Fine sager.. snakkede med en af gartnerne, og han sagde at den nuværende ejer, en privat mand ikke ville betale 500.000 kr/året for at vedligeholde parken, så

han ville lukke den. Men kommunen reddede den, så det nu er 6 mand fra kommunen der passer den... en stor turist seværdighed. Og flot det er den..

Sunne ligger tæt ved, og selma Lagerlöf boede kun 10 km syd for Sunne så hun kendte slottet og dens ejere, som var en stor brugs.patron.

Kørte videre nordpå gennem de endeløse skove, og ud til en vidunderlig lille kirke, som ligger i byen Gräsmark. Det er sidste skoledag for mange elever, så kirken var fuld af syngende unger der skulle synges i aften for forældrene.. mødte også nogle få studenter i Torsby , men enten er jeg kommet for tidlig eller for sent til festlighederne..

Prøvede i Hallen for at finde et VH, men det så noget lusket ud, så jeg kørte videre til Fallet vh, og fik et fint værelse her.. og som belønning fik jeg også en kæmpe stor rejemad, som hun havde tilovers.. så jeg har kæmpet mig  $\frac{3}{4}$  igennem, så orkede jeg ikke mere... ellers lækkert..

Kørt 209 km. - gået 10,8 km.

Vejr. Sol og næsten sommer 22-23 gr. og blæst. Det er ”koldt!

## Fredag d. 10. juni 2016

Ja, så er vejret slået noget om,- her kl 8, var her 6-8 gr. og en isnende vind..!..nå, men fik morgen mad og så pakket bilen . kan det snart.. – og så af sted mod Mora... Det er jo centrum her i Dalarna.. var der kl 9.30 og så ellers finde det nærmeste konditori og få noget varm kaffe - hundekoldt.. måtte så ind og få en kraftig vindjakke, og det hjalp da lidt.. gik så videre til Zorn museet - han var en af de dygtigste maler i Sverige. Han er fra 1860 til 1920, - han boede i mange år i Paris, og lavede en stor mængde portræt billeder og fik svimlende summer for dem, så han blev en holden mand.. da han kom tilbage til Mora, byggede han et hus efter egne tegninger og indrettede det selv. Super . der ligger nu et museum ved siden af med nogle af hans billeder, men syntes nu det er blevet noget mindre siden jeg var her sidst... men super dygtig maler.. gik i cafeen og fik varm suppe !, - og så over gaden til kirken. Her var godt nok mange børn, der havde sidste skoledag.. da kl. blev 13.15 strømmede det til med folk, for så kom alle studenterne !, og så blev der ellers fejret med masse af små gaver, som man hænger rundt om halsen i svenske bånd .. meget festligt, og med masser af mennesker...til sidst kørte de rundt i byen i lastvogne ol. - Fik da set lidt af kirken, som er stor og flot. Nede ved vandet ligger Vasa løbets målstreg, når der i april løber 15-20.000 skiløbere af sted på 90 km ! ruten.. og i år var der 16.000, og de 13.000 kom i mål.

Var lidt rundt i byen, og kigge lidt på Mora knive og træhåndværk, og sikke dygtige de er til det.. så fik da et par knive med hjem herfra til samlingen..

Det begyndte sørme at regne, - det første jeg har set herovre, og så gik turen til VH i Leksand, som ligger syd for Mora.. fik et fint lille værelse i en rød træhytte, - sådan skal det være i Dalarna. !,,

Bliver her også i morgen, så jeg kan komme rundt om Siljan søen..

Kørt : 117 km. - gået 6 km.

Vejr<, koldt ! - og blæst. Lidt sol i morges (solen står op kl 03.45..) og temp var 8 gr. steg til 13 gr. !..

# Sverige - juni 2016

## Lørdag d. 11. juni

Som i måske har bemærket, så er jeg ved at være langt oppe i Sverige, så dagene bliver længere og længere.. I går stod solen op kl 03.45 ( så det selv !), så det er næsten lyst hele tiden... kl 23.30 var solen gået ned men stadig lyst..

Nå, men i dag starter det med fuld sol og håber så på lidt varme også. Vil en tur rundt til alle de små søde byer om –Siljan søen.

Nu har jeg jo været her nogle dage, og har fået det *dejligste lækre Knækbrød* !- går man i et supermarked har de nok 50 forskellige slags, og de smagers himmelsk !- når det er frisk, er der virkelig smag og knæk i det ! . så skal nok have nogle pakker med hjem (hvis der er plads)..,

Vejret har været noget ustadigt i dag, men med lidt sol og overskyet og byger imellem.. men vel 17-18 gr.

Startede kl 8.10 fra Leksand vh og kørte østom Siljan søen. Først til Tällberg, hvor der ligger masser af dejlige små røde træhuse. Og også super lækre sommerhuse.. Det her er stedet, hvis man skal ha et lille træhus og man bor i Stockholm. Videre til Rättvik , som er et hyggeligt lille sted. Nede ved vandet lå en af de store kirkebåde, som der skal 20 mand til at ro. Der er hvert år stor kappestrid mellem byerne langs Siljan.. Fik engang tilbudet om at komme med ud at ro i sådan en i Virkabyn, men sagde nu nej tak..

Videre langs søen til Virkabyn, og den lille havn og kirke båden. Videre til Nusnäs hvor der lavet meget store mængder Dalar heste i træ. Var inde at kigge lidt på fremstillingen, og det er utroligt at se, hvor dygtige de er til det. Der bliver solgt meget store mængder af dem, og de gamle er oppe i utrolige priser....

Videre nordpå langs søen til Orsa, hvor der ikke lige sker så meget, men til Midsommer er der 100.000 mennesker her for at fejre.. de kommer fra hele sverige.. prøvede engang at få et værelse til festen, men folk var ved at dø af grin, .-. de er forudbestilt i årevis...

Kørte sydpå igen og gennem Mora og ud på den lille ø sollerö hvor der engang lå en fin kunstforretning, hvor jeg fik mine første rigtige benknive fra lapland.. men lukket ned nu.. de er umulige at opdrive i dag..

Kørte til Leksand, og ned til molen ved elven. Her er små færger der sejler på en lille aftentur med lidt mad ombord og det tager 3 timer, men desværre udsolgt i aften !..

Så kørte tilbage til VH, og fik lidt the og en tør kanelbolle fra i går...

Fik mig ellers en fin ny stok i dag, - direkte hugget i en lille skov langs vejen..

Kørt 185 km. – gået: 9,7 km.

Vejr: sol-overskyet. Regn. – 18-19 gr. og ingen vind.

## Søndag d. 12. juni

Starter fint med sol og blå himmel,,

Har ellers haft en hyggelig nat på vh. – en familie kom hjem kl 02.30 og snakkede og larmede til kl 03... og så er det lige, Hvad vil de på et vandrehjem, hvor man er i seng kl 22.00 !...

Nå, fik da morgenmad og pakket, - fik også en snak med et tysk par fra Hamburg, der havde sejlet til Finland og så ellers kørt gennem Finland og Sverige . - en lang tur , og så med en unge på 1 år...

Nå, kom af sted kl 8.25 og kørte nordpå. Kom gennem dejlige landskaber med små bjerge og søer, og masser af skov. Kørte til Boda kirke og videre ned bag ved, hvor der ligger et ”stort ” vandfald Styggforsen i en smal kløft. Smukt sted, som man mener er lavet ved et meteor nedfald, og så jordforskydninger. Der lå i sin tid 26 vandmøller ned gennem kløften..

Videre gik det, og så var der lige 30 km. Jordvej, og det er faktisk ganske udmærket at køre på.. de almindelige veje er ikke i særlig fin stand heroppe i norden... og der er jo heller ikke meget trafik her. Da jeg kom hen af jordvejen, stod der lige pludselig en kæmpestor elg ude på vejen. Den løb af sted da jeg kom, så ingen fare.. men den er stor som en hest og springer som en hjort...sjovt.. der sker 1000 vis af ulykker med påkørsel af elge om året..

Kørte ind i Edsbyn, hvor der er mange smukke store træhuse fra gl. tid. Og videre til Järnsö ,med en super flot udsigt over søen og de store skove,, her er smukt..

Kørte til Hudiksvall som ligger ved Østersøen, og fandt et fint VH - privat, så dobbelt pris!..

Gik lidt ned til vandet og læste lidt Dickens, men vinden er stadig kold.. så med at finde et sted i solen og i læ..

Kørt 268 km.

Vejr. Sol og let skyet hele dagen- 21 gr. – kold vind..

## Mandag d. 13. juni 2016

Start fra vh i Hudiksvall og kørte ind til byen og gik en tur. En meget smuk by med hyggelige gader og parker og med vand rundt om. Ved ikke hvor stor den er, men vel 40-50.000 mennesker. Kørte videre lidt nordpå til den lille bitte samling af huse Gränsfors, hvor der ligger et fint lille bruk der laver ØKSER... Gränsfors Bruk - Jeg har nogle af deres økser derhjemme, så særlig sjovt at komme på fabriken og snakke med de folk der står og laver dem. De har et øksemuseum med 1000 vis af økser fra hele verden. Og på fabriken har de nu gang i 6 exenterpresser for at lave økser, så de har travlt. Start kl 6.15 til 15.15 og så kommer 2. skift... det er altså utroligt at se dem lave sådan en økse ud af en klump jern i løbet af 3-5 min.. det er store presser på 30-40 tons tryk, så det gungre i hele gulvet... de laver forskellige økser og de er utroligt ens. Efter de er kølet ned, bliver de pudset og hærdet på en ny induktions hærdemaskine, som de ikke havde sidst. Så bliver de pudset igen, og derefter lak. Så kommer der skaft på og et par kiler. Så er de klar til pakning og forsendelse til hele verden.. Jeg har set dem i England mange steder og i Danmark. Selvom de nu syntes det ikke var nok vi købte af dem !. men det er dyre økser, når vi snakker 1. class.. Gik der i 3-4 timer og fik en snak med de fleste af dem..

Kørte derefter ud til østersøen til Haga brygg, hvor der var et lille museum for påhængsmotorer ! der var vel 50 forskellige.. fik lidt kaffe og så videre til Söderhamn, en smuk lille by med masser af gang i den..

Kørte lidt ind i landet igen til Växhuset VH. Min gps gav op på halvvejen, så måtte spørge om vej, og en kone kørte foran mig 3-4 km ! for at jeg kunne finde det. - det lå inde midt i en skov, og jeg havde aldrig fundet det... Meget specielt !! en rigtig øku flipper der har lavet huset selv, med solceller og jordvarme, øko landbrug med høns og grise.. gæstehuset har kun 12 volt ! og kun et das.. men der er dog vand...7

Men her er fred og ro, og hyggelig ild i pejsen...

Har fået (hugget !) mig en ny stok i en skov, så har været i gang med at skære den lidt til inden den bliver tør, og med en ny skarp dolk, så var der blod på fingeren,, ups..



Jeg kørte forleden dag på cykel rundt i Bengtsfors, og der var ikke en meter cykelsti, og jeg har bemærket, at det er der faktisk ingen steder !, så det er med livet i hænderne at cykle på vejene. Derfor ser man heller ingen på cykel.. måske i de store byer...

Kørt i dag ; 204 km i alt : 2338 km.

Vejr: sol og sommer igen <<<<<< det har været 24-28 gr. og sol...

## Sverige juni 2016.

### Tirsdag den 14. juni

sov i nat i det fine lille øku hus, ude på landet, og da jeg vågnede i morges kunne jeg ligge og kigge ud af vinduet på en grøn birkeskov med hvide stammer. 2 m fra vinduet !.. smukt.. der var kun mig og et ældre ægtepar, så der var ro i nat. Fik morgenmad (næsten økologisk!) og pakket og så af sted kl 8. kørte ud til Østersøen, og ned langs kysten og den fine skærgård. Her ligger masser af små søde fiskerbyer, så kørte til Ljysne, hvor der ligger en stor dæmning fra 1949, over den store elv. Og så er der masser af strøm...

selve byen har en lille hyggelig havn, med 2-3 små røgerier til fisk, med rigtig birkebrænde!.

Ved siden af det lille sygehus lå et meget stort fint hus. Det er et flere familiehus med 8 lejemål, og de må have god plads... har set flere af dem her på egnen..

videre til Vallvik, som jo også har en lille hyggelig havn, men også en KÆMPE stor fabrik lige ved siden af.. Det lugtede og sydede, men ved ikke hvad de lavede. Fik en snak med en pæn ung dame på 84 år, som havde boet der siden 1955. hun fortalte at den store skole i byen var nedlagt, og nu ved at blive bygget om til ejerlejligheder. – til rige folk fra Uppsala og Stockholm, som bruger dem til sommerbolig.. også de store familiehuse, var solgt til folk som sommerbolig..

langs vejen videre stødte jeg på nogle af de gamle vejsten fra 1700 tallet. De stod langs vejene i hele sverige og angiver hvor mange mil man har kørt/gået. 1/4, 1/2 og 1 mil (= 10km). Men ikke noget om hvorhen man kørte. Eller hvor langt der var.!.. utroligt de står der endnu. De står mange steder...

Kørte så direkte til Gävle, som er en ret stor by. Her ligger et flot Jernbane museum. Så hertil kørte jeg så, og gik rundt og kiggede på tog i timevis. Det er virkelig flot lavet ( ikke så flot som i York), men med fine maskiner og gode materialer og skilte..

Der er 2 store remisser og så ellers et kæmpe baneterran, med tog og vogne, så nok at se på.. Har været i Gävle nogle gange, så kørte videre sydpå til en lille by Gimo, hvor jeg vidste der var et fint lille VH. Der var nu ikke et øje, så ringede til manden: ” jeg er der om 2min.” og 1½ min. efter var han der !... fik et meget fint værelse, og her bor ellers kun nogle håndværkere. - dem er der altid mange af på vandrehjem, når de er ude at arbejde i landet . disse er fra NCC..

Fik noget af spise og så en slapper med Dickens i solen.

Kørt 241 km.

Vejr. Sol og sommer med 25-28 gr. nogen vind..

### Onsdag den 15. juni

Et meget fint lille vh i Gimo, og da jeg ved at være færdig med at pakke, kom en dame og skulle passe butikken, og jeg skulle ikke gøre rent(det gør man ellers altid når man rejser), nej, for det ville hun gøre for mig. ! hun var fra Skåne. Og altså lidt dansker, og vi fik en lang snak og hendes ferie ved vesterhavet osv...

På vejen til Uppsala, så jeg hvad NCC folkene var i gang med: en 14 km lang ny vej. Og det er ikke for tøsedrenge. - kæmpe sten over det hele, - de må sprænge 100 vis af meter bjerg væk og der var to store boremaskiner der laver hullerne til sprængstoffet.. sikke et arbejde.. Kørte kl 8 og direkte til centrum af Uppsala. - en stor by, så p-priserne er derefter 36,-/time ! ... Gik en tur op og kiggede på det gl.slot og ned i byen for en kop kaffe og en kanelbole,, videre ned til domkirken, hvor jeg har været adskillige gange, så hvis i vil se billeder fra den smukke kirke, så gå på webside under Billeder.Sverige 20xx. Gik rundt i den dejlige by og ned langs elver der løber gennem byen. En meget smuk og hyggelig by med mange fine bygninger og universitetet ligger over det hele. Her er også en masse cykler og en smule cykelstier... var i Salu hallen og kigge . altid et fint sted med 1 kl vare..

Lige syd for Uppsala ligger en masse meget store stutierier med masser af travheste (elign), og store indhegninger med store løbebaner til hestene.. der må være penge i det.. – i Stockholm ligger en kæmpe stort væddeløbsbane.

Lidt længere henne af vejen, kom der pludselige en militær maskine og dumpede ned på en kornmark, og i løbet af minutter, satte han 8-10 soldater med fuld oppakning på + en hund .. af på marken og lettede igen. Og soldaterne forsvandt ind i skoven i et nu..

Kørte videre ud til Skokloster slot, som ligger ude på en halvø. Et meget stort smukt slot bygget af en Brahe i 1600 tallet.. han startede på en masse men kassen løb tom, så en del er ikke færdig endnu...men de er ved at lægge helt nyt tag på og det er noget af et job.

Fik en privat rundvisning, og pigen viste mig en masse rum med utrolige mængder af gl forlader bøsser, pistoler, rustninger, - de må have kostet ham en formue... og alt er der endnu.. på 2. sal var der et meget stort rum, som var tomt. – det var en stor gildesal , som aldrig blev gjort færdig, og hans datter, som arvede det hele ( kun to piger overlevede ud af 11 børn), bestemte at det skulle stå urørt, og det gør det stadig!... helt fra 1685... et fantastisk slot med store skatte..

Kørte så viderer til Strängnäs, som er en lille domkirkeby, som bare er helt utrolig smuk og hyggelig. Der er vand på tre sider af byen, og med en lille havn (søen er MÅleren) . var en tur rundt i byen og nede ved vandet og rundt ved kirken. (billeder på web- sverige 20xx).. sidst jeg var her var det 6. juni 2xxx, og der var fest i hele byen på National dagen. Kl 9 var der nogle hornblæsere der spillede fra toppe af det store kirketårn- smukt.

Kørte lidt syd for byen til det lille vh i Malmby. – har boet her flere gange, men er nu renoveret. Og så er det fint med silkesengetøj og håndklæder (som man ellers selv kommer med ).. så ren luksus.. Fik læst lidt dickens i det gode vejr..

Kørt 195 km.

Vejr. :super sol og sommer- 28-30 gr. og lidt vind...

## Torsdag d. 16. juni 2016

Sov fint i de lækre lagner og en rigtig god seng. Der bor et par håndværkere, men de var startet kl6, så dem så jeg ikke meget til.

Kørte ind til strängnäs igen, for lige at kigge lidt mere på den fine lille by, nu jeg er her. – nå, den er nu ikke så lille, her bor vel 15.000 mennesker og en masse industri og teknologi - Fik lidt kaffe og kørte så videre nord-vest.

Kørte først til Flen, med ca. 9000 indb. Og der var mange sorte hoveder og masser af tiggere i byen. Banen til Stockholm går her igennem, så der kom buldrende med tog hele tiden. Fik købt lidt the og så videre ind imellem søer og skove.

Det var af nogle af de små veje, og så i en lille by – Sköldinge - lå den fineste lille gamle kirke. Det var med et flot tårn og en extra klokkestabel, og taget var af lange træstave. Flot flot. Var inde i kirken og den var rigtig fin. Der gik så en mand derinde, og maledede med en lille pensel. Han var konservator, og var i gang med at rengøre alle de gl. epitafier der var i kirken. Og han var nok færdig om 3 uger...og

han kunne se hvor langt han kom.. gammelt støv og sod fra århundrede.. og sikke noget træskærer arbejder der var.

Kørte så 5 km videre, og så var der en kæmpe stor kirke med et kæmpe spir, og der var ca 3 huse i nærheden, men det var så en gl. godsejer der åbenbart havde bygget den i sin tid. Kæmpe stor og flot...og med eget gravkapel bygget til kirken..

Kørte videre nordpå, for at kigge på den gamle malmbane der gik over Hjalmeren. Den var ca.25- 30 km. Lang tovbane med runde metal spande til malmen. De blev fyldt automatisk og så ellers bare de 25 km. Sydpå, og så automatisk tømning. Og så tilbage igen... den kørte i døgndrift, og selvom spandene kun kunne tage ½ - 1 m<sup>3</sup> hver, så blev det til kæmpe mængder..

Da jeg kom til Hjalmeren - en meget stor sø, hvor banen kørte over, kunne jeg se alle masterne, men ingen spande !. holdt lidt ind, og kunne så se at der ingen kabler var heller.- så banen er blevet nedlagt for ikke så længe siden, og nu står kun tårnene tilbage.. ved så ikke om man ikke bryder malm mere..

Kørte sydpå, og kom forbi et stort slot, som var noget særpræget. - det lignede noget fra 1001 nat på afstand. Men det var vist lidt gammelt og noget specielt med mange tårne og spir på taget. Det var lukket men man kunne gå i parken..

Så forleden dag et kæmpe stort indkøbscentret, der var bygget som det kongelige palads i Peking !, med 5-6 etager pagodehus og en stor ringmur med tårne og porte.. !

Fortsatte mod Söderköping, men da jeg nåede til Katrineholm, var der vejarbejde, så der var en omkørsel. Og jeg kørte og kørte efter de små røde pile, og da jeg endelig nåede til Norrköping, så havde jeg kørt en omvej på over 55 km !.. ekstra - så i stedet for 91 km blev det til 146 km.. og det var ikke mig der kørte forkert, jeg fulgte bare skiltene... sammen med de andre..

Da jeg endelig nåede til Söderköping, var der kø i flere km. - det kan skyldes, at man på hovedvej E18, har lavet en gennemførsel af Göta kanalen, så hver gang man åbner broen for et skib, så står trafikken stille !. og om sommeren kan det være timevis... man snakkede for mange år siden om, at lave et hejseværk, og så løfte skibene over vejen !, men det ligger nok i en skuffe i stockholm..

Kom endelig – noget forsinket til VH i Söderköping, og fik et værelse for 3 dage, så jeg først skal videre på søndag. Det kan være hundsvært at finde et værelse fredag og lørdag, så derfor bliver jeg her i den lille hyggelige by. Mange af scenerne til "Madicken" er optaget her..

**Kørt : 269 km. - I alt kørt 3043 km.**

**Vejr: småregn hele dagen, 18 gr. og stille.**

## Fredag d. 17. juni 2016

### Söderköping.

Det var godt nok held at jeg fik sådan et rum i 3 dage. Her er ellers fyldt op, og jeg har som den eneste et stort 4 mands rum!- der er ikke mere end 7-8 rum.

Startede langsomt, og fik morgenmad og så kørte jeg de få 100 meter ind til byen. Her bor vel 5-7.000 mennesker, så det er til at overse. Da jeg havde kørt de 200 m. var min forskærm på cyklen ved at falde af, da der manglede en møtrik. Faldet af et sted. Kørte til den lokale Stark og 10 min. efter havde jeg påsat en ny- gratis møtrik, så jeg kunne køre videre. Fint nok. Göta kanalen går gennem byen her, så jeg bestemte at køre en tur langs med kanalen, da der for det meste er en lille sti langs, for rep. Af kanalen. Så kørte de 6 km ud til Mem, som er den første sluse på hele Götakanalen, og altså indsejlingen til denne fra Østersøen. En skøn tur, og der var da lige en båd der skulle gennem slusen, så slusevagterne måtte i arbejde. Der er en vagt ved hver af de 58 sluser, som betjener denne. Snakkede med vagten, og han fortalte, at der kan komme 25.000 sejlbåde igennem sluserne om året.. så der et travl her i juli.. nogle sejler ikke gennem alle sluser men alligevel.

Kørte tilbage til Söderköping, og fik dejlig kaffe på torvet i sol og 28 gr. og ikke en vind. Skønt..

Kørte så til den anden side af kanalen og kørte 2-3 km hen til sluse 3-og 4. og her går kanalen som sagt over/under/gennem E22.

Fik en tur gennem byen og den gamle boghandler fortalte, at noget af filmen med Madicken, er optaget her i byen.. Boghandelen er den ældste i Sverige og den har været der siden 1815..

Fik lidt mad på Å-cafeen, og der var billig frokost med salat, brød, drikkevare, kaffe og alt hvad du kan spise for 79,- sek. Meget hyggeligt sted med fin gårdhave, hvor man kunne få sin mad..

Tilbage til vh og fik et lille hvil, og så en tur på cyklen igen rundt i den lille by, hen til en flot kirke, mv. rundt i byer en der opsat hængekøjer, nok 50 stk. og ved hver er der en lille kasse med bøger. Det er det lokale bibliotek, der vil have folk til at ligge og læse en god bog !- knippel ide..

Nu jeg var i gang med at lae cykel. fik jeg efterspændt alle skruer og efterspændt alle eger, de små hjul har det med at spændingen på egerne. Var engang på Avernakø, og der var hjulet lige ved at falde af, da det halve af egerne var løse...

Kørt 0,0 km. -                   cyklet 29,6 km.

Vejr: super sommer med sol hele dagen- 28-30 gr. ingen vind..

## Lørdag d. 18-06-16

### Söderköping.

Det var regn fra morgenstunden, så havde god tid.. startede kl 9.30 da det lysnede lidt, og da jeg havde cyklet 300m. stod det ned i stænger. Så godt med regntøj..

Kørte ned til sluserne og over på den anden side af kanalen, da jeg havde set, at der er et udkigstårn oppe på toppen af klippen. Spurgte et par folk, hvordan jeg kom derop, og de viste en lille snørklet vej som bare var stejl opad... fik mig mast op og på toppen var en lille sti og lidt henne var der et udsigtstårn, så man kan se ud over hele byen og hele landskabet... flot... da jeg gik tilbage kom der en kone med nogle hunde., de havde sovet i telt på toppe af klippen med den fineste udsigt. ! - smart... Gik ned igen og op på torvet, hvor der i dag er musik og dans i hele byen. Der var tre steder samtidig, så det var bare at vælge.. nogle var supergode og andre gode.. forskellige former for dans og forskellig musik, så noget for alle.. Desværre kom der nogle kraftige byger indimellem, - lidt synd.

Fik lidt at spise og var tilbage på vh for en slapper. Kørte ind til torvet igen (400 m), og hørte mere musik og mere dans... her i eftermiddag har det da holdt tørvejr, men overskyet.

Rigtig synd de ikke havde bedre vejr, det kunne have været rigtig hyggeligt i sol og sommer og varme..

Kørt 0,0 km,                      cykel : 7,3 km.

Vejr. Overskyet med byger. 15-18 gr.

## Søndag d. 19. juni 2016

fik pakket og morgenmad, og lidt rengøring, og så af sted fra Söderköping. Kørte vestover mod Motala, og på vejen var jeg forbi Borensberg, hvor Göta kanalen går igennem, og der er en sluse der. Men der ligger også de dejligste lille hotel: Göta Hotell, - har boet der et par gange og spist der et par gange. Et ren eventyr sted.. men smukt og godt.. På vejen mod Motala mødte jeg masser af biler og mobilhomes med cykler på taget. Der har været afviklet det største cykelløb i Sverige med 20.000 startende og de cykler så 300 km. Rundt om Vättern. Hvis man er en tøsedreng, kan man nøjes med 150 km. Med så mange folk i byen, så er alt sengeplads suget væk, så derfor holder jeg mig væk ide dage.. Inde i Motala var der kun oprydning efter de mange mennesker, og så det hyggelige havne miljø.. det er en af Sveriges tunge maskineindustribyer, med motorer til skibe, og tog..

kørte nord om søen og ned til Karsborg. Her ligger også sluser og kanalen går her igennem, så havde håbet på en tur op gennem sluserne, men lukket søndag og mandag. Eller kan man sejle hele dagen op gennem sluserne og så med bus tilbage. Kørte i stedet op til den kæmpestore borg, som blev bygget engang, men inden man var færdig med at bygge hele det kæmpestore anlæg var den forældet. Men militæret bruger den stadig og der ligger nogle regimenter her. De har så lavet et militær museum, og det er virkelig godt. Med masser af udstyr, og billeder fra dagligdagen. De har også været udsendt til mellemøsten og Afrika. Hele anlægget har selvfølgelig en stor garnisons kirke med plads til masser af soldater..

var oppe ved slusen igen, og kiggede lidt på det store fine hotel Kanal Hotellet, som så noget lukket ud !. ellers det fine gamle hotel i byen.

Kørte så til Forsviks Bruk, hvor der er et VH, så fik en seng der. Har været her nogle gange før, og de har nu fået lavet et museum i det store bruks kompleks, møllen, vandturbinen, træsliberhuset, jernstøberiet, smedien, modelværstedet, den lille jernbane, osv. Fint sted, en af de store haller er lavet om til theater, og der var faktisk forestilling i aften.. den lille jernbane blev brugt til at hente/bringe vare hen til kanalen, hvor de så blev sejlet videre.. Kanalen har været meget vigtig for at sådanne bruk har kunnet fungere. Her er også kunstmuseum, og cafeer. Fik gået det hele igennem og en tur op til slusen, som er den højest beliggende af alle, så herfra bare nedaf.. I en af de store haller har de bygget en stor hjuldamp, en kopi af en, der forliste i 1900 ude på søen, og de har så hentet maskinen og hvad der ellers var tilbage, og de har brugt de sidste 10 år på det.

VH ligger i en af de gl. arbejder boliger, og er vældig fint.

Vandrehjem er jo noget som alle bruger i Sverige så der er masser af dem, og de fleste er af meget fin stand, nogle store ,nogle små, og priserne svinger meget. De bedste står STF for, og borger for kvaliteten. Jeg rejser nu, da der er god plads, og ikke så mange støjende unger- kun snorkende gamle..

Vejene her i Sverige: er som regel super fine, og kun når man når ud i nordområdet, så er de noget hullede.. De har nogle mærkelige motortrafikveje med 3 baner, og så er der 1 eller 2 baner i hver retning alt efter hvor bakket der er. Hvilket betyder, at man altid har en kø efter sig, hvis man ikke lige kører lidt mere end man må.. og når man så kommer på 2 banet, så bliver man overhalet i et ruf...her er det jo store Volvoer, BMW, Mercedes og Audi.. små Fiat -biler findes ikke !... i det hele taget kender man ikke alle de små biler vi har i dk.

**Politiet, ser man ikke meget til, men der var dog en hastighedskontrol og razzia ved ømkørslen forleden dag. Ellers er her et hav af Stærekasser, men de er mærket, så man ved de kommer.. forleden dag på vej til Uppsala var der 10 stk. på 30 km vej..**

**Kørt 210 km.**

**Gået i alt ca. 123 km...**

**Vejr. Overskyet og ustadigt, - 16-18 gr,**

## Sverige juni 2016.

### Mandag d. 20. juni

Kom til at tænke på, at rejse på den måde jeg gør. Jeg har nogle ting som jeg gerne ville se, og så må tiden vise, om det kan gøres til virkelighed. Sommetider er det jo med se det, der kommer på ens vej, og lade resten ligge. Så derfor laver jeg heller ikke en rejseplan og bestiller værelser 3 mdr. i forvejen..

Det med at bo på vandrehjem, er lidt bøvlet, men ret hyggeligt. Man skal jo selv rede seng, lave mad, rydde op, gøre rent, stå i kø, hvis der er mange. Men man kan gå og komme som man vil. Og på denne tid er det næsten altid til at få en plads. Man får jo eget rum, så den med store sovesale, den finde ikke mere. Men B&B er noget nemmere og koster faktisk det samme.. men dem er der ikke mange af!.. Man får hurtigt lavet sine rutiner med at pakke og lagt i den rigtige rækkefølge i bilen... Jeg vil tro at STF har alene ca 350 vandrehjem + de private..

Vil i dag gå en tur ind i Tividen nationalpark, hvis vejret arter sig..

Startede kl 8.45 og kørte op til Tivid, og købte lidt mad i den lokale brugs. Disse små brugser er der stadig, og da det er et stort land, kan man kommet til at køre meget langt, hvis de forsvinder.. denne var en rigtig landbrugs, med hammer og søm og kedler og gryder mv. som Bjert brugs i gl. dage.. Videre ind i selve Tividen, som er en meget stor naturpark på 1350 ha, som ikke bliver rørt med en motorsav + alt det alm. Skov rundt om. Så et kæmpe område.. Kørte til deres informations centrum, men det var ved at bliver bygget om , så jeg kunne ikke få noget kort over området. Så ingen tur til lasse i dag.. men jeg kørte da rundt derinde det meste af formiddagen.

Kørte videre til Karlsborg, og gik en tur i byen denne gang. Var på en lille cafe, og bageren var kunstner ved siden af, og det var faktisk ikke så tosset det han lavede. Se billeder..

Kørte videre sydpå til den lille dejlige by Hjo, og kørte ned til den lille havn med hyggelige både og fiske huse, hvor nogen har servering.. . gik lidt rundt i byen og ind i de forskellige antik forretninger der er. Og også her en kæmpe stor fiske grej forretning. Da der er masse af fisk i søen.

Kom også forbi *System Bolaget !* - og de ligger jo i hver en lille og stor by i hele Sverige. *Man kan ikke købe vin, spiritus, stærk øl ol. Undtaget på System Bolaget !-* og det ejer staten !... man kan jo syntes det er uden konkurrence, men de har et kæmpe udvalg i vin mv. som man ikke ville se i de mindre byer.. men man skal køre efter det... Det er faktisk første gang i mit liv jeg har været i en sådan forretning, og priserne er noget højere end i danmark/tyskland... ved faktisk ikke om der er max antal på hvad man må købe af gangen..

Da klokke blev 17, gik jeg på det lokale vandrehjem og fik en plads i den gl. herskabsvilla, som ligger i selve byparken, med udsigt ned til minigolf banen og søen.. fint sted...

Der ligger også i byparken det store hotel Bellevue, som bare er lækkert, og ligger et godt sted, hvis man kommer med færgen fra Frederikshavn.. har boet det nogle gange.. fint sted..

Kørt: 109 km.

Vejr.: overskyet og blæsende . – koldt 17-18 gr.

### Tirsdag d. 21. juni 2016



Kom sent op, - sov lidt længe i dag.. men fik da morgenmad og pakket, og så af sted ned mod Tidaholm, - en lille by, hvor der ligger et gl. industri område, som er nedlagt og nu lavet om til kulturcentrum for byen, med skoler og museum og bibliotek mv.. fint sted. Kørte videre ned gennem de knap så store skove, og kom så til Borås, som er en ret stor by med 100,000 indb. Jeg ville se deres tekstil museum, som jeg stødte på sidst jeg var i byen. Fandt langt om længe en pplads, og fik så på jagt efter museet, men det var ikke der hvor jeg syntes det skulle være. Prøvede så at finde turistbureauet, men det var også væk.. nå, fik lidt at spise og var så inde i et fabriks udsalg for Borås tekstil. Byen var før centrum for alt tekstil industri i Sverige, men nu findes der ikke en fabrik tilbage ! - som i Herning.. nå, jeg snakkede med damen i forretningen om museet.- ”jamen det ligger da lige her rundt om hjørnet”... og det gjorde det så. Men det var et helt nyt og kæmpestort museum + skole + ++ i en af de gl. fabriksbygninger der er lavet om. Og sikke et museum. Super flot, og med masser af gl. maskiner og stoffer og symaskiner og og.. så jeg fik der i timevis..

Det har regnet hele formiddagen i stride strømme, men hen over middag blev det sol og varmt. Kørte mod vest ud til kysten, til den lille by Åsa, her er et vh, som ligger ned til vand og strand. Det var i gl. dage børne-ferie koloni for børn fra de store byer, specielt efter krigen. Nu er det så vh, og jeg fik et ok værelser.

Fik lidt mad og så en gå tur ned til stranden, som er lidt skærgårds agtig.. tilbage igen og så ud i den sene sol og læse lidt Dickens..

Kørt : 243 km.

Vejr. Regn hele formiddagen, sol eftermiddag.. ca 12-19 gr.

## Onsdag d. 22. juni

Startede med en lille tur ned til vandet og de gl.børnekoloni huse . solen var på og det var ret så smukt med vand og skærgård. Fik lidt at spise og så pakket og kørt . Direkte til den lille by Horred, hvor der ligger en stor væveri virksomhed Ekelund, som er verdenskendt. Samme standard og type som Damask væveriet var i gl. dage.. de havde nu ikke åbnet, så jeg fik en tur op til den lille kirke i byen.. Var tilbage ved åbningstid, og så var jeg der ellers de næste 5 timer!.. man kan nemlig få lov at gå ned i produktionen og se, hvordan de laver alt på deres væve. Det er jacard væve med styring af hver eneste af de langsgående tråde, så man kan lave de mønstre man ønsker. Det blive nu styret på PC, men før var det store hulkort. På en væv kan der være op til 10.000 tråde, den skal holde styr på hver enkelt.! - og ingen skytter, - tråde bliver skudt igennem væven med 300 slag pr.min, Da jeg havde gået der noget tid, havde jeg jo spurgt dem alle om, hvad der skete og hvorfor... !.., men de var ret tålmodige.. Et helt utroligt sted, som hele min tur var baseret på. Og det var sørme ikke spildt.. en super oplevelse,, og så kunne jeg jo få mad i cafeen og købe alt det stof jeg havde råd til... Det koster desværre en formue, så det blev ikke til meget !.. - jeg måtte faktisk ikke lave billeder på fabrikken, men ”kom til” at tage et par stykker..

Da jeg endelig kunne løsrive mig, fortsatte jeg til Skepphult, hvor man laver de bedste støbejerns pander og gryder.. Desværre kunne jeg ikke komme i støberiet, men gik så rundt i butikken et stykke tid..

Jeg spurgte faktisk pigen, vedr. SystemBolaget, - om hvor meget man måtte købe, ? = der er ingen begrænsninger, man skal bare bestille det i forvejen, hvis man skal bruge store mængder - til fest ol. ! - så er den klaret. Hun vidste det faktisk heller ikke selv, men måtte spørge en kollega!.

Fik købt en skrællekniv, da jeg vist ikke mangler nogen pander ol. Men det er top kvalitet det de laver.

Og fortsatte så til et vh lige i nærheden. Helt ude på landet var der en meget stor landbrugsskole, som er vh om sommeren. Da jeg kom, kunne jeg jo godt se det ikke var åbnet, det stod faktisk i kataloget.. mens jeg prøvede at finde et andet sted, kom en kone forbi, og spurgte om jeg manglede hjælp, og hun sagde så<. Prøv at se om du ikke kan få en plads derinde <!- og jeg maste så ind i et køkken, hvor der

var et par folk, og jo,- jeg kunne da godt få et rum, selvom de først var klar på mandag ,, så jeg fik et rum og et køkken til 100 mennesker . faktisk 6 køkkener ! og så har jeg ellers hele skolen for mig selv. Her er ikke et øje ! - Til daglig er her 180 elever ! og her er nok 10-12 store bygninger,.. fint nok... Fik vasket bilen lidt og så lidt mad...

**Kørt : 143 km.**

**Vejr. Lidt sol i morges, ellers regn resten af dagen. 18-20 gr. lige nu siler det ned..**

## Sverige 2016-06

### Torsdag d. 23. juni

Stora Segerstad vh- Det er altså mærkeligt at bo her på den store skole. Her er ikke et øje nogen steder, alle døre er åbne, og man kan gå over det hele, Det er faktisk som "Palle alene i verden".. Først kl 8 kom der en maler der skal male husene udvendig i ferien..

Nå. Fik pakket og morgenmad, og så af sted til Alvesta, hvor der var formiddagskaffe i den lille bagerbutik på hjørnet. Videre til Huseby Bruk. Det er en meget stor herregård på 2300 ha. Med et stort slot og alle de gl. bygninger er bevaret, og er nu museum.

Desværre kunne man ikke komme ind i selv hovedbygningen, men resten var tilgængelig. De havde eget mejeri, mølle, jernstøberi. Savværk, elværk, snedkerværksted, smedeværksted, høvlefabrik, stor hestestald, en stor park og en stor urtehøve. Så nok at se på.

Efter nogle timer, gik det videre til Växjö, en stor by med en stor domkirke og et hyggeligt centrum. Fik lidt at spise –kina mad. Og gik til domkirken for at kigge. Den har et kæmpe stort dobbelt spir, som kan ses over hele byen..

Kørte videre lidt nord for byen, hvor der ligger en gl. borg Kronoberg lige ude i søen. Et smukt sted, så jeg fandt stol og bog frem, og fik læst lidt i det super dejlige vejr..

Kl 16 kørte jeg til vh i Moheda, der ligger lige nord for Växjö. Fik et fint lille værelse, men desværre med hovedvej 26 lige udenfor døren, og i dag skal alle svenskere flytte rundt, da det er Midsommerdag i morgen, og så går alt i stå. Alle butikker lukker kl 12, og åbner ikke før lørdag kl 12. !... Jeg vil prøve at komme til en midsommerfest ved søen et sted. Men har da fyldt køleboxen, så der er lidt at spise..

Kørt: 161 km.

Kørt i alt : 3909 km

Gået i alt : 138,41 km

Vejr.: lidt tåget, men så sol og sommer resten af dagen, . 30-33 gr.

### Fredag d. 24. juni.

#### Midsommerdag.

Ja, dagen startede nu ikke for godt, med regn og overskyet, men skulle klare op over middag.. Vil prøve at komme til en stor fest på en campingplads nord for Växjö..

Startede kl 9.50 og kørte igen til Kronoberg med den gl. borg. Blikstille vand og mildt. Smukt sted..

Kørte kl 11.00 til Evedal, hvor der er en stor plads, lige til at holde Midsommerfest, så det halve af Växjö kom herud. Masser af folk, og nogle få med blomsterkranse, og ingen i folkedragt, uden folkedanserne, som har deres helt egen dragt her fra växjö. Vældig flot, og alle havde selv syet den.

Kl 12. blev majstangen - der var pyntet med blomster og egeblade – båret ind på pladsen og rejst op.

Og den er bare tung, så de knoklede med det.. men den kom op og så begyndte dansen omkring

stangen..Vejret var blevet super med blikstille og 28-32 gr. så perfekt.. Her var masser af mennesker, så jeg kørte videre til en mindre midsommerfest på den anden side af søen. Her var et par rigtig gode musikerer, der bare kunne alle de gamle sange og danse... så unge og gamle dansede rundt og rundt..

Der var lidt konkurrencer og nogle gik i vandet.. så fin stemning.. var der til de lukkede kl 15, og

kørte så 1 km. Videre til kirken, som også havde fest i dag. Og så havde de lavet 3 stk. jordbær

roulader på hver 5,5 meter !- så der var nok til de mange folk på pladsen, og det forsvandt da næsten

også det hele.. snakkede med en pige, som havde haft en kæreste i Danmark og kendte godt til Kolding .. og hun kunne da også nogle danske ord.. hyggeligt..

Det med at snakke med folk her i Sverige, er ikke det store problem. Jeg snakker dansk til dem og de snakker svensk til mig.. dog bruger jeg svenske ord, for de ord der er ganske uforståelige for svenskerne. Talord, tvål, diske, osv.. dog snakkede jeg med en gl. gubbe i går, og det forstod jeg ikke meget af.. men ellers ingen problem. Har snakket lidt engelsk med nogle helt unge mennesker..

Man møder helle ikke mange danskere herovre.. – jeg har mødt 4 danske biler og en kølervogn, - har hørt nogle snakke dansk, ellers ikke meget. - det er jo synd. Men selvfølgelig udenfor sæson..

Nå. Jeg fik efterhånden midsommerfest nok, så kørte en dejlig tur ud på en stor halvø lidt nordpå.

Med dejlig skov, vand på begge sider, og på små jordvejen. Dejligt..

Nåede vh kl 18, og fik så lidt at spise og læste lidt Dickens.. - han skrev mange og lange bøger, - denne på 1000 sider, så god til en ferie..!..

Jeg har heller ikke set tv ellers hørt radio, så verdens gang er gået helt forbi min næse, men det er jo også ret lige meget.. det eneste jeg har hørt , det var svensk vm fodbold..!.. fok her, er ikke helt tilfredse med indsatsen fra det svenske hold..

Men jeg har haft stor glæde af mit lille Mobil modem, Det har virket fint, undtagen i Bengtsfors oppe på bjerget. Selv ude i skovene virker det.. Man er ved at lægge lyslederkabler ned overalt i hele Sverige, så det kører herovre.

**Kørt 84 km.**

Vejr. Start med regn, opklaring og så sol og sommer resten af dagen og aften. 28-32 gr.

## Lørdag d. 25. juni

Bestemte mig til at køre sydover, og så se hvor langt jeg kom, så startede kl 8 fra Moheda vh, og kørte mod Kristiansstad og var lige inde i Biltema, som har en kæmpe forretning her. Kørte ind i skåne og ned mod Ystad. Kom forbi den lille by Ålmshuklt, hvor Ikea har en kæmpe forretning, og et kæmpe centrallager og fabrikker.. det er stort..

Kom til Ystad og gik lidt rundt i den forladte by, da det jo stadig er Midsommerfest, så ingen forretninger er åbne, kun et par kinesere har åbent, så fik lidt mad, og blev igen snydt !. bliver man aldrig klogere af de kinesere !.. gik en fin tur rundt i byen og ned langs havnen, hvor bornholmerfærgen startede og de store færger til Polen er der..

Klokken var nu 13.00, så bestemte at køre hjem, selvom det var 30 gr og solen skinnede.. så kom over øresund kl 14 og storebælt kl 16, og på vej over fyn, så kom der regn og 18 gr. !... hele vejen hjem , og var her i Bjert kl 17,45.

De meget venlige naboer, havde slået græs og vandet blomster, og passet hus, så alt var ok, og haven fin: så tusind tak til naboerne !.. dejligt.

Havde kørt lidt langt i dag, og var helt mørkbanket, så det blev bare til lidt mad og så lidt oprydning, og så i seng...

Sov bare som en sten, men kom da op kl 7 og så blev bilen tømt og vaskemaskinen startet op, og det bliver til nogle maskiner i løbet af dagen..

Har nu tømt det hele, og forsøger at få det hele af vejen..

**Kørt : 539 km.**

Vejr; sol og sommer og 28-30 gr. . Fyn: regn og 18 gr.



## Sverige juni 2016

### Sammen fatning:

**Kørt i alt:** 4.532 km.  
**Kørt :** 20,8 km / liter. - de sidste 532 km kørte den : 23,8 km / l

**Kørt:** 81,55 timer.  
**Motor kørt:** 10.646.000 omdrejninger.

**Cyklet:** i alt kørt 59,95 km.

**Gået:** i alt gået: 145,23 km. Efter skridttæller.

**Billeder:** i alt taget 3.656 billeder

**Picasa:** up loadet : 1.700 billeder.

**Skader:** ikke en skramme på bil eller person.

**Ulykker:** ingen.

**Tab:** et viskestykke fra bilen,  
1 x 500,- sek tabt eller stjålet.

Det har igen været en super dejlig tur i det Svenske land. Jeg har været der mange gange gennem de sidste 35 år, så kender mange af stederne godt. Men det er stadig et dejligt land med mange store naturoplevelser og mange kultur minder.

Det bedste har nok været at køre gennem de store – store skove, og at se øksefabrikken, og væveri fabrikken.

Har boet alle dage på vandrehjem, og de er alle meget forskellige af kvalitet, Nogle gamle, andre nye, nogle pæne, og nogle ikke så pæne,. Men i alt OK, - Der har været godt plads og har nogle gange været den eneste på vandrehjemmet.

**Mad:** har selv lavet morgenmad og let mad om aftenen, og så spist varmt mad på forskellige steder. Mange steder har de billig frokost, og en enkelt gang måtte jeg spise 1/2 våd pizza. - Sådan noget som en dansk kro, findes ikke.

Der er et meget stort udvalg i deres supermarkeder og priser som i DK.

Har snakket med mange – mange mennesker på min vej, og de vil meget gerne høre, hvem man er og hvor man skal hen. Og på den måde får man mange gode tips.

Min lille bil har klaret det fint, og måske lidt svært ved at følge de store Volvoer, men jeg kommer da frem.

Nu vil jeg få ryddet op og få billederne i orden og måske rettet nogle af teksterne, Det går jo noget hurtigt, når man hver aften skal have uploadet billeder og skrevet dagens log, så bær over med slåfejl og fejl tekst.