

# Tur til Hamborg og Bath, England.

---

Fra tirsdag d. 23. april til tirsdag d. 30. april 2019.

## **Tirsdag d. 23. april :**

Vi startede 10.30 med at køre til toget i Kolding, og kom af sted mod Hamborg kl. 10.58. Vi kom til Hamborg kl. 14.02, og gik over til Hotellet på den anden side af gaden med bagagen. - Og så var det ellers hyggetur rundt i Spitalerstrasse og Münchebergstrasse, for at kigge lidt på forretninger og få købt lidt ting. Sluttede med at gå til det lille spisested Fransiskaner, hvor vi fik det dejligste tyske mad, med pølser, stegt steg og stegte kartofler. Og selvfølgelig med en stor fadøl. Super dejligt.

Gået 5,77 km

## **Onsdag d. 24. april.**

Vi fik dejlig morgenmad på hotellet, og gik så på opdagelse i byen. – Startede med U3 S-toget til Wintherhude, og gik rundt i byen og langs kanalen og ud til Stadtpark med det store Planetarium. – dejligt med den store grønne park med store gl. træer. – Gået 7,63 km.

Tilbage til S-banen og videre med U2 til Eimsbüttel og rundt i denne lille bydel. Fandt en dejlig lille cafe med super dejlig mad.. – Gået 3,32 km.

Tilbage til S-banen og med U3 ned til Landungsbrücken, og så på gåben langs hele havnefronten tilbage til Hovedbanegården. – Gået 3,99 km.

Kørte med U3 banen til St. Pauli, gik over gaden og op i højhuset med Clouds restauranten på 8 etage, med udsigt over hele havnen og en stor del af byen. Og det bedste mad i byen.. super sted.

Tilbage med U3 til hovedbanen.

## **Torsdag d. 25. april**

Gik langs Alsteren ind til Rådhuset og fulgte så de små kanaler hele vejen ned til Landungsbrücken. Et vidunderligt område med masser af små gade og hyggelige huse. Gik tilbage til Alsteren gennem byen og langs andre kanaler og hyggelige gader. Dejligt område..

Gået 9,21 km.

Ved Alsteren fik vi billet til en af rundtursbådene, og turen gik ud til Aussenalster og til de små kanaler og ud til Stadtpark. – En vidunderlig tur på 3 timer i et adstadigt tempo, og med udsigt til alle de dejlige villaer, der ligger langs Alsteren og ud til de små kanaler.

Gik ned til Rådhuset, og til den lille fiskerrestaurant Daniel Wischer. Et dejligt sted med moderne fiskeretter og hyggeligt sted. – Super mad.

## **Fredag d. 26. april.**

Efter morgenmad, gik vi en lille tur i området St. Georg, og ned til Aussenalster . Selvom det kun er 400 m. fra hovedbanen, er det en helt egen lille bydel med små hyggelige butikker og hoteller.

Gået 3,36 km.

Kørte med S1 banen ud til lufthaven, og fik afleveret bagage og kom langt om længe gennem sikkerhedscheck,- sikke en forestilling. Vi fik en kop kaffe og så på Easyjet flyveren til Gatwick syd for London. Vi kom der kl. 14.05, og kom gennem pas kontrol – længere forestilling for en fra Canada !, - fik bagagen og så ud for at finde et biludlejningsfirma,- ikke let, for de var alle flyttet, så vi løb rundt i det meste af lufthavnen, og blev sendt hist og her.. nå, vi fandt stedet og bilen, og kom godt af sted, og kørte mod Bath. En tur på 204 km ad M3 og M4, og det gik helt fint. Trafikken var ikke overvældende og der var ingen stop på vejen, så vi var ved hotellet kl. 18.30. Fik et fint værelse i en ældgammel villa, -den var bygget af materiale fra et gammelt kloster i byen og gulve og indgang var org. Fra klosteret.

Kørte til en fin lille restaurant Bathwick Boadman, Riverside, og fik dejlig laks med grønt. - super lækkert, og en meget hyggeligt sted lige ned til Avon River.

### **Lørdag d. 27. april**

Fik en dejlig morgenmad, og tog bussen ned til Bath centrum. Og så gik vi ellers bare rundt i byen og langs kanaler og Avon river hele dagen. - Det er en dejlig tur langs kanalerne og se de lange smalle flodbåde der kommer op og ned af kanalen, og som må genne alle sluserne.

Vi fik købt lidt småting og frokost på den gl. pub The Raven, med lækker Paté og suppe.

Tog bussen tilbage til hotel.

Gået 14,58 km.

### **Søndag d. 28. april**

Efter en dejlig morgenmad, gik vi en tur langs banen og langs kanalen og så flere flodbåde og flere sluser. Mange af bådene er beboet hele året rundt.

Efter besøg, kørte vi sydpå til det fine gamle herresæde Stourhead House, som ligger ca. 44 km mod syd i Wiltshire. Det er et pragtfuldt herresæde og en kæmpe stor og flot park bygget i 1780 af en rig guldhandler fra London. Huset var kæmpestort og der var pragtfulde samlinger af bøger og kunst i alle rum .

Parken var kæmpestor og med en anlagt sø, med masser af store gamle træer og planter overalt og smukke små bygninger rundt om. Uroligt smukt. - Vi fik dejlig kaffe inden turen tilbage til Bath.

Gået 9,47 km.

### **Mandag d. 29. april 2019**

Efter dejlig morgen mad, - man har faktisk en gl. træk elevator ned til køkkenet nedenunder, som man stadig bruger, for ikke at slæbe al morgenmad og kaffe op ad trapperne !.. den er nok 200 år gammel!...

Vi startede ud af Bath og kørte sydpå til den lille by Westbury, hvor der findes en af de fineste kæmpestore hvide heste. Denne er ca. 35 m. høj og lavet på en bakkeside, ved at man har skrabet jorden væk og kommet ned til kridtlaget lige under.. - denne er ca. 250 år gammel og der findes ca. 30 af dem i Sydengland.

Videre til Salisbury, og her var der også rundgang i den dejlige lille by, med smukke gamle gader og den kæmpestore katedral – den 2. største i England. Her er også den smukkeste døbefond, jeg har set nogensinde. Ikke mere end 10 år gammel, man fantastisk lavet...!. Vi gik en tur rundt om byen, ud over det gamle marsk vådområde, hvor der kun kan græsse får, og hvor man har den smukkeste udsigt over Salisbury. Og så er der en gammel vandmølle med en lille cafe, hvor man får dejlig mad.. Vi gik rundt i byen til kl 15, og kørte så videre til Gatwick og fik afleveret bilen og fik en plads på det stedlige hotel, lige midt i lufthavnen, - 8. etage og med udsigt over hele lufthavnen..

Gået 10,95 km.

Fik dejlig mad på hotellet og så i seng...

### **Tirsdag d. 30. april**

Meget tidlig op . 05:30, og så tidlig morgenmad og ned til sikkerhedscheck og bagage aflevering, og det var stadig lige bøvlet. – tømme alle lommer, af med skoene, al bagage op i små kasser. Jeg skulle tilbage til Hamborg og startede kl 9.40 og var der kl. 12.20. paskontrol og bagage gik let, og var i S-toget til Hauptbahnhof. – Fik lidt at spise her og kl 14.52 gik toget til Kolding ( med 2 hylende unger det meste af vejen). MH var forsinket med flyet 1.05 time, så først start kl 12.05 og i Vancouver kl . 14.05 (+8 timer).

En helt utrolig dejlig lille ferie og med flot vejr i Hamborg – 25 gr. Og sol og ingen vind. Bath- overskyet og 14 gr.

Kørt i alt 521 km i England.

Gået i alt 68,27 km.