

Tur til Sverige Sept. 23. – 28. 2010

Torsdag 23. 09.2010

Fik pakket færdig med de sidste ting og lukket for huset, så klar til at køre kl 8.15.

Det gik let over Fyn og Sjælland, over Øresund broen og rundt om **Malmø**. Med lidt ophold undervejs + en kop kaffe og en kanelbolle..

Kørte ind i **Lund** kl 12 og fik bilen sat af, og gik op på torvet og fik dagens middag : en kødbolle med tyttebær og kartofelmos og sovs. Fint nok. Fik fat i et par vandre støvler til bybrug og var så rundt i byen i det dejligste sensommervejr med 20 gr. Og skøn sol hele dagen og ikke en vind der rørte sig. Så middagen blev indtaget udendørs. Gik lidt rundt om universitet og domkirken og retur til bilen for at læsse af, og der var der lige en bon på sek 600,- for at holde over tiden.. øv.

Gik til sy maskinforretningen og fik nogle overlock nåle og de dejligste snegle i Mormors bageri.

Kørte videre kl 14 og var så i **Söderåsen naturreservat** og gik en lang tur ind i en helt superflot natur dal med store stenskrænter på begge sider og dejlige store træer og en lille bæk i bunden af dalen. Skønt sted.

Videre til VH i **Rästönga (gæstgivergården)** så det var et fint vh hotelværelse. Fik lidt at spise i haven i den dejlige eftermiddagssol og så arkiv af foto og af Garmin tur.

Mærkeligt: hotellet har nok 100-150 værelser, og det ser ud til jeg er den eneste her ! - så morgen mad alene... men med det hele, både Kalles kaviar og fisk, kødboller og pølser osv,

Gik tidligt i seng og sov fint.

Fredag d 24.sept 2010

Startede med at gøre lidt rent på vh, og fik så dejlig morgenmad. Helt alene !..

Kørte nordpå af hovedvej 26 og 27 og kørte gennem dejligt land i **Nordskåne og Vestergötland**.

I **Skephult** var jeg inde hos det store jernstøberi **Skephults bruk** og fik en pande og en dejlig gryde med til billige penge..

Fik lidt at spise og var så i **Borås** kl 14 og fik et dejligt værelse på Sköna nätter hotellet lige midt i byen. Kørte på cyklen ned til centrum og der var stort gade marked med masser af boder og salgssteder, og masser af mennesker. Fik et bredbånds modem efter lidt bøvl, - 3-net var nede med deres system. Og fik da også en stikkontakt hos Clas Ohlsson, efter en længere cykeltur..

Tilbage til centrum og en kop kaffe udendørs i det dejlige vejr, 18 gr. Og sol hele dagen.

Var lidt rundt i byen og endte hos Jensens bøfhus til en god bøf, og så cyklen tilbage til hotellet – Opad...

Fik hurtigt installeret modem og nettet er oppe at køre..

Lørdag d. 25. sept 2010

Fik dejlig morgenmad på hotellet og fik pakket tasken og så på cyklen ned til Åstada messen, den var nu ikke sådan at finde , så fik kørt lidt rundt..

SyMessen er i en gammel tog remisse, og der var fint plads og en del mennesker. Standene var mest strikning og knipling men et par stykker havde patchwork, så fik nogle stoffer til japan work..,

Var rundt nogle gange og snakkede med en del mennesker og fik set de sidste symaskiner. Særlig en Husqvarna Huskylock S25 var lækker...

Fik lidt at spise og med kaffe og vand 89,- . og fik så lige et par runder mere, og kl 14.00 kørte jeg til Maxi for at få lidt sæbe men mangler stadig en sæbeskål..
Retur til hotellet kl 15.40 og det af noget af en omvej gennem byen...
Alle lyskontakter vipper den forkerte vej ! op =lukket..
Var på Jensen bøj og få en dejlig bøj kl 18.00 - retur til hotel kl 19.15.

Søndag d. 26. sept 2010

Var oppe kl 7 og fik dejlig morgenmad kl 8, fik pakket og kørte kl 8.45. Kørte nordpå af 180 og var i **Vara kirke** kl 10.45, og der var 2 x barsedåb i kirken. Sjovt med deres salmer,- kendte de fleste i forvejen. En fin gudstjeneste med barnehyl mv.
Kørte videre nordpå, og fik lidt dejlig laks på en landevejskro, n for **Lidköping**. Kørte videre til **Mariestad** og var en tur rundt i domkirken. Orglet var pillet ned så nok til rep et sted. Jeg gik lidt rundt i byen men havde ondt i maven, så det blev hurtigst muligt til jernbanestationen, og så kunne jeg gå lidt rundt igen. Kørte til **Lidköping** og Coop marked og fik lidt mad og mælk, og så videre til **Lidköping VH**, som ligger lige midt i byen. Fint nok. Fik sat billeder ind og på nettet.
Fik lidt at spise, og så en gåtur rundt i byen i strid østenvind og koldt, så på med handsker og tørklæde. Fandt Helenes syforretning og den var flot nok, og så videre gennem den flotte gamle by ned langs elven, hvor den søde statue af Sara Videbeck står. Den er rigtig sød og smuk..
Den gamle bydel og torvet er nok det smukkeste by miljø jeg kender i Sverige, med store brede gader og flotte statelige træhuse. Der må have været mange penge her i byen.
Mangler lige lidt sol og sommer og lidt varme som i Lund.

Mandag den 27. sept 2010,

Så film hele aftenen, De tre musketerer med Michael York, fin nok med smukke piger og slagsmål. Så sov til 7.30. Håber jeg kan blive her en dag mere, så jeg ikke skal til at flytte igen.
Jo, fik et 4 sengs værelse til billige penge 140,- så jeg fortsætter til **Rörstrands fabrikker** i formiddag. Fik gået en del rundt i byen og solen kom op af formiddagen. Var i det store udsalg hos **Rörstrands fabrikker**, og fik et par tallerkener og en kop. Fine ting. Gik på konditori og fik dejlig kaffe med kanelboller..
En tur ned til **statuen af Sara Videbeck**, og hun er nu sød.. Fik lidt sen frokost på torvet, og kørte så en tur til **Kinnakulla**. Først en gammel kirke, lille fin en, og så videre til **Hällekis**, i den dejlige kunstnerby med de gamle arbejderboliger. Videre ned til **Vänören** ved et gammelt stenhuggeri fra 1880, som først blev nedlagt i 1970, og står nu som museum. Der blev hugget kalksten fra bjerget. Man kan se stenbruddet fra toppen af bjerget.
Kørte tilbage til **Lidköping** og fik kaffe og lagkage på konditoriet, og så en tur rundt i byen igen og så retur til VH, Fik lavet billeder og fik næsten pc-tv til at virke.
.. sol og blæst hele dagen – 16 gr.
Mælken fra i går var tykmælk ! yak..

Tirsdag d. 28. sept. 2010.

Så den franske film "Slagteren " i går , fin nok... sov fint og skal nu have morgenmad. Sol og blæst.

Start kl 8.45 og turen gik direkte til **Trollhättan** og ned til sluserne og kraftværket. Så på vejen det flotte **Hunnebjerg platau**, husk det til en anden gang.. Der var masser af vand i elven og det

forsvinder bare ned i de store turbiner.. var lidt rundt at kigge og der var en stor turbine og den var kæmpestor. Nok 3 m høj og 4-5 m i diameter.

Fik også lige et syn på det dejlige VH der ligger med til kraftværket.

Kørte over på den anden side af kløften, hvor det flotte **Saab bilmuseum** ligger. Det var helt flot men ikke så stort. Mange helt nye modeller og gamle racerbiler fra le mant og landevejssløb.

Startede så sydover, og der var lang vej. Fik lidt at spise i en lille by og der var dejlig mad i cafeen.

Menu var tapaz med kød og en kyllingpate. Og masser af salat og majs tapaz.. lækkert.

GPS ville have motorvej sydpå, men lasse ville på sidevejen, så det blev en tur på 500 km... og var først fremme 18.20 på det store gæstgiveri.. det var for langt at køre...

Gik tidligt i seng, da tv var sygt og jeg var træt..

Fint vejr hele dagen.. sikke en eftermiddagsol..

Onsdag d. 29. sept. 2010

Fik dejlig morgenmad med masser af folk på Gästgivergården denne gang..

Gjorde lidt rent i værelset, selvom vasken var ved at falde ned af væggen.. og ingen holder til bruseren, men med fine dunder og en super seng, og dun hovedpude... jo VH..

Kørte kl 9, og ville have været lidt ind til **Lund**, men det gik i udu.. kørte rundt og rundt, og endte med at køre videre til **Malmø**. Her kunne jeg heller ikke finde ind, så jeg fik en kop kaffe hos Macdonald og nogle ruller tråd hos Stof og stil...

Kørte over broen og videre til **Slagelse**, hvor jeg kørte af vejen ned mod **Skælskør**. Fint tur i solen og fik lidt mad i brugsen og indtog den på havnen , fint fint...Det er altså en smuk lille by..

Kørte videre til **Korsør** og over den næste bro. Var i **Odense** kl 15.45 og ned til Universitetet, hvor der måske er mere mad eller en banan..

Skal til undervisning kl 18 i Ægyptens historie..